

**Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zondag 19 januari 2025
Het thema is: “Me ebbe aol wat...!”**

Aan de dienst werken mee:

Voorganger: de heer Frans van der Heijde uit Zoutelande

Ouderling van dienst: Wim Wattel

Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen

Lied van de intocht: Lied 218: 1, 2, 4 en 5

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriegebed: Lied 1009: 1 - 3

Glorialied lied 150: 1 en 2

Aandacht voor de kinderen en lied

Leefregel

Gebed van de zondag

Schriftlezing: 2 Koningen 20: 1 t/m 6 en 12 t/m 19

Lied 838: 1 en 2

Overdenking: “Me ebbe aol wat”

Zingen: Geloof, hoop en liefde (melodie “Gelukkig is het land..”)

*Wij leven in **geloof**, de oude zekerheid
De brug over de kloof naar Gods barmhartigheid
We zoeken geen bewijs, geloven als een kind
Het Woord is ons tot spijs, dat ons met God verbindt*

*We leven in de **hoop**, die Jezus ons weer geeft
Die onze levensloop compleet veranderd heeft
Hoop die weer uitzicht biedt op licht in duisternis
Hoop, die een uitweg ziet als er slechts wanhoop is.*

*In **liefde** leven wij, ontvangen van de Heer
Zijn liefde maakt ons vrij en redt ons, keer op keer
Waar hoop en geloof zijn, zet liefde toch de toon
Zo klinkt steeds het refrein: de liefde spant de kroon.*

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied (staande) – “Concert” (melodie: “Rijst op, rijst op voor Jezus”)

*Het orgel strooit zijn klanken, trompetten sluiten aan
Concert om God te danken voor wat Hij heeft gedaan
De luit komt nu ten leven, cimbalen vieren feest
Om lof en eer te geven aan Vader, Zoon en Geest.*

*Een koor van nachtegalen klinkt in de schemering
De lijstster blijft herhalen lied van verwondering
De laatste strofen klinken, een lied zonder één woord
De eerste sterren blinken, dan klinkt het slotakkoord*

*Als leven een concert heet, is God de dirigent
Dan is er slechts Eén die weet, die de muziek wel kent
Wij mogen vast geloven dat Hij de maat blijft slaan
Zijn liefde zal niet doven, maar blijft eeuwig bestaan.*

Zegenbede, beantwoord met het zingen van een dialectversie van het lied: “Ga nu heen in vrede..” (melodie: “Land of hope and glory”)

*“Hae van ier in vrede, nè j’n uus of land
Weet ons aoler tieden bin toch in Gods and.
Hae nè ruus vandaehe, maek een nieuw behin
Voel je mè hedraehe, aoles ei z’n zin (2 keer)*

De collectezakken staan bij de uitgang

Zondagsbrief 19 januari 2025

- * Er is vanmorgen **kindernevendienst** voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8.
- * De **bloemen** uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw H.P. Matthijse-Tollenaar.
- * **Volgende week** is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in Meliskerke, geleid door ds. Gert Kwakkel.
- * **Toelichting collecte: Missionair werk** Proefplekken, zo noemen we nieuwe initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar mensen, die niet of nauwelijks in de reguliere kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God kan ontdekken. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jonge generaties of mensen uit verschillende culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk deze proefplekken, als nieuwe kerken, van harte. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het Evangelie goed nieuws is voor iedereen. Van harte aanbevolen.

* Van de **Stichting Hadassah** kregen wij het volgende bedankje voor onze bijdragen van het **gezamenlijk diaconaal project 2024**:
*‘Wat een fantastische opbrengst van 2024 voor stichting Hadassah. We zijn echt geraakt door jullie hulp, interesse en vrijgevigheid. De paaskaars brand regelmatig, tijdens gezamenlijk momenten, ook als herinnering aan de verbondenheid die we ervaren met de kerken. Wilt u onze dank overbrengen aan degenen die ons hebben gesteund en ook de nieuwsbrief meesturen naar de betrokken kerken?
<https://stichtinghadassah.nl/nieuwsbrief-2024>
Een hartelijke groet van William en Hanneke, Willem en Joëlle en ook namens ons bestuur.’*

* 19 januari 2025 Huis-vol-muziek

De Week van gebed voor eenheid van christenen is van 19 tot en met 26 januari 2025 en staat dit jaar in het teken van de eerste oecumenische geloofsbelijdenis met het thema: ‘Ja, ik geloof’. Zondagmiddag 19 januari 2025 wordt daar aandacht aanbesteed om **17.00 uur in de Dorpskerk-Biggekerke**. U bent van harte welkom!

* **Kerkbalans:** Komende week wordt uw antwoord op Kerkbalans 2025 bij u opgehaald. Wilt u de envelop gereed leggen voor onze vrijwilligers? Hartelijk dank.

* **21 januari 2025 Thema-avond “Als nieuw”**

Op deze thema-avond staat de gelijkenis van Zacheüs centraal. De man die op de uitnodiging van Jezus inging om zijn leven om te gooien en Jezus te volgen. Aanvang 19.30 uur in **de Klimop in Koudekerke**.

* Berichten voor de **zondagsbrief** graag voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch 06-28314141.

* Voor pastoraat kunt u contact opnemen met onze predikant ds. Gert Kwakkel via predikant@pknbm.nl of tel.nr. 0118-785143; of met ouderling Lilian Kluijfhout via bartenliliankluijfhout@live.nl of tel.nr. 06-41464557.

* Indien u de **kerkdienst** later wilt bekijken/beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl

* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl

* Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Uw bijdrage aan de collecte is ook digitaal mogelijk.

De QR-codes zijn te scannen met de camera op je telefoon.

Collecte College van Kerkrentmeesters

Collecte Diaconie



Collecte College van kerkrentmeesters:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=peKrZRIFTI- iSZ3P26B_g&qsl_reqcnt=1

Collecte Diaconie

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=xdwC-IdMRvSc_oZGipt0Cg&qsl_reqcnt=1