

**Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 6 januari 2019 'Epifanie'
(Her-)bevestiging ambtsdragers;
Adri Davidse, Gré Kodde, Jos van Keulen en Ivanka den Otter**

Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nicolette Vlaming
Ouderling van dienst: Adri Davidse
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 72: 1 en 7

Bemoediging, groet en drempelgebed

v: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige

g: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: Licht uit de hoge

g: omstraal en verwarm ons

v: Liefde uit de eeuwigheid

g: wek in ons de nieuwe mens

v: Immanuël – God met ons

g: Wees onze reisgenoot. AMEN

Gebed om ontferming met lied 301H

Glorialied 506: 1 en 4

DIENST VAN BEVESTING

Vraag aan de gemeente:

Gemeente, hier is uw nieuw bevestigde ouderling

Wilt u haar in uw midden ontvangen,

steunen en dragen in uw gebeden

wilt u haar hooghouden in haar ambt?

Gemeente:

JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE

Lied op melodie Gezang 476

Trouwe God, wij bidden om uw zegen,
zegen voor het werk dat wacht.
Laat uw mensen voortgaan op uw wegen
als u dat van ons verwacht.
Sterk, beziel hen, geef hen inspiratie.
Leid hen, laat hen werken door uw gratie.
Help hen met hun grote taak
mee te werken aan uw zaak.

Trouwe God, wij bidden om uw wijsheid,
om de moed en om uw Geest.
Laat hen zien dat U hen steeds nabij zijt,
in de moeite allermeest.
Geef volharding, inzicht, motivatie,
wek bij hen een pure fascinatie
voor uw mensen en uw kerk,
sterk hen God bij al het werk.

1^e Schriftlezing: Matteus 2: 1-12

Zingen: Lied 489: 1

Lied op melodie van lied 601

Mensen die gaan langs vele wegen,
altijd en iedereen op weg.
Geen blijvend huis, geen vaste stede:
altijd verlaten wat je hebt.
Geen vaste koers, geen lichtend baken,
altijd vaarwel en naar waarheen?
Opstaan en weer op nieuw verlaten
wat in de aanvang veilig scheen.

Muziek

Ik ben een pelgrim op reis
Naar de plaats waar God gevonden wordt
En elke voetstap van die reis
Wordt gezet op Gods heilige grond

Ik ben een reiziger op reis
In vertrouwen, hoewel de weg lang is
En elke voetstap van die reis
Geeft me geloof en maakt me sterk

Ik ben een zoeker op reis
Ik wordt geleid door zijn hand
En elke voetstap van die reis
Leidt me naar het beloofde land

Ik ben een pelgrim op reis
Naar de plaats waar God gevonden wordt
En elke voetstap van die reis
Wordt gezet op Gods heilige grond

Lied op melodie van lied 601

Mensen gaan onderweg te samen
spreken en vragen naar elkaar.
Zoeken de wegen als ze dwalen,
wijzen het spoor de ander aan.
Altijd weer nieuwe moed te vinden
en delend van elkanders brood.
Horen naar wat het hart beminde
wat is je diepst gewenste droom?

Lied op melodie van lied 601

Aankomen wanneer? nooit ten einde
Eens toch de lange weg gegaan.
O, mochten wij dan samen delen,
ieder vertelt zijn reisverhaal.
Het laatste doel vereent de wegen:
zal niet herkenning vrede zijn?
Over nog meer moet nu gezwegen,
meer kan een pelgrimslied niet zijn.

Luisteren naar 'Pilgrim' van Enya

Collecte: Ned. Bijbelgenootschap (1^e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2^e rondgang)

Slotlied (staande) – Lied 802: 1, 3, 5 en 6

Na de dienst is er gelegenheid de (nieuwe) ambtsdragers de hand te drukken en koffie met elkaar te drinken.

Zondagsbrief 6 januari 2018

* Er is vanmorgen **kindernevendienst** voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8.

* De **bloemen** uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw H.P. Matthijssse-Tollenaar, Sivertstraat 29, Meliskerke.

* **Volgende week** is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in Meliskerke, geleid door ds. N. van Doorn uit Middelburg.

* **Toelichting collecte: NBG.** De Bijbel raakt je. Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven! Het NBG zorgt in Nederland voor eigentijdse Bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal, de Samenleesbijbel en de kindernevendienstmethode Bijbel Basics. Als onderdeel van de United Bijbel Societies wordt aan meer dan 80 bijbelprojecten wereldwijd meegedaan. Om al het werk in binnen- en buitenland mogelijk te maken, is financiële steun onontbeerlijk.

- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor de zegen uit de crèche opgehaald-

* **40 dagen boekje 2019:** Thema "Een nieuw begin" Hoe toepasselijk is het thema bij het begin van het jaar 2019. De protestantse gemeenten Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke/Meliskerke willen weer voor de 40-dagentijd een "eigen" boekje verspreiden. Het is de bedoeling dat het samengesteld wordt met bijdragen, die door gemeenteleden worden aangereikt. Dit kunnen allerlei creatieve vormen zijn, die raakvlakken hebben met de teksten van de dag. Wij zoeken mensen, die mee willen werken en één of meerdere dagen voor hun rekening willen nemen. Laat u ons vóór 10 januari weten of u mee wilt doen, dan nemen wij contact met u op voor welke dagen/teksten u een bijdrage zou kunnen leveren. Doe mee!!! Voor Biggekerke/Meliskerke: Jos van Keulen, vkeulen6@zeelandnet.nl tel. 0118-552957

* **Huis vol muziek 20 januari** In de Odulphuskerk is op zondag 20 januari om 16.30 uur het volgende huis-vol-muziek met vooraf koffie of thee vanaf 16.00 uur. Het thema is "Verschenen onder ons".

* Berichten voor de **zondagsbrief** graag voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch tel. 850682 of tel. 06-22950204.

* Voor **pastoraat** kunt contact opnemen met ds. Nicolette Vlaming, tel. 769126 of via predikant@pknbm.nl. Woensdag is haar vaste vrije dag.

* Indien u de **kerkdienst** later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl

* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl