

**Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zondag 2 december 2018 1^e Advent**

Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nicolette Vlaming
Ouderling van dienst: Gré Kodde
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 461

Bemoediging en groet

v.: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige

a.: DIE HEMEL EN AARDE HEEFT GEMAAKT.

v.: die het licht heeft geroepen in het donker, en het werd geboren

a.: HIJ IS ONS LICHT, ONS EEUWIG LEVEN.

v. De Barmhartige doet ons schuilen onder haar vleugels

a.: DE VREDE VAN DE EEUWIGE MET ONS:

a.: DIE WAS EN DIE IS EN DIE KOMT OM BIJ MENSEN TE WONEN.

Zingen: Lied 25A: 1 en 2

Gebed om ontferming gezongen: Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8

Aandacht voor het Adventproject

Projectlied:

Geloof met me mee, dan wordt het Advent,
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

Geloof dat de hemel open kan gaan.
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan.

Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

1^e Schriftlezing: Zacharia 14: 4-9, Lucas 21: 25-31

Zingen: Lied 462: 1, 2, 3 en 5

2^e Schriftlezing: Openbaring 1: 9-11 en 8: 1-4

Zingen: Lied 769: 5 en 6

Zingen: Lied 158 B

Collecte: Pastoraat (1^e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2^e rondgang)

Slotlied (staande) – Lied 452

Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Zondagsbrief 2 december 2018

* Er is vanmorgen **kindernevendienst** voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8.

* De **bloemen** uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw C.T. Koene-Harpe, Bergstraat 6, Meliskerke.

* **Volgende week** is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk in Biggekerke, geleid door ds. G. Polderman uit Kamerik.

* **Toelichting collecte:** In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse kerk brengt vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een 'leergemeenschap pastoraat' om van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zoals bijvoorbeeld e-learning 'pastorale gesprekken'. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor anderen gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op

vaardigheden van gemeenteleden zelf. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers te ondersteunen in hun belangrijke werk.

- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor de zegen uit de crèche opgehaald-

* **Donderdag 6 december**, is iedereen die wil, welkom in de Odulphuskerk met zijn of haar **handwerkje**. Van 14.30 - 16.30 uur. Om te praten en te breien tegelijkertijd, dus voor de gezelligheid.

* **Donderdag 13 december in de Klimop te Koudekerke**: “In gesprek met ... Maria”. In de adventstijd zoeken wij het gesprek met Maria. Wie is zij? En wat heeft Maria ons te zeggen en te vragen? Het zal in ieder geval een boeiend gesprek opleveren. Deze gespreksavond willen wij weer starten met een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur, maar graag even van te voren opgeven wanneer u mee wilt eten. Mocht U geen gebruik van de maaltijd willen maken, maar toch graag mee doen aan Het Gesprek dan kunt U om 20.00 uur aanschuiven. Opgave maaltijd : cka@pknbm.nl of via Jos van Keulen tel: 552957 of 0648350211.

* De diaconie wil de **kerstattenties** weer in gaan pakken op 15 december. Hiervoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij komen helpen. U bent welkom vanaf 10.00 uur in de Odulphuskerk in Meliskerke. Daarnaast is daar tegelijkertijd een **kerstfair** waarbij u dingen kunt verkopen voor ons jaarproject ten behoeve van de voedselbank. Het duurt tot ongeveer 13.00 uur. Het is dan ook dé gelegenheid om uw **talenten te gelde** te maken. De opbrengst van de talenten zullen wij op de zondag van het werelddiaconaat van 3 februari inzamelen. U heeft dus nog langer de tijd om de talenten te vermeerderen.

* Berichten voor de **zondagsbrief** graag voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch tel. 850682 of tel. 06-22950204.

* Voor **pastoraat** kunt contact opnemen met ds. Nicolette Vlaming, tel. 769126 of via predikant@pknbm.nl. Woensdag is haar vaste vrije dag.

* Indien u de **kerkdienst** later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl

* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl