

**Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de  
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke  
Kerstdienst 2018**

Aan de dienst werken mee:  
Voorganger: ds. Nicolette Vlaming  
Ouderling van dienst: Gré Kodde  
Organist: Roel Sinke  
Dwarsfluit: Marin van den Berge



Zingen voor de dienst:

Lied: Gezang 125 uit LVK 1 en 3

O kom, o kom, Immanuël  
Verlos uw volk, uw Israël  
herstel het van ellende weer  
zodat het looft uw naam o Heer  
Weest blij, weest blij, o Israël  
Hij is nabij Immanuël

O kom, o kom, Gij Oriënt  
en maak uw licht alom bekend  
verjaag de nacht van nood en dood  
wij groeten reeds uw morgenrood  
Weest blij, weest blij, o Israël  
Hij is nabij, Immanuël

Lied 444

Lied 483

Openingswoord

Lied: Tussentijds 137 Uit het duister hier gekomen:

Uit het duister hier gekomen  
mensen van de wereldnacht  
onbestemd, verward in dromen  
niet vermoedend wie hen wacht  
zoekend of een woord opgaat  
als een ster van dageraad.

Lied 505: 1 en 2

Lezing 1<sup>e</sup> deel: Lucas 2: 1-7

Lied 477: 1 en 3

Lezing 2<sup>e</sup> deel: Lucas 2: 8-14

Lied 487: 1 en 2

Lezing 3<sup>e</sup> deel: Lucas 2: 15-20

Lied 496: 1 en 3

Lied 494: 1 en 2

Collecte: Kinderen in de Knel (1<sup>e</sup> rondgang)  
Plaatselijk kerkenwerk (2<sup>e</sup> rondgang)

Slotlied: Ere zij God

Terwijl we naar buiten gaan zingen we 'Noel':

De eerste Noël  
heeft een engel verteld  
aan eenvoudige herders  
die sliepen in 't veld

Zij waren in 't veld  
in die wondere nacht  
toen het Kind werd geboren  
dat vrede bracht

Noël, Noël, Noël, Noël  
Hij is de Koning van Israël

Zij gingen op weg  
en zij zagen een ster



die verscheen in het oosten,  
zo hoog en zo ver.

Noël, Noël, Noël, Noël  
Hij is de Koning van Israël

Zij volgden zijn licht  
zo stralend en zacht  
en ze vonden de Koning  
die vrede bracht

Noël, Noël, Noël, Noël  
Hij is de Koning van Israël

Na de dienst is er gelegenheid glühwein en/of chocomel met elkaar te drinken.

**Morgenochtend 1<sup>e</sup> Kerst is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in Meliskerke met als voorganger ds. Nicolette Vlaming m.m.v. het koor Met Hart en Stem**

