

WEEKBRIEF 24 MEI 2020

Klein

*Een beetje liefde
Kan als een druppel water zijn
die een bloem de kracht geeft
zich weer op te richten.*

*Een beetje liefde
Kan een mens genezen!
Een mens genezen
is hem helpen
de verloren moed terug te vinden.*

*Meer dan door je mond
zal de liefde spreken
door de zachtheid van je handen
de tederheid van je gelaat
en de aandacht van je hart*

Phil Bosmans

Vieringen

De komende maanden zullen de vieringen nog steeds op zaterdag opgenomen worden in de Odulphuskerk. Het samenkomen in een kerkgebouw met grote aantallen zien wij voorlopig nog niet zitten. Enerzijds omdat een groot deel van onze kerkgangers tot de groep ouderen behoort, die wordt afgeraden om zich in grote gezelschappen te mengen. Daarnaast mag er niet gezongen worden en we zien dat toch als een gemis in de vieringen. Vandaar de keuze om door te gaan met de online kerkdiensten zodat we een groot aantal mensen kunnen bereiken met de viering. Nu komt er vanaf 1 juni ruimte om met 30 personen weer bij elkaar te komen. Die ruimte willen we graag gebruiken om die gemeenteleden die op geen enkele wijze toegang hebben tot het internet de gelegenheid te bieden om de opnames van de vieringen op zaterdag live bij te wonen. U komt dan niet in beeld en kunt op gepaste afstand, minimaal 1,5 meter, van elkaar zitten. Meezingen zal niet mogelijk zijn, maar zo kunt u toch weer een viering vanuit onze eigen kerk meemaken. Het is dus echt alleen voor mensen die niet via kerkdienstgemist of de kerktelefoon de viering op zondag kunnen beluisteren of bekijken. Als u zo'n viering op zaterdag wilt bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Adrie van Sluijs per email naar gertvsluys@zeelandnet.nl of telefonisch 06-23514293. U krijgt dat ook te horen hoe laat de dienst begint. In de maand juni varieert dit nog wel eens. Aangezien gastvoorgangers van verder weg hier naartoe moeten komen. De diensten zijn zondagochtend om 10.00 uur meteen met beeld en geluid beschikbaar. Als u de

kerkdienst van a.s. zondag wilt bekijken en beluisteren gaat u naar kerkdienstGemist.nl en kijk dan bij Meliskerke. Of u gaat naar de [website van onze gemeente](http://website.van.ouze.gemeente), daar vindt u een directe link en komt u ook bij kerkdienstGemist uit. Voorgaande diensten met beeld en geluid zijn te vinden op KerkdienstGemist.nl

Hemelvaartsdag ligt inmiddels weer achter ons, maar u kunt de viering via de link kerkdienstGemist.nl alsnog bekijken of beluisteren. De collecte met de hemelvaartsdag was voor het Dovenpastoraat. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Als 'hulpdienst' van deze kerken helpt het IDP zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. U kunt uw bijdrage overboeken op het bankrekeningnummer van de diaconie NL 21 RABO 0314 468 536 met vermelding dovenpastoraat.

Omzien naar elkaar

Nu wij elkaar niet meer zo veel kunnen ontmoeten, is het van groot belang dat u de namen doorgeeft waar de zondagse kaarten naar toe kunnen. De kaarten zijn voor mensen aan wie wij aandacht willen geven. Het kunnen moeilijke omstandigheden zijn, maar ook blijde gebeurtenissen, want die zijn er gelukkig ook nog steeds. U kunt deze namen doorgeven naar het emailadres diakenen@pknbm.nl of telefonisch 06-48350211.

Geslaagd??

Langzaamaan starten de scholen weer op. De meeste leerlingen zijn daar heel blij mee. Voor de examen-kandidaten is het wel heel bijzonder. Sommigen zijn al geslaagd, terwijl anderen nog examen moeten doen. Als kerk waren we gewend om ieder jaar aan de geslaagden aandacht te besteden. Dit is nu ondoenlijk. Het is nu **de taak aan u** om ogen en oren de kost te geven in de buurt en de straat of iemand geslaagd is. Het kan ook zijn dat u het toevallig van iemand hoort. Denk aan deze geslaagden en stuur eens een kaartje of attentie.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij mevrouw Nel Polderman-Geschiere. De bloemen van deze week zullen, met een groet namens onze gemeente, worden gebracht bij de familie Pronk, Torenstraat 31, Meliskerke.

Koffieochtend en -middag

Vanaf juni willen we starten met op de donderdagen een koffieochtend in Biggekerke in 't Klokuus en een koffiemiddag in Meliskerke in de Odulphuskerk. Ria Verstraate coördineert deze voor Biggekerke en Klazien Matthijssse doet dit voor Meliskerke. We kiezen er bewust voor om dit op de dorpen apart te organiseren. Woont u in Meliskerke en wilt u de koffiemiddag bezoeken, dan meldt u zich bij Klazien, tel. 56 14 95. Van haar krijgt u dan te horen op welke donderdagmiddag u welkom bent en hoe laat. Woont u in Biggekerke en wilt u de koffieochtend bezoeken, dan meldt u zich bij Ria, tel. 55 15 36 of jariver@zeelandnet.nl en dan krijgt u ook het tijdstip te horen. Zo proberen we weer voorzichtig wat ontmoetingsmomenten te organiseren nu we elkaar al zo'n lange tijd niet hebben kunnen ontmoeten.

Online collecteren

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden ook op financieel gebied. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Of klik op deze link: [Online collecteren](#)



De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen.

Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. Wij danken u voor uw gift! Daarnaast kunt u ook uw gift overschrijven naar het plaatselijk college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

Diaconale collecte 24 mei 2020

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio in het droge noordoosten ontvlucht vanwege geweld en armoede. Ze hoopten op een beter leven in Kampala. Drie Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school.

Als ze willen, begeleiden de organisaties jonge moeders en kinderen terug naar hun geboortedorp, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen.

Kinderen gaan weer naar school. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje op te zetten. Ouders leren hoe ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen en hoe ze genoeg inkomsten kunnen verdienen. Uiteindelijk moeten ze immers zelf weer zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de bankrekening van de diaconie NL 21 RABO 0314 468 536 of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie met de vermelding: straatkinderen Oeganda.

Diaconaal jaarproject /acties

U kunt aardbeien/rabarberjam ad € 2,00 per pot bestellen per email bij diakenen@pknbm.nl of telefonisch/app op 06-48350211

Als alternatief voor de running-dinner op 5 juni hebben we het volgende alternatief bedacht. U kunt voor 5 juni een driegangen-verrassingsmenu bestellen. Het is dan een menu voor twee personen voor de prijs van € 20,00. Als u alleen bent, dan heeft u eten voor twee dagen. U kunt **vóór 31 mei** bestellen op diakenen@pknbm.nl of telefonisch/app op 06-48350211. Wij nemen dan contact op over ophalen/bezorgen en betaling van beide acties. Giften voor het jaarproject kunt u rechtstreeks storten op de bankrekening NL 21 RABO 0314 468 536 met vermelding jaarproject.

Voor de kinderen

Vandaag krijgen we nóg meer regels te horen: rust uit op de zevende dag van de week. En ook: vier wat je te vieren hebt; vier feest! Het is goed om hier over te lezen (https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-20200524.pdf) en na te denken en te doen https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KidK_werkbladen_1904-0706.pdf

Vandaag is het een mooi voorproefje voor het feest van volgende week.



Kijk ook eens op onze website www.pknbm.nl