

WEEKBRIEF 21-6-2020

Zucht.....

We kunnen niet dit.....

We mogen niet dat.....

en dat gaat ook al niet door.....

Laten we echter niet vergeten om te waarderen en te danken voor alle goeds dat er nu nog steeds is!!!!



*Leer ons danken o Heer,
voor onze gezondheid,
Leer ons danken o Heer,
voor het eten dat ons is bereid.*

*Leer ons danken o Heer,
voor de resultaten op school,
Leer ons danken o Heer,
voor de liefde telkens weer.*

*Leer ons danken o Heer,
voor de liefde van ons leven,
leert u ons danken o Heer,
u hebt ons dat immers gegeven.*

*Leer ons danken o Heer,
voor een dak boven ons hoofd,
Leer ons danken o Heer,
voor ieder die in u gelooft.*

*Leer ons danken o Heer,
voor de dienst op zondag,
Leer ons danken, o Heer,
dat het in ons land zomaar mag.*

*Leer ons danken o Heer,
dat regen het land bedekt,
leer ons danken o Heer,
dat u zich over ons uitstrekt.*

*Leer ons danken o Heer,
voor de natuur door u gegeven,
Leer ons danken o Heer,
voor de zon in ons leven.*

Vieringen

De dienst van 21 juni kunt u weer bekijken via kerkdienstgemist.nl. Op onze eigen website klikt u “kerkdiensten” aan in de blauwe balk. Vervolgens gaat u naar “dienst Meliskerke kijken/luisteren”. Daarna selecteert u de dienst, die u wilt bekijken of beluisteren.

Voor het bijwonen van de opname op zaterdag kunt u zich nog steeds aanmelden bij Adrie van Sluijs, tel. 56 20 90. De liturgie kunt u terugvinden op de website van de kerk op de pagina zondagsbrieven (ook in de blauwe balk). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de liturgie van de website van de kerk te halen, dan kunt u om een papieren exemplaar vragen en wordt deze bij u in de bus gedaan. Voor Biggekerke kunt u bellen met Jos van Keulen, tel. 55 29 57. Voor Meliskerke kunt u zich melden bij Adrie van Sluijs, tel. 56 20 90.

Omzien naar elkaar

Niet enkel in de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn veel zorgen. Ook bij de mensen thuis zitten mensen met problemen van ziekte, zorg, rouw of eenzaamheid. Sommigen wachten op een noodzakelijke operatie of zitten in spanning voor een uitslag. Zoals de koning al in zijn toespraak zei kunnen wij allemaal wat doen aan het eenzaamheidsvirus. Leonard Boogaard moest onlangs weer een paar keer voor een behandeling naar het ziekenhuis in Antwerpen. Wij wensen hem en ook zijn vrouw Marjo, kinderen en verdere familie veel sterkte toe en bidden en hopen dat snel een oplossing komt, waardoor het leven weer leefbaarder wordt.

Ontmoeting

Iedere donderdag is het mogelijk om met een kleine groep samen koffie te drinken. U wordt daarvoor persoonlijk uitgenodigd of u meldt uzelf aan. Voor de koffieochtend in Biggekerke: Ria Verstraate tel. 55 15 36 of jariver@zeelandnet.nl Voor de koffiemiddag in Meliskerke: Klazien Matthijsse, tel. 56 14 95.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij de heer Bram Schout. De bloemen van deze week zullen, met een groet namens onze gemeente, worden gebracht bij de familie Schreijenberg, Korte Oostweg 6 in Biggekerke.

Online collecteren

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.



Of klik op deze link: [Online collecteren](#)

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. Wij danken u voor uw gift! Daarnaast kunt u ook uw gift overschrijven naar het plaatselijk college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

Collecte werelddiaconaat Colombia 21 juni

Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's. Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk in Actie te Utrecht of op de rekening van onze plaatselijke diaconie NL 21 RABO 0314 468 536. Hartelijk dank!

Solidariteitskas

U heeft inmiddels een folder met acceptgiro voor de solidariteitskas in de bus gekregen.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd

tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10,00 van een belijdend lid en € 5,00 van een meerderjarig dooplid. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Voor de kinderen

Wij mogen allemaal het goede nieuws over Jezus verder vertellen. Ben je een beetje bang om te beginnen? Vind je het eng? Dan mag je denken aan vogels die je elke dag kunt zien: de mus en de zwaluw. Als God al zo goed voor die vogels zorgt, zorgt hij ook goed voor ons.

Lees het verhaal: https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KoZ_compleet-20200621.pdf

De verwerking vind je hier:

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KidK_werkbladen_0706-2308.pdf

Bij de foto:

Een vogel in je hand knijp je niet fijn. Je houdt hem heel voorzichtig vast zodat hij niet valt. Maar als hij wil kan hij wegvliegen. Zo gaat God ook met ons om.



Afwezigheid predikant

Ds. Nicolette Vlaming is van 8 juni tot en met 8 juli met vakantie. Voor pastoraal bezoek kunt u contact opnemen met een ouderling of pastoraal medewerker.

Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl daar kunt u ook de voorgaande weekbrieven teruglezen