

# WEEKBRIEF 19-7-2020

## Keuzestress.....

*Als mens maken we ons vaak het meest druk over het maken van keuzes. Waarom? Omdat we ons realiseren dat onze keuzes gevolgen hebben. Wat is een goede keuze. Dat zul je vast wel herkennen... Het kost ontzettend veel energie om altijd te willen weten of je wel het juiste hebt gedaan. En achteraf vraag je jezelf af: had ik het niet anders moeten doen...*

*In Spreuken staat "Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg." Ja, dat klopt wel. Je probeert altijd naar eigen inzicht het beste te kiezen. Maar het bijbelvers gaat nog verder: "...de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt." Het is alsof God de nadruk legt op dat tweede stukje van het vers. De mens is altijd maar bezig met 'wat kan ik het beste doen', maar het gaat God om de motivatie voor onze keuzes: waarom doen we wat we doen?*

*Dit bijbelvers maakt duidelijk dat je soms best een verkeerde keus maakt, maar dat dat nog niet zo rampzalig is. Wat voor God telt is jouw motivatie voor die keus. Even heel simpel gezegd: stel, je moet kiezen of je vandaag de fiets pakt of liever de auto. Waar het om gaat is: waarom pak je de fiets of de auto? Wat zit er achter de keus die je maakt? Als je innerlijk overtuigd bent dat je met de juiste motivatie je keuzes maakt en gericht bent op het doen van Gods wil, dan staat God garant voor de uitkomst van die keuzes. Want al maak je misschien een keer de verkeerde keuze, God is in staat om er iets moois van te maken. Hij kan alles omkeren, voor jou!*

## Verkeerde keuze?

*In de Bijbel staat ook: 'wat je zaait, zul je oogsten'. Het betekent zo ongeveer dat je krijgt wat je verdient. Maar er is een wet die nog krachtiger is, namelijk de wet van Gods genade. Dat is de enige kracht die uitstijgt boven het 'je krijgt wat je verdient'. Heb je een verkeerde keuze gemaakt? Hij kan in jouw situatie komen en Hij kan alle dingen nieuw maken. Als je even in wijsheid tekortschiet, vertrouw dan toch dat het goed komt!.*

*Kortom, God is niet bezig met 'goed' of 'fout', maar veel meer met: waarom doe je wat je doet? Te ervaren dat God de dingen die ik heb verprutst, weer recht kan trekken. Jouw leven is in de handen van God. Durf je Hem te vertrouwen?*

## Vieringen

De dienst van 19 juli kunt u weer bekijken via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl). Op onze eigen website klikt u "kerkdiensten" aan in de blauwe balk.

Vervolgens gaat u naar "dienst Meliskerke kijken/luisteren". Daarna selecteert u de dienst, die u wilt bekijken of beluisteren.

Voor het bijwonen van de opname op zaterdag kunt u zich aanmelden bij Adrie van Sluijs, tel. 56 20 90. De liturgie kunt u terugvinden op de website van de kerk op de pagina zondagsbrieven (ook in de blauwe balk).

## Hervatting kerkdiensten

In augustus starten wij, als alles goed blijft gaan, met de diensten in de Odulphuskerk. Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen en misschien is het mogelijk dat er gezongen kan worden. In de weekbrief van volgende week hopen wij u meer informatie te kunnen geven.

## Boshut

Zondag is weer om 10.00 uur dienst op het terrein van de Boshut. (mits het goed weer is). Vorige week is de dienst buiten ook goed verlopen. De koffie is alleen na de dienst.

Het team is nog op zoek naar materiaal om te knutselen. Wil t u eens kijken of u van onderstaand lijstje nog ergens iets heeft liggen.

- lege luciferdoosjes
- lege doosjes van theezakjes
- lege plastic limonadeflessen (groot en klein)
- lege schoendozen met losse deksels

Graag inleveren bij Jan Vink, Vliedberg 4, Biggekerke of Jos van Keulen, L. Simonsestraat 17, Biggekerke.

## Beeldapparatuur

Het college van kerkrentmeesters is dringend op zoek naar mensen, die de beeldapparatuur kunnen en willen bedienen. Als u man/vrouw iets voor de kerk wil betekenen op praktisch gebied dan kunt u informatie inwinnen bij het college van kerkrentmeesters Han Kole: email [hkol@zeelandnet.nl](mailto:hkol@zeelandnet.nl) of telefonisch 06-20415409.

## Omzien naar elkaar

Leonard Boogaard is nog steeds in het ziekenhuis in Antwerpen. Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie. Daarnaast denken we aan allen die bezorgd zijn om zichzelf of een dierbaar familielid.

### **Bloemengroet**

De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij mevrouw Suus Schreijenberg-Minderhoud. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente, naar de familie Jan en Janny Simonse, Schuitvlotstraat 34, Biggekerke.

### **Ontmoeting**

Iedere donderdag is het mogelijk om met een kleine groep samen koffie te drinken. U wordt daarvoor persoonlijk uitgenodigd of u meldt uzelf aan. Voor de koffieochtend in Biggekerke: Ria Verstraate tel. 551536 of [jariver@zeelandnet.nl](mailto:jariver@zeelandnet.nl)  
Voor de koffiemiddag in Meliskerke: Klazien Matthijse, tel. 561495.

### **Online collecteren**

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.



Of klik op deze link: [Online collecteren](#)  
De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. Wij danken u voor uw gift!

### **Collecte 19 juli – Stichting Palazzolli**

Stichting Palazzolli is een stichting die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten. Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt door vrijwilligers, die daarin geschoold zijn. Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten in het inloophuis in Vlissingen terecht. Het adres is Palazzollihuis Walcheren, Scheldehof Peperdijk, Vlissingen Elke donderdag van 14.00 uur tot 16.00 kunt u zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek, een vraag of een kop koffie. U kunt u een steentje bijdragen door een financiële bijdrage. Nu niet in de collectezak, maar het kan ook op de bankrekeningnummer van de diaconie op het rekeningnummer NL 21 RABO 0314 468 536.

### **Voor de kinderen**

Stel je voor. Je hebt krotten gezaaid ergens in je moestuin. Maar je weet niet meer op welke plek. Je ziet groene blaadjes uit de grond komen. Maar dat kan ook onkruid zijn, vuulte. Wat nu? Luister naar het verhaal van deze zondag: [https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KoZ\\_compleet-20200719.pdf](https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KoZ_compleet-20200719.pdf) Als verwerking kan je bloemen tekenen. Of uitknippen uit een tijdschrift en op een vel plakken. Als je klaar bent, ga je nog even door met de verwerking. Knip de bloemen die je niet mooi vindt er weer uit of kras er over heen. Hoe vind je het nu er uit zien?



Kijk ook eens op de website: [www.pknbm.nl](http://www.pknbm.nl) daar kunt u ook de voorgaande weekbrieven teruglezen