

WEEKBRIEF 16-8-2020

DIT IS DE LAATSTE WEEKBRIEF. NU U WEER DE DIENSTEN IN DE KERK KUNT BIJWONEN GAAN WE MONDJESMAAT WEER NAAR EEN 'NORMALE' SITUATIE. OP DE WEBSITE KUNT U IEDERE WEEK DE ZONDAGSBRIEF VINDEN. ALS ER ZICH WEER OMSTANDIGHEDEN VOORDOEN, WAARBIJ HET NODIG IS DAT U DIRECT MOET WORDEN GEÏNFORMEERD, DAN KRIJGT U ZO SPOEDIG MOGELIJK EEN BERICHT IN DE E-MAIL OF DE BRIEVENBUS. DE UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND OP 16 SEPTEMBER ZAL ZOVEEL MOGELIJK DIGITAAL WORDEN VERSTUURD EN KOMT BEGIN SEPTEMBER.

DIT ZIJN DE TIEN GEBODEN

*Dit zijn de tien geboden die
God Mozes gaf op Sinai.
Hij sprak: Ik heb u uitgeleid
uit slavernij. In vrijheid.*

*U zult geen andere god en heer
vertrouwen. Geef Mij alle eer.
Verdraag geen afgod om u heen,
maar heb Mij lief. Mij alleen.*

*Beeld Mij niet af en kniel niet neer
voor een gestalte van uw Heer.
Vorm ook geen denkbeeld over Mij
buiten mijn woord. Blijf daarbij.*

*Misbruik de naam des Heren niet,
zijn heilig sieraad. God ontziet
de mens niet die zijn naam bespot.
Houd zijn naam hoog. Eer zij God.*

*De rustdag zal geheiligd zijn.
Heradem dan. Laat groot en klein
gedenken wat God heeft gedaan.
Zo zegent Hij uw bestaan.*

*Uw vader en uw moeder zult
u eerbied tonen met geduld,
opdat de Heer die eeuwig leeft
aan u een lang leven geeft.*

*Wees geen handlanger van de dood,
maar help uw naaste in zijn nood.
Zie toe dat haat u niet verdeelt;
God schiep de mens. Naar zijn beeld.*

*Het huwelijk, de band van trouw
en liefde tussen man en vrouw,
zal als een ring gesloten zijn.
Dwing liefde niet. En wees rein.*

*U zult niet stelen, maar de grens
eerbiedigen van ieder mens.
De gever van uw geld en goed
is God die u geven doet.*

*U zult uw naaste niet met smaad
verraden, niet met lasterpraat,
want leugen is een kwade damp.
Houd waarheid hoog. Als een lamp.*

*Begeer niet iemands huis of vrouw
of wat u zich maar wensen zou.
Maar wens hem al het goede toe,
opdat hij zo aan u doe.*

*Tien woorden die ten leven zijn,
als richtlijn ons gegeven zijn,
schreef Christus eenmaal en voorgoed
om onzentwil met zijn bloed.
Ontferm U Heer.*

Vieringen

Zondag 16 augustus is weer een kerkdienst in de Odulphuskerk in Meliskerke. De dienst is thuis om 10.00 uur rechtstreeks **met enkel** geluid te volgen. De dienst wordt wel met **beeld** opgenomen, maar is **in de loop van zondag** te bekijken via kerkdienstgemist.nl. Op onze eigen website klikt u "kerkdiensten" aan in de blauwe balk. Vervolgens gaat u naar "dienst Meliskerke kijken/luisteren". Daarna selecteert u de dienst, die u wilt bekijken of beluisteren. Zolang het Covid-19 virus actief is en de richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM en de landelijke PKN van kracht zijn worden deze richtlijnen ook ter bescherming van de gezondheid in de Odulphuskerk opgevolgd. Wanneer u of een van uw gezinsleden klachten heeft, die kunnen wijzen op Covid-19, moeten wij u vragen thuis te blijven. Verder ons verzoek om de huisregels in acht te nemen.

Boshut

Aanstaande zondag is om 10.00 uur op het terrein bij de Boshut een dienst. Koffie na de dienst.

Omzien naar elkaar

Leonard Boogaard is nog bijzonder zwak. De lever functioneert gelukkig goed. Wij denken aan en bidden voor hem en zijn gezin. Verder denken wij aan allen die van een dierbare uit de familiekring afscheid hebben moeten nemen. Ook een woord van bemoediging voor iedereen die te kampen heeft met hun gezondheid. Sterkte gewenst en goede moed.

Online collecteren

In de kerk kunnen wij weer collecteren. Ook kunt u digitaal bijdragen. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Of klik op deze link:



[Online collecteren](#)

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. Wij danken u voor uw gift!

16 augustus zending Rwanda

Zondag collecteren we voor het werk van de kerk in Rwanda. Het is een klein maar dichtbevolkt land in Oost-Afrika met een zeer jonge bevolking. Het land is volop in ontwikkeling. De kerk helpt jongeren en arme gemeenteleden om meer inkomsten te krijgen. Jongeren leren een eigen bedrijf opzetten en worden ook getraind in allerlei leiderschapscursussen, die ze direct kunnen toepassen in hun kerk. De wat oudere generatie heeft nog veel last van de genocide die in 1994 plaatsvond. In de kerk leren daders en slachtoffers met elkaar praten. Zo is de Rwandese kerk een plek van hoop, hulp en verzoening. Door uw bijdrage aan deze collecte kan de Rwandese kerk jongeren, armen en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven. Uw bijdrage kan in de collecte in de kerk of overboeken op bankrekeningnummer van de diaconie op het rekeningnummer NL 21 RABO 0314 468 536 met omschrijving Rwanda.

Ontmoeting

Iedere donderdag is het mogelijk om met een kleine groep samen koffie te drinken. U wordt daarvoor persoonlijk uitgenodigd of u meldt uzelf aan. Voor de koffieochtend in Biggekerke: Ria Verstraate tel. 551536 of jariver@zeelandnet.nl
Volgende week 20 augustus is geen koffiedrinken in Meliskerke op donderdagmiddag.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij mevrouw Cathrien van Sparrental-Geschiere. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente, naar de heer Hans Vader, Koolesweg 6 in Biggekerke.

Actie voor het diaconaal project

Voor ons diaconaal jaarproject kunt u voor woensdag **19 augustus** een portie nasi met kip, ei en kroepoek bestellen. Per persoon komt het op € 5,00. Wij maken porties voor twee personen. Bent u maar alleen, dan heeft u het twee keer makkelijk.



U kunt tot **uiterlijk zondag 16 augustus 18.00 uur** bestellen. Voor het afhalen van de maaltijd krijgt u bericht. Het zal **19 augustus rond 17.30** uur zijn.
Per e-mail: diakenen@pknbm.nl
Telefonisch/app of een briefje in de brievenbus bij:
Sonja Minderhoud 06-81120663, Jan Vaderstraat 21, Meliskerke
Marco de Visser 06-10831982, Schuivlotstraat 56, Biggekerke
Jan Vink 0646265750, Vliedberg 4, Biggekerke
Jos van Keulen 06-48350211, L. Simonsestraat 17, Biggekerke

Bestelling: ... porties voor twee personen ad € 10,00

Naam:.....

Adres:.....

e-mail of telefoonnummer:.....

Voor de kinderen

Maak jij het weleens mee dat je zin niet krijgt? Vraag je het dan nog eens? En nog eens? Net zo lang tot je je zin wel krijgt? In het Bijbelverhaal van vandaag gebeurt dat.



Luister maar: <https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/twintigste-zondag-door-het-jaar-a/bijbel/navertelling-matteus-15-21-28.html>

Als verwerking kunnen we nadenken over bij wie Jezus wil horen. Je kunt jezelf erbij tekenen op de plaat die hoort bij 16 augustus

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KidK_werkbladen_0706-2308.pdf