

WEEKBRIEF 14-6-2020

De juiste man op de juiste plaats!!!!!!

Een overbekende uitspraak.

De Bijbel staat vol van voorbeelden van mensen die de juiste man waren op de juiste plaats. Ik moet denken aan Mozes die de berg Horeb opklimt met zijn schapen. En God was daar ook. Ik denk aan Jozef, die ook zelf zegt dat het zo had moeten zijn, dat hij in de put gegooid werd. Zodat hij zijn vader en broers kon redden van de hongersnood.

En Jezus is natuurlijk steeds de juiste man op de juiste plek. Zacheüs wordt opgevoerd als een randkerkelijke, een uitgespuugde man waarover Jezus zich ontfermd. Jezus was voor Zacheüs de juiste man op de juiste plek. Maar voor Zacheüs geldt hetzelfde: Hij zat precies op de juiste plek. Zodat Jezus Hem kon aanspreken terwijl iedereen het zag.

De vraag naar Gods leiding in ons leven kan groot worden. Te groot misschien. Is het niet gewoon de bedoeling dat we leven op de plek waar we zijn? En dat we op die plekken waar we zijn steeds de juiste man of vrouw zijn? Met onze talenten, gaven en aarzeling maakt God ons de juiste man of vrouw er voor de ander te zijn. Voor de ander, die in de put zit door ziekte of door de corona maatregelen het niet meer ziet zitten. Of voor iemand, die in een boom verscholen zit tussen de bladeren.

Het lijkt mij belangrijk om uit te zoeken wie je bent. Wat je kan. Want zo weet je zelf ook waar je op de juiste plek bent zodat God je daar kan gebruiken.

Wat een rust



Vieringen

De dienst van 14 juni kunt u weer bekijken via kerkdienstgemist.nl en dan zoekt u de Odulphuskerk op en daar vindt u de dienst. De diensten, die eerder opgenomen zijn staan daar ook. Voor het bijwonen van de opname van de viering op zaterdag meldt u zich bij Adrie van Sluijs, tel. 56 20 90. De liturgie kunt u ook terugvinden op de website van de kerk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de liturgie van de website van de kerk te halen, dan kunt u om een papieren exemplaar vragen, dan wordt deze bij u in de bus gedaan. Voor Biggekerke kunt u bellen met Jos van Keulen, tel. 55 29 57. Voor Meliskerke kunt u zich melden bij Adrie van Sluijs, tel. 56 20 90.

Omzien naar elkaar

Het is fijn dat in de verzorging- en verpleeghuizen weer meer ruimte komt voor bezoek. Al blijft het allemaal nog behelpen en erg lastig. Toch is bij mensen thuis veel leed door ziekte, eenzaamheid of rouw. Probeert u er voor hen te zijn door een telefoontje, een kaartje of indien mogelijk een bezoekje. Vergeet ook deze mensen niet. Mevrouw Wil Geschiere-Cijvat, Koudekerkseweg 27 in Biggekerke verblijft momenteel voor revalidatie in Ter Reede, Vlissingen woning 19 kamer 2. Door een val heeft mevrouw Ria Burgmeijer-Pont, Vliedberg 27, Biggekerke haar heup gebroken. Inmiddels is zij geopereerd en zij zal donderdag ook voor revalidatie naar Ter Reede, Vlissingen gebracht worden. Mevrouw Suus van der Meer-Huijsman, Dorpsstraat 12, Meliskerke is opgenomen in het zorgcentrum Waterwel, Agathastraat 28, 4363 BD Aagtekerke.

Geslaagd!!!

Heeft u nog gedacht aan de geslaagden. Bij sommigen is de vlag nog steeds blijven hangen. Ze wachten denk ik nog op een reactie van ons

Ontmoeting

Iedere donderdag is het weer mogelijk om met een kleine groep samen koffie te drinken. U wordt daarvoor persoonlijk uitgenodigd of u meldt uzelf aan. Voor de koffiemoeting in Biggekerke: Ria Verstraete tel. 55 15 36 of jariver@zeelandnet.nl Voor de koffiemiddag in Meliskerke: Klazien Matthijsse, tel. 56 14 95.

Vakantietas

De diaconie heeft nog niet veel ontvangen. Vandaar nogmaals een oproep.

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes op vakantie gaan, blijven zij achter. Samen met de school wil onze diaconie kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. U kunt meedoen aan het vullen van de tasjes en een bijdrage leveren door bijvoorbeeld teken-/knutselspullen of een spel. De tasjes zijn niet zo groot, dus graag spullen van beperkt formaat. Het gaat om 2 jongens van 10 jaar, 2 jongens van 8 jaar en een meisje van 10 jaar. U kunt het afgeven bij Sonja Minderhoud, Jan Vaderstraat 21, Meliskerke of Jan Vink, Vliedberg 4, Biggekerke.

Online collecteren

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.



Of klik op deze link: [Online collecteren](#)

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. Wij danken u voor uw gift! Daarnaast kunt u ook uw gift overschrijven naar het plaatselijk college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

Diaconale collecte dorpskerkenbeweging 14 juni

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als krimpemde gemeente?' maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?' Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met welzijn, open tafel, aanwezig zijn bij dorpsactiviteiten of betrokken zijn bij de school op het dorp.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij de mevrouw Tannie Rotte. De bloemen van deze week zullen, met een groet namens onze gemeente, worden gebracht bij de heer Bram Schout, die nu woont in De Brouwerij, Tulpstraat, Koudekerke.

Luiden van de kerkklokken

Nu in de kerkgebouwen geen kerkdiensten plaatsvinden werden ook de kerkklokken niet meer geluid. Om toch de zondag als speciale dag te markeren is besloten om de kerkklokken te laten luiden in zowel Biggekerke als Meliskerke van 9.40 uur tot 9.55 uur. Het is automatisch geprogrammeerd. Dit blijft ook zo als we weer te zijner tijd kerkdiensten in de kerk mogen houden. Dus dan is het extra goed opletten waar de dienst gehouden zal worden.

Voor de kinderen

Als we nu allemaal meehelpen, gaat het veel beter. Heb je dit weleens iemand horen zeggen? Jezus zegt het ook. Hij wil dat de leerlingen hem helpen om het goede nieuws over Jezus en God te vertellen. Hoe ze dat kunnen doen? Dat lees je in het verhaal van vandaag.

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KoZ_compleet-20200614.pdf

Hoe ga jij het verhaal over Jezus verder vertellen? Als je thuis een splitpen hebt, kan je deze verwerking maken https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/KidK_werkbladen_0706-2308.pdf Dan kan je vertellen over wat je gemaakt hebt. Dat is een goed begin.

Verrassingsmenu diaconaal jaarproject

Wat gaan we vrijdag eten? Dat bleef een verrassing tot het moment waarop diaken Sonja een doos met eten bezorgde. Pompoensoep, nasi en een toetje stond op het menu. En het smaakte verrukkelijk.



En terwijl we aan het eten waren vroegen we ons af: wie eet er nu hetzelfde? Wie zou zich nog meer opgegeven hebben voor de diaconale maaltijd? Er klonken namen. In gedachten kwamen veel gemeenteleden voorbij. En het gesprek ging ook over de "stille krachten" onder ons. Mensen die zonder poeha, kleine dingen voor anderen doen en zo van grote betekenis zijn voor de inwoners van onze dorpen. Zo werd de maaltijd toch een verbindende gemeente-activiteit. Met dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben.

Jan en Andrea

Afwezigheid predikant

Ds. Nicolette Vlaming is van 8 juni tot en met 8 juli met vakantie. Voor pastoraal bezoek kunt u contact opnemen met een ouderling of pastoraal medewerker.

Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl daar kunt u ook de voorgaande weekbrieven teruglezen