

WEEKBRIEF 10 MEI 2020

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

*Voor degene in z'n schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat-ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen*

*Voor degene met 't dichtgeslagen boek
Voor degene met de snel vergeten namen
Voor degene met 't vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen*

*Voor degene met z'n slapeloze nacht
Voor degene die 't geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet, alleen maar wacht
Moet nu weten, we zijn allemaal samen*

*Voor degene met z'n mateloze trots
op z'n risicoloze hoge toren
Op z'n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren*

*Voor degene met z'n open gezicht
Voor degene met 't naakte lichaam
Voor degene in 't witte licht
Voor degene die weet, we komen samen*

*Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons Ramses Shaffy*

Kerkdiensten

Tot nu toe werden de diensten op zondag op de gewone tijd gehouden en direct uitgezonden via Kerkdienst gemist (geluid). Gelijktijdig werden beeldopnames gemaakt, die in de loop van de zondag op ons YouTube kanaal werden geplaatst. Met ingang van zondag 10 mei worden de diensten op zaterdag opgenomen.

Peter Verhage heeft dan zaterdag de tijd om het geheel te monteren en op zondag om 10.00 uur meteen met beeld beschikbaar te hebben. Bestond ons abonnement bij Kerkdienstgemist tot voor kort alleen uit uitzending via geluid, met ingang van zondag 10 mei zal ook de beelduitzending hier te zien zijn. Het maakt het volgen van de dienst met beeld en geluid voor velen een stuk eenvoudiger. Ook de diensten van Goede Vrijdag, 19 en 26 april zijn hier terecht gekomen met beeld. Van de dienst via Omroep Zeeland van 3 mei is alleen de geluidsopname beschikbaar maar deze is met beeld te zien via YouTube,

<https://www.youtube.com/watch?v=s3fqIOWbYIU>. Als u de kerkdienst van zondag wilt bekijken en beluisteren gaat u naar de website van onze gemeente, daar vindt u een directe link en komt u ook bij kerkdienstgemist uit.

Ontmoetingsochtend/middag

Het elkaar niet meer ontmoeten begint sommige mensen best zwaar te vallen. Anders spraken we elkaar nog wel na de kerkdienst bij de koffie, maar dat is weggefallen en we missen het enorm. De komende weken willen we in zeer beperkte mate kijken of er weer een vorm van ontmoeting kan plaatsvinden. We denken hierbij aan de dondermorgen in Biggekerke en de donderdagmiddag in Meliskerke. Een ruime opstelling in het Klokuus en de Odulphuskerk moet het mogelijk maken dat we naast een gastheer/vrouw vijf mensen kunnen ontvangen.

Zomaar een uurtje voor een kopje koffie, even niet alleen zijn, een praatje en ook ruimte om je zorgen te delen. U begrijpt dat we dit ontmoetingsmoment moeten organiseren en sturen. Als u van een ontmoetingsmoment gebruik wilt maken, dan kunt u dit kenbaar maken bij ds. Nicolette, tel. 06-14454766. Zij maakt dan een rooster en u ontvangt een uitnodiging via de telefoon of mail wanneer u welkom bent. Zo kunnen bij toerbeurt toch wat ontmoetingen onderling plaatsvinden, binnen de grenzen van de regels.

E-mailadressen

Nu wij van de meeste gemeenteleden een e-mailadres hebben, gaan wij de weekbrief op papier enkel bezorgen bij mensen, die geen e-mailadres hebben. U kunt de weekbrief ook op de website <https://www.pknbm.nl/> nalezen.

Verruiming regels rond kerkdiensten

U heeft het afgelopen woensdag wellicht ook gehoord bij de persconferentie; als alles goed blijft gaan zouden er vanaf 1 juli weer kerkdiensten gehouden kunnen worden met maximaal 100 personen, met 1,5 meter onderlinge afstand.

Als moderamen gaan we de komende tijd nadenken hoe we dit praktisch gaan regelen. U begrijpt dat het niet zo eenvoudig is als het klinkt. Mocht u ideeën of suggesties hebben over hoe we dit kunnen organiseren; breng het in bij het moderamen.

Met elkaar moet het ons dan lukken om een plan en afspraken klaar te hebben, mocht het moment aanbreken dat we weer in grotere kring kunnen vieren.

Online collecteren

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Of klik op deze link: [Online collecteren](#). De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. Wij danken u voor uw gift! Daarnaast kunt u ook uw gift overschrijven naar het plaatselijk college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.



Diaconale collecte 10 mei 2020 - JOP

Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar rond geloofsthema's. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Doet u mee zodat JOP deze materialen verder kan ontwikkelen?

Bloemengroet

De bloemen uit de dienst, die Omroep Zeeland afgelopen zondag heeft uitgezonden, zijn bezorgd bij de heer Ko Minderhoud. De bloemen van deze week zullen worden gebracht bij mevrouw Willeke Oostlander-Kelder, Kerkplein 28, Biggekerke met een groet namens onze gemeente.

Klokluiden

Op bevrijdingsdag hebben van 12.00 tot 12.15 uur voor de laatste keer de kerkklokken van onze kerken geklonken als 'klokken van hoop'

Noodhulp Corona

Corona, een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen

beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Wilt u ook helpen? Maak uw gift over op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, met vermelding 'Help een stille coronaramp voorkomen'

Zangers

In de vorige weekbrief stond een oproep voor zangers. Aangezien de kerkdiensten voorlopig nog maar met een beperkt aantal mensen mogen worden gehouden zijn we op zoek naar mensen die graag hun steentje willen bijdragen door mee te zingen. Zeker mannenstemmen hebben we hard nodig om een evenwichtige stemverdeling te hebben. U kunt zich opgeven bij Peter Verhage, tel./app 06-53444555 of peter@pknbm.nl. Voorlopig worden de kerkdiensten op de zaterdagochtend opgenomen, dus u moet dan wel op de zaterdagen beschikbaar zijn. Ook als u een keertje een zaterdag niet kunt, mag u zich opgeven, want de zangers zullen wisselend worden ingezet.

Voor de kinderen

In de woestijn ligt de berg Sinai. Daar is het volk nu aangekomen. God zal van zich laten horen!



Hoe zal dat gaan? Je leest het op de website van Kindopzondag bij: https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-20200510.pdf. De kijkdoos mag uitgebreid worden met een "heilige berg" Een andere verwerking staat in https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KidK_werkbladen_1904-0706.pdf een hele bijzondere bloem. Als je een Bijbelverhaal hoort, kunnen er vragen in jezelf opkomen. Heb jij weleens nagedacht: Wat zou jij doen als je te horen krijgt dat God naar jou toe komt? Heb jij God iets te zeggen of te vragen? Hoe doe je dat?