

# WEEKBRIEF 9 januari 2022

## ENKEL ONLINE DIENSTEN

### EEN NIEUW JAAR VOOR DE BOEG

*Het virus heeft ons gedwongen allerlei dingen te veranderen. In ons dagelijks leven, in ons sociale leven en ook in de kerk. Lang niet altijd leuk, vaak verstandig en soms toch ook wel vernieuwend. Een andere dagelijkse routine, een ander contact met burens, een nieuw respect voor verplegend personeel of leerkrachten of ondernemers. Ook in de kerk een grote omslag met aangepaste kerkdiensten en digitale contacten. Straks als het virus door de vaccinaties minder invloed krijgt op ons leven zullen sommige dingen weer veranderen.*

*Maar we gaan vast niet helemaal terug naar het oude leven.*

*Als Jezus begint met zijn onderwijs aan mensen klinkt de oproep 'bekeer u'. Bij het woord bekering kennen we allerlei religieuze associaties. Grote geloofsinzichten en totale verandering van leven en misschien ook angst om niet te delen in hemelse vrede. Maar eigenlijk is het woord bekering een ander woord voor verandering. Niet zomaar veranderen natuurlijk. Wel naar een beter leven. Leven dat ons dichterbij brengt bij onze naaste en in de nabijheid van Gods liefde. In de eerste weken van elk jaar staan we stil bij die oproep van Jezus: **verander!** Zo begon Jezus zijn oproep aan de mensen.*

*Veranderen is dus het begin van geloven. Veranderen hoort bij het christelijk leven. Niet elke verandering, maar wel een verandering die ons helpt om de goede richting op te gaan. De richting van Gods Koninkrijk, zoals Jezus die richting noemde. Ik denk dat het ons daarom ook lukte om te veranderen in de afgelopen maanden. Omdat we eigenlijk heel goed weten dat een vernieuwd leven met verandering kan beginnen. Omdat gelovigen dat al eerder oefenden in grote en kleine dingen. Ja, zeker, er was het gevaar van een pandemie. Je kunt nog aan andere gevaren denken zoals het klimaat dat ook veranderingen van ons zal vragen. Maar het vermogen om te veranderen in de goede richting, naar de ander en Gods goede toekomst, dat heeft alles met geloven te maken. Met het oude woord 'bekering' en met het nieuwe woord 'veranderingsproces'.*

*Met vertrouwen en hoop dat het goed komt: een nieuw leven samen in de goede richting.*

**U allen een gezegend en gezond 2022!**

### Komende dienst

Het advies van de classis, de landelijke kerk en het CIO hebben wij overgenomen om de diensten tijdens de lockdown enkel **digitaal** te houden. Gemeenteleden, die thuis niet in staat zijn de dienst digitaal mee te volgen, kunnen de diensten bezoeken. Op de tweede zondag van het jaar 9 januari gaat onze oud-predikant ds. Pim Steenberghe voor.

De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) en ook via een directe link op onze website [www.pknbnm.nl](http://www.pknbnm.nl) (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

### Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten online met medewerkers.
- Medewerking van enkele zangers.
- Dienst kunt u volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Als u een taak heeft in de dienst is een mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

### Ingekomen in de gemeente:

In onze gemeente zijn komen wonen: Mevrouw Ingrid Minderhoud en de kinderen Jesse van Belzen en Celeste van Belzen. Adres: Krommenhoekseweg 5, 4365 NJ Meliskerke

### Ontmoeting met koffie of thee

Voorlopig is er geen koffie of thee drinken in 't Klokuus of de Odulphuskerk op de donderdag.

**DENKT U BIJ HET ONLINE MEEVIJEN VAN DE DIENSTEN AAN DE COLLECTES VOOR DE DIACONIE EN DE KERKRENTMEESTERS. UW ONDERSTEUNING IS NU ZEKER MEER DAN WELKOM**

### Online collecteren

Gemeenteleden, die willen deelnemen aan de collecte kunnen dat doen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389. De kerk heeft uw ondersteuning heel hard nodig.



## 9 januari 2022 – Vereniging vrienden van Emergis

De stichting Vrienden Cliënten Emergis biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Dat betekent dat ze individuele cliënten ondersteunen zodat ze weer wat makkelijker in de maatschappij kunnen meedoen. De vereniging geeft bijvoorbeeld budget voor het inrichten of het opknappen van een woning, of voor een cursus die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De ondersteuning van de vereniging bestaat altijd uit een financiële gift. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen cliënten een aanvraag doen. De vereniging kan haar werk alleen doen dankzij giften van kerkelijke instellingen, sponsors en donateurs. Ook uw bijdrage is van harte welkom! U kunt meedoen door een bijdrage overboeken op de bankrekening NL 15 RABO 0320 5727 57 ten name van de stichting vrienden van emergis of op de bankrekening van de diaconie NL 21 RABO 0314 468 536



### Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan  
Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022  
doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans.

Het thema is dit jaar **'Geef vandaag voor de kerk van morgen'**. Ook in Biggekerke en Meliskerke zullen de enveloppen van kerkbalans weer worden bezorgd. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

### Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

### Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee

aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. De toezeggingen worden opgehaald U kunt uw bijdrage direct overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

### 40 dagen boekje 2022 – Thema: "Alles komt goed"

Zoals u in het kerkblad kunt lezen willen we als drie gemeenten weer een boekje samenstellen op weg naar Pasen. Het zou fijn zijn als wij ook dit jaar weer een gevarieerd boekje kunnen maken. Hierbij hebben we uw hulp nodig en vragen wij u om weer een bijdrage te leveren.

Wij maken geen koppeling met een leesrooster, maar het zou fijn zijn als u zelf een verbinding weet te leggen tussen een Bijbeltekst die u aanspreekt en een relatie heeft met het thema "Alles komt goed". U kunt uw bijdrage inleveren vóór 2 februari op e-mail adres: [40dagen@pknbm.nl](mailto:40dagen@pknbm.nl). Aanleveren kan ook op papier bij Jos van Keulen, L. Simonsestraat 17, Biggekerke, maar liever digitaal. Voor verdere informatie zie het kerkblad, blz. 6.

### Voor de kinderen

Als Johannes geen baby meer is maar een groot mens is geworden, gaat hij mensen dopen.

Priesters vragen aan hem: wie ben jij? En dan antwoordt Johannes: na mij komt iemand die veel belangrijker is dan mij. Wie bedoelt hij?

Hier staat een vertelling van het verhaal:

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/3e-zondag-van-de-advent-jaar-b/bijbel/navertelling-johannes-1-6-8-19-28.html>

of luister aar <https://www.kindopzondag.nl/podcasts/>  
Misschien is het leuk om vandaag het spelletje "wie ben ik" te spelen:

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/3e-zondag-van-de-advent-jaar-b/extras/spelletje-wie-ben-ik.html>

