

WEEKBRIEF 08-11-2020

Morgenlied

*De morgen die ontwaakte,
de dag die U ons maakte,
brengt nieuwe vreugde aan.
Ik wil U, Heer, dankzeggen,
mij in Uw handen leggen.
Leer mij vandaag Uw weg te gaan.*

*U opent ons de zegen,
daalt over
ons als regen
verkwikkend op ons neer.
Laat onze hand U eren,
naar and'ren ons toekeren
opdat zij U ook kennen, Heer.*

*Brengt deze dag soms zorgen,
bij U ben ik geborgen,
mijn last is niet te zwaar.
U laat mij veilig lopen,
leert m' op Uw goedheid hopen
opdat ik steeds Uw woord bewaar.*

*Vandaag mag ik weer leven,
Uw trouw blijft mij omgeven
toddan de avond komt.
'k Aanbid uw grote trouwe,
U leert mij nooit berouwen,
dat nooit de lof in mij verstomt.*

Melodie : lied 244 uit het liedboek

Strengere coronamaatregelen

Aangezien het kabinet aanscherping van de maatregelen heeft aangekondigd in verband met de corona-pandemie heeft dit gevolgen voor de volgende activiteiten:

- De filmavond van 8 november gaat niet door. Aangezien de bioscopen de deuren moeten sluiten, past het ons niet om een film te gaan vertonen.
- Het koffiedrinken op donderdag in 't Klokuus, Biggekerke en de Odulphuskerk, Meliskerke gaat voorlopig niet door.

Zondagse viering

30 bezoekers mogen nog steeds bij de kerkdienst aanwezig zijn. Het dringende verzoek om te reageren als u een uitnodiging heeft ontvangen of u **wel of niet** van de uitnodiging gebruik wilt maken en als de aanmelding voor meer mensen is gedaan hoeveel mensen er komen. U kunt de dienst hoe dan ook rechtstreeks beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Niet zingen tijdens de dienst
- Medewerking van enkele zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst kan enkel op uitnodiging.
- Dienst is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
- Bijzondere diensten worden met beeld opgenomen en zijn op een later tijdstip beschikbaar op 'kerkdienstgemist.nl'
- Voorlopig gelden deze afspraken tot en met zondag 15 november.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Als u naar de dienst komt is mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

Aanmeldsysteem

Al verschillende weken wordt met een aanmeldsysteem gewerkt. Veel mensen, die een kerkdienst willen bezoeken hebben zich aangemeld. Als u dit alsnog wilt doen, dan kunt u zich aanmelden met de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>

U moet daar eenmalig een zelf te verzinnen wachtwoord invullen, u heeft dat daarna niet meer nodig. Ter controle van het e-mailadres krijgt u een e-mail met een link ter verificatie. U kunt de link ook vinden op de website van de kerk. Als u eenmaal aangemeld bent, dan kunt u een uitnodiging voor de dienst krijgen volgens een roulatiesysteem.

Omzien naar elkaar

Positieve berichten bereiken ons over het herstel van Leonard Boogaard. Sterkte en wij hopen dat het vooruit mag blijven gaan. Wij denken ook aan allen die zorgen hebben over hun gezondheid, eenzaam zijn of verdriet hebben. Op haar geboortedag is overleden mevrouw P. Arentse-Pleijte, die maar kort in Sandenburgh, Veere heeft mogen wonen. Zij heeft heel lang in de Bakkersgang in Biggekerke gewoond tot het niet meer kon. Zij is 94 jaar oud geworden. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte in de komende tijd. Plotseling is ook overleden de heer Jan Simonse, Schuitvlotstraat 34, Biggekerke. De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 10 november in Biggekerke. De familie wensen wij sterkte bij het afscheid en het verwerken van het verlies.

Online collecteren

In de kerk wordt weer gecollecteerd. Voor de gemeenteleden, die niet in de kerk kunnen komen, maar wel willen deelnemen aan de collecte kan dat. U kunt uw bijdrage overboeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters:
NL 77 RABO 0373 716 389.

Collecte diaconie 8 november

JOP – opvoeden doe je niet alleen

Veel ouders vinden geloofsofvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties. Geef gul, zodat Jong Protestant ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsofvoeding.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij mevrouw C. Boone. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente, naar mevrouw E. Boone-Verhage in Simnia, Domburg.

Soepactie

Iedereen ervaart deze Coronatijd als een snerttijd waarin we beperkt worden in de dingen die we graag doen. Door de coronatijd mogen minder mensen in de kerk waardoor er ook minder collectegeld is opgehaald. De vraag om hulp is enorm toegenomen en daarom lijkt het ons goed om een soepactie te houden zodat er wat extra geld binnenkomt om iets aan de nood in de wereld te kunnen doen.

Door onderstaand strookje in de brieven bus te doen kunt u aangeven dat u in november erwtensoep wilt bestellen en in december bruine bonensoep. Deze soep wordt vers gekookt en de bestelling kan worden afgehaald bij dorpshuis Onderdak in Biggekerke. De kosten voor een liter soep is € 4,50. 50% gaat naar hulp wereldwijd, 50% wordt besteed aan hulp in eigen land en plaatselijk diaconaal werk. Bij het ophalen van de soep staat er een fooienpot voor het jaarproject van de diaconie. Dit is voor kleinschalige projecten voor mensen in Indonesië via de stichting Dekat di Hati. Zie website van de kerk www.pknbm.nl

U hoeft geen tijd te stoppen in het maken van een heerlijke soep. Omdat de soep vers gekookt wordt kan deze makkelijk ingevroren worden. Een keer geen zin om te koken dan heeft u in ieder geval een maaltijdsoep in huis.

Ja, ik wil graag soep bestellen en kom deze zelf afhalen in het dorpshuis Onderdak en doe dit strookje vóór **16 november** in de brievenbus op een van de volgende adressen: Dorpsstraat 52, L. Simonsestraat 17, Vliedberg 4, Schuitvlotstraat 56 of in Meliskerke: Jan Vaderstraat 21. U kunt uw bestelling ook mailen naar diakenen@pknbm.nl

..... liter(s) erwtensoep

Ophalen **zaterdag 21 november** 11.00-12:00 uur

..... liter(s) bruine bonensoep

Ophalen **zaterdag 19 december** 11.00-12:00 uur

Naam:.....

Adres:.....

Telefoonnummer:.....

Ik kan de soep niet zelf ophalen. Graag bezorgen. (alleen als u echt niet in staat bent om het op te halen)

Voor de kinderen

Vandaag hoor je een verhaal over 3 mensen die geld krijgen. Het staat in Matteüs 25:14-30. Misschien ontdek je wel dat het verhaal gaat over ons, over jou en mij. Over wat wij doen met wat we kunnen en wat we hebben. Gebruiken we onze spullen en talenten? Of zijn we er zuinig op en doen we er niks mee. Op de foto: een gebruikte kinderbijbel.



Voor de (groot-)ouders. Wilt u het voorleesverhaal van www.kindopzondag.nl gebruiken? U heeft er nu een login voor nodig. Vraag de inlogcode aan een kindernevendienstleidster.

Er is geen inlog nodig voor

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/drieëndertigste-zondag-door-het-jaar-a/bijbel/navertelling-matteus-25-14-30.html>