

WEEKBRIEF 7 maart 2021

Biddag

Het is woensdag biddag voor gewas en arbeid. In de bijbel staat bid onophoudelijk. Bid elke dag. Een leven doortrokken van gebed. Op de biddag nemen we de tijd voor gebed voor ons werk, voor de groei van de gewassen op het veld. Maar ook voor de mogelijkheden om onderwijs te volgen, voor vriendschappen, voor kerkelijke groei.

God maakt de aarde. Hij zorgt ervoor dat jij en ik mogen bestaan. Elke dag wil de Heer daar weer voor zorgen. De wisseling van de seizoenen houdt niet op, tot dat de dag van Jezus komt.

In dat vertrouwen mag je je leven voorleggen aan de Heer. Daar mag je ook om vragen in gebed: voor een goede oogst, een mooi bericht, een fijne ontmoeting met een medemens. Paulus zegt erbij: "Dank God onder alle omstandigheden" En dat geldt ook voor je bidden: Bid God onder alle omstandigheden. Dat het in ons leven niet altijd voorspoedig gaat en dat dood, eenzaamheid en ziekte werkelijkheid zijn, is waar. Maar dat ligt niet aan de Heer. Sterker nog. God gaf zijn eigen Zoon. Hij nam alle narigheid van de wereld op zich. In deze kracht, en omdat hij het heeft volbracht, wat Hij moest volbrengen, kunnen wij bidden: Wij bidden u dit alles om Jezus wil.....

Dienst op 7 maart 2021 en biddag 10 maart 2021

Het moderamen van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke volgt het advies van de generale synode om voorzichtig weer diensten te houden met maximaal 30 bezoekers. Het aantal medewerkers voor de zang is tot vier personen beperkt. Het moderamen is van mening dat de risico's aanvaardbaar zijn om de diensten in de Odulphuskerk Meliskerke op een verantwoorde wijze te houden. Voor de mensen, die niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek te kunnen bijwonen, zal de dienst ook digitaal worden aangeboden. Zondag is de derde zondag in de veertigdagentijd. De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

40-dagenboekje

Er zijn nog 40-dagenboekjes. Misschien weet u nog iemand, die u er een plezier mee kunt doen. U kunt de boekjes bestellen door een email te sturen naar 40dagen@pknbm.nl of bellen naar 06-48350211. U krijgt het dan in de bus bij u thuis.

Vespers

Afgelopen donderdag was de derde vesper vanuit de Catharinakerk, Zoutelande. U kunt de vesper ook terugkijken. Aanstaaende donderdag 11 maart is de vesper uit de Michaëlskerk in Koudekerke. U kunt live meekijken of op een later moment de vesper meebeleven.

Huisregels op een rij:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Geen zang door gemeenteleden
- Medewerking van vier zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst kan enkel op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkdienst.gemist'.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten gaan is **verplicht**. Als u zit mag het af.

Bloemengroet

De bloemen zijn vorige week gebracht bij de familie Hovijn. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar de heer Jan Jacobse.

Vacature

Ouderling / pastoraal medewerk(st)er

Ontmoeting met koffie of thee

Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de donderdag.

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

DERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Tekst bij de schikking: Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. De vogelnestjes staan daar symbool voor, het zijn drie warme en veilige thuisplaatsen. Ze liggen bij de opening van het hart. In de vaasjes staat een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangt een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

Omzien naar elkaar

Biddag midden in de coronacrisis. Bidden voor mensen die zich angstig voelen door wat nu allemaal gebeurt, maar ook voor de mensen die door iets anders ziek zijn geworden. Net zo goed bidden in de biddagdienst voor de mensen die werken in de landbouw en voor andere ondernemers en de gevolgen van de crisis. We moeten handelen zoals Jezus. Ons niet afkeren van de zieken maar doen wat Hij deed: ze te eten geven, bezoeken en troosten (voor zover dat momenteel in ons vermogen is). En daarbij ook goed in oog houden bij deze crisis wat de deskundigen adviseren en dat opvolgen. Leonard Boogaard is weer ontslagen uit het ziekenhuis in Antwerpen en hoewel hij het rustig aan moet doen wensen wij hem sterkte bij het aansterken in de thuissituatie.

Voor het werk van onze kerk mochten wij een legaat ontvangen van de familie Geschiere. Voor deze financiële ondersteuning zijn wij bijzonder dankbaar en zien het als een steun in de rug om ons te blijven inzetten voor onze gemeente op de dorpen.

Online collecteren

In de kerk kunt u weer uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen worden, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

Collecte 7 maart 2021, 3^e zondag van de veertigdagentijd. Voorjaarszendingscollecte Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van. Kerk in Actie onder vermelding van onderwijs Libanon.

Collecte 10 maart 2021 Biddag Voedselbank

De regering heeft extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Aan het begin van de coronacrisis gaf de overheid al aan dat de voedselbanken behoren tot de vitale voedselsector. Voedselbanken mogen dus openblijven. Uiteraard moet voorkomen worden dat de voedselbank een bron van besmetting wordt. Door de ervaringen van het afgelopen half jaar is de voedselbank goed in staat om de distributie naar hun klanten corona-proof uit te voeren. Voedselbank Walcheren is een non-profitorganisatie die uitsluitend

met vrijwilligers werkt en de producten die worden ontvangen zijn gratis. Toch zijn er kosten aan bijvoorbeeld het gebouw waarin het voedsel wordt opgeslagen en uitgedeeld en aan de busjes die ingezet worden. Financiële steun is dan ook heel welkom. Geef in de collecte of boek een bedrag over op NL 70 RABO 0102 374 341 ten name van Stichting Voedselbank Walcheren of op de rekening van onze diaconie: NL 21 RABO 0314 468 536.

Paasgroetenactie 2021

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen. Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Als u mee wilt doen, dan stuurt u een mail naar diakenen@pkn.nl. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Graag zo spoedig mogelijk reageren.

Actie van de diaconie

Wilt u iemand anders (of uzelf) verrassen, dan kunt u een paasmandje gevuld met een kaart en een paar paaseitjes bestellen. De kosten zijn € 2,50 per stuk of twee voor € 4,50. De opbrengst is bestemd voor ons jaarproject. Voor bestellingen kunt u bellen 0118-562679 of 06-48350211. U kunt ook een berichtje sturen naar diakenen@pknbm.nl. Graag bestellen vóór 26 maart.



Voor de kinderen 7 maart



Jezus kwam een keer in de tempel. Het was ontzettend lawaaiig in het huis van God. Er werd gehandeld, zaken gedaan. Je kon van alles kopen, geld ruilen en het was er helemaal niet rustig. Wat Jezus dan doet hoor je in het verhaal:

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl

