

WEEKBRIEF 6 juni 2021

Volgeling van Jezus?

De KGB, Scotland Yard, FBI, Mossad, geheime diensten, die spionnen laten infiltreren. Mannetjes met zonnebrillen en gleufhoeden, met een gaatje in hun krant. Spannend, niet waar!

Nadat Jezus naar de hemel was gegaan, kwam de Heilige Geest. De discipelen vol vuur van de Geest gingen over Jezus vertellen. Jezus was dan wel niet meer op aarde, maar Hij kreeg enthousiaste vertegenwoordigers.

Nee, niet met een zonnebril en een gleufhoed, maar ze lieten zien Wie Jezus is. Wij zien Jezus dan wel niet meer, maar toch is Hij nog bij ons door Zijn Geest. De Geest die in leven van mensen werkt, waardoor wij Jezus kunnen tegenkomen in de ander. Je kunt Jezus zien in iemand, die je helpt, iemand die altijd klaarstaat voor een ander en noem maar op.

Stefanus was ook zo'n man. Hij deed grote daden, zijn vijanden konden niet op tegen zijn verstandige woorden én de Heilige Geest die hem bezielde. Vol vuur was hij over Jezus. Men was woedend, maar Stefanus keek omhoog in groot vertrouwen. De mensenmenigte wilde het niet horen en stopten hun oren dicht en stenigden hem, maar Stefanus bad voor hen om vergeving.....

Dienst 6 juni 2021

De dienst is zondag 6 juni in de Odulphuskerk, Meliskerke. De dienst begint om 10.00 uur en we mogen weer met 60 mensen in de kerk en vier zangers. Voorzichtig mag ook begonnen worden met het zingen van enkele coupletten aan het eind van de dienst. Dit mag nog niet uit volle borst, maar moet beheerst op spraakniveau. Als u overweegt om een dienst te bezoeken, dan moet u bekend zijn in het aanmeldsysteem. Daarna kunt u een uitnodiging voor de kerkdienst ontvangen. U kunt zich aanmelden via de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>.

De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.



Gemeenteavond

De gemeenteavond is woensdag 9 juni aanvang 19.30 uur. Op deze gemeenteavond zal onze te beroepen predikant aan de gemeente worden voorgesteld en zal aan de gemeente de vraag worden voorgelegd om in te stemmen met her voornemen om ds. Gert Kwakkel te beroepen als predikant voor onze Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke. Toestemming is gekregen om een dienstverband aan te gaan van 75% van een volledig dienstverband. Als u de gemeenteavond wilt bijwonen, dan verzoeken wij u zich vóór dinsdag 8 juni 20.00 uur aan te melden op scriba@pknbm.nl of telefonisch: 06-23514293 of 06-20415409. Denkt u ook aan een mondkapje bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u ook de presentatie live volgen. Dit kan op dezelfde manier als bij de kerkdiensten: dienst kijken/luisteren

Algemene coronaregels

- HOUDT 1,5 AFSTAND
- DRAAG HET MONDKAPJE OP DE JUISTE MANIER
- VUL IN DE KERK DE ZITPLAATSEN VAN ACHTERAFAAN
- VERMIJD FYSIEK CONTACT
- GEEN HANDEN SCHUDDEN
- BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN

Huisregels op een rij:

- Kerkdiensten met maximaal 60 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Zee beperkte zang door gemeenteleden
- Medewerking van vier zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkdienstgemist.nl'.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten gaan is **verplicht**. Als u zit mag het af.

Bloemengroet

Vorige week zondag zijn de bloemen gebracht bij Bram en Tannie Lampert in Biggekerke. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar Charles en Suus Landré-van den Broeke, Kerkplein 30 in Biggekerke.

Ontmoeting

Iedere donderdag is het weer mogelijk om in Biggekerke met een kleine groep samen koffie te drinken. U wordt daarvoor persoonlijk uitgenodigd of u meldt uzelf aan. Voor de koffieochtend in Biggekerke: Ria Verstraate tel. 551536 of jariver@zeelandnet.nl

Omzien naar de ander, doen we dat nog wel genoeg?

‘Let een beetje op elkaar’, een quote die we de laatste tijd vaak in de media hebben gehoord. Het is een soort spreuk geworden tijdens deze coronatijd. Er wordt veel gesproken over omzien naar de ander. Dat je aan mensen die het moeilijk hebben laat weten dat je aan hen denkt, hen helpt. Maar wat als je niemand hebt die naar je om kan zien? Als je bijvoorbeeld helemaal alleen bent, geen ouders meer hebt, als je arm bent? Wie ziet er naar deze mensen om? Juist in deze tijd wordt denk ik het gat groter tussen hen die het goed hebben en de mensen die (bijna) niet rond kunnen komen. Ik vroeg mijzelf af in hoeverre ik eigenlijk om zie naar die mensen, of sluit ik maar al te graag mijn ogen voor hen? Zie ik hen nog wel?

Omzien naar de mensen die dichtbij je staan is vaak nog wel gemakkelijk. Je kunt hen makkelijker in de gaten houden, even de telefoon oppakken om te vragen hoe het met hen gaat. Maar wat als we het leed niet elke dag zien, omdat het bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld is? We weten wel dat er delen in de wereld zijn waar ze het niet zo goed hebben als in Nederland, maar doen we er ook écht wat mee?

Je weet nooit wat voor betekenis het heeft gehad in het leven van iemand: die €5 euro die jij misschien elke maand overmaakt. Het kan het leven van een kind of volwassene totaal veranderen. In hoeverre kan je omzien naar de ander op een manier die bij je past? Hoeveel mensen ben je al voorbij gelopen?

De heer Lou Dekker verblijft na zijn behandeling in het ziekenhuis momenteel in het Zorghotel in Zierikzee.

Maaltijd op vrijdag in Onderdak, Biggekerke

De gezamenlijke maaltijd op vrijdagmiddag gaat vanaf 11 juni weer beginnen. Een drie gangen menu kost 7 euro exclusief een drankje. Op het menu staat vrijdag 11 juni als voorgerecht champignonsoep en het hoofdgerecht worteltjes met kibbeling en aardappelkroket. Als we een bescheiden winst maken is het overschot bestemd voor de bestrijding van de corona-crisis wereldwijd. Samen eten geeft zoveel gezelligheid en werd enorm gemist in de afgelopen periode. Laten we zo ook kerk van het dorp zijn. Opgeven maandag 7 juni tussen 19:00 en 20:00 op [tel.nr 06-20439870](tel:06-20439870). We hebben ruimte voor 20 personen. Vol is vol.

Online collecteren

In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen wonen, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

6 juni Werelddiaconaat Oeganda

Positie van vrouwen in Noord-Oeganda versterken. Er rust veel verantwoordelijkheid op de schouders van vrouwen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda: de zorg voor de kinderen en man, de huishouding en iedere dag voldoende eten op de plank brengen. Toch hebben ze meestal een ondergeschikte positie in de samenleving. De Mothers' Union van de Orthodoxe Kerk brengt vrouwen met elkaar in contact. De vrouwen leren nieuwe vaardigheden om uit armoede te komen met zaigoed en spaargroepen. Ook leren ze hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ze worden gestimuleerd een grotere rol te spelen als vrouw, als moeder en als lid van de kerk. Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers' Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! U kunt ook geven op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van vrouwen Oeganda. Hartelijk dank!

Bedankje

95 jaar oud worden, geen kleinigheid. Wie had dat ooit gedacht. Dankbaar en als heel bijzonder ervaren. De vele telefoontjes, kaarten en het prachtige boeket van de PKN Biggekerke/Meliskerke waren ook wel het toonbeeld van het bijzondere dan zo'n dag. Dank! Dank! Dank!
Maaïke de Wolf-Mol

Diaconie

Voor ons jaarproject hebben we inmiddels al een bedrag bij elkaar gesprokkeld van € 725,00. In de maand mei was de opbrengst in de groeten- en boekenkast het mooie bedrag van € 99,70

Voor de kinderen 6 juni

Heb je weleens van Johannes de Doper gehoord? Net als Jezus had Johannes ook leerlingen. Net als Jezus, gaf Johannes wijze lessen aan zijn leerlingen. Daar gaat het vandaag over. Jezus kreeg veel volgelingen en veel mensen wilden door Jezus gedoopt worden. Johannes is daar blij om. Want Jezus moet steeds belangrijker worden. Luister naar het verhaal op: <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>
Kan jij een tekening maken waarop Jezus en Johannes allebei dopen?

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl