

WEEKBRIEF PASEN 2021



PASEN IN CORONATIJD

De lente is pas begonnen. En al is het nog best koud, je voelt de verandering. Het zonlicht dat weldadig aanvoelt. Water dat oplicht. Pasgeboren witte lammetjes die zo maar blootgesteld aan de voorjaarskou daar in het gras staan, naast dat grauwe schaap.

Met ieder voorjaar breekt er in onze oude wereld iets binnen dat onvoorstelbaar nieuw en jong is. Ongeschonden nog en ongebroken, helder en zuiver. Dat gaat met een hevigheid die bijna schokt. Voorjaar en Pasen, die twee horen bij elkaar. Wij zitten nu in de stille week, dat zal uitlopen op Licht dat terugkeert. Hoop die niet sterven wil. Leven dat dwars door aarde en steen heen breekt. Er is geen ander christelijk feest waarin de natuur zo volop mee doet als het Paasfeest. In bijna elk Paaslied zijn er wel beelden uit de natuur te vinden.

Beelden die spreken van opstanding en nieuw leven. Van de ongelooflijke kracht van de Liefde die van God komt, die door dood en kilte heen breekt. Van Levenskracht die uitgeput leek te zijn, maar springlevend blijkt en overvloedig aanwezig. Nieuwe ogen die kunnen zien. Die opspringen uit een diepe slaap, om opnieuw te beginnen met leven. Wat kunnen we daar nu in deze tijd van wachten ontzettend naar verlangen. Om opnieuw te gaan leven, bewegen, vieren, juichen en dansen.

**KERST WERD
PAS ECHT EEN
FEEST TOEN
HET PASEN WAS
GEWEEST**

Diensten op stille zaterdag en paasmorgen

De kerkdiensten in de stille week worden gezamenlijk binnen ons cluster Biggekerke/Meliskerke; Koudekerke en Zoutelande gehouden. De dienst van Witte Donderdag komt uit de Michaëlskerk in Koudekerke en de dienst van Goede Vrijdag uit de Catharinakerk in Zoutelande. U kunt deze diensten digitaal beluisteren en/of bekijken. In de Odolphuskerk is stille zaterdag een kerkdienst, die begint niet om 22.30 uur, maar om **19.30 uur** in verband met de verlenging van de avondklok. Op paasmorgen is de dienst om 10 uur. Alle diensten zijn met maximaal 30 bezoekers en vier zangers. Even opletten dus voor welke dienst u wordt uitgenodigd. Als u diensten zou willen bijwonen en nog niet in het aanmeldsysteem bekend bent, dan moet u zich aanmelden via de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>.

Voor de mensen, die niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek bij te wonen, zal de dienst ook digitaal worden aangeboden. De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Huisregels op een rij:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Geen zang door gemeenteleden
- Medewerking van vier zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkdienstgemist.nl'.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten gaan is **verplicht**. Als u zit mag het af.

LITURGISCH BLOEMSCHIKKINGEN

STILLE WEEK

Witte Donderdag

Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De glazen vazen worden omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren die we gebruikten bij de schikking 'De hongerigen voeden', accentueren nu de lijn van het open hart.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een - dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad. Een kruis van stekelige acaciatakken ligt horizontaal of staat verticaal in het hart. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

Stille Zaterdag

De schikking van Goede Vrijdag wordt gebruikt. De stekels worden vervangen door klimopranken.

Pasen

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

Omzien naar elkaar

Er is altijd hoop, ook deze Pasen. Het is het feest van de opstanding, van het leven dat sterker is dan de dood. Maar door de coronacrisis is alles anders, het feest van Pasen, maar ook ons samen zijn. Als we in deze onwerkelijke tijd ergens naar snakken, is het de hoop dat er een einde komt aan deze situatie, dat het leven het wint van de dood. Voor christenen vormt het paasfeest het hart van hun geloof, het hoogtepunt op de christelijke kalender. Het gemis van de gemeenschap schrijnt in deze dagen des te meer. En net zoals het voor iedereen een gemis zal zijn om tijdens de paasdagen niet bij familie en vrienden te kunnen zijn, voor gezamenlijke maaltijden, voor ontmoetingen, voor gezelligheid en verbondenheid. De symboliek van Pasen lijden en sterven lijkt een sjabloon voor de tijd waarin we leven. Velen zijn bang om het virus te krijgen of zijn ziek. Veel mensen zijn inmiddels na een zwaar ziekbed overleden, vaak in eenzaamheid. Je zou er wanhopig van kunnen worden. Dat is het niet alleen. We hebben te maken met ontwrichte economieën, snel toegenomen werkloosheid, met als gevolg grote onzekerheid over de nabije toekomst. Kun je je huis of huur nog betalen, kun je je kinderen onderhouden? Je zou er wanhopig van kunnen worden. Voorlopig is er geen zicht op dat er een einde komt aan deze crisis. Zoals duisternis niet zonder licht kan bestaan, komt wanhoop nooit zonder zijn tegenpool. Van alles wat Pasen is, is dat het meest een beloftevol feest van hoop. Niet voor niets klampen we ons vast aan de goede en bemoedigende berichten mensen die naar elkaar omzien, creativiteit, onderlinge hulp, verbondenheid, over eendracht, over genezing. Dat zijn kleine lichtstraaltjes in de duisternis. Hoe groot de ellende ook is, hoe diep het lijden voor velen, hoe leeg de eenzaamheid, hoe angstig de onzekerheid, het

feest van Pasen symboliseert dat er altijd hoop is dat het licht echt weer doorbreekt en dat we ons leven op een of andere wijze weer in handen krijgen. Gelukkig mocht Leonard Boogaard deze week weer naar huis. Het is te hopen dat nu het probleem is opgelost. Door nog enkele complicaties zal hij thuis weer moeten herstellen. Wij wensen hem en zijn gezin sterkte en bidden dat het herstel spoedig mag verlopen.

Online collecteren

In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen worden, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

4 april 2021 – PASEN: Werelddiaconaat (Zuid-Afrika)

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiecampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht, met de vermelding "Kinderen Zuid-Afrika".

Voor de kinderen Pasen 2021

Vandaag vieren we het paasfeest! Jezus was gestorven en het leek 'game over' te zijn. Maar met Pasen maken we een nieuwe start. Luister naar het verhaal van vandaag op:

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>



Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl