

WEEKBRIEF 31 januari 2021

ONLINE DIENSTEN



Een gebed voor wie pijn heeft

*Heer Jezus,
pijn, naar lichaam of ziel,
heeft zovele gezichten.*

*Ik wil U bidden voor de zieken
die ik ken,
laat hen niet moedeloos worden.*

*Ik bid U voor hen die iemand verloren,
opdat ze zichzelf niet kwijtraken.*

*Ik bid U voor stervenden,
laat hen uw vrede vinden.*

*Ik bid U voor hen die wanhopen,
mogen ze ankers en bakens ontmoeten.*

*Ik vertrouw U mijn eigen pijn toe,
in de zekerheid
dat U mij altijd nabij bent.*

**ALS JE NIET
KUNT BIDDEN
ZOALS JE WILT,
BID DAN ZOALS
JE KUNT**

Dienst op 31 januari 2021

Ook aanstaande zondag is er weer een online dienst. Het zijn diensten zonder kerkbezoek en zang voorlopig tot en met 7 februari. Als u geen mogelijkheid hebt om de dienst digitaal te volgen, dan mag u de dienst in de dienst bezoeken. De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten online met enkele medewerkers.
- Dienst kunt u meevieren via www.kerkdienstgemist.nl
- Geen zang tijdens de dienst
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Voor medewerkers is een mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zondag zijn gebracht bij de familie Engelvaart, Meliskerke. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar mevrouw Nelly van Etten.

Ontmoeting met koffie of thee

Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de donderdag.

**DENKT U BIJ HET ONLINE MEEVIJEN VAN DE
DIENSTEN AAN DE COLLECTES VOOR DE DIACONIE EN
DE KERKRENTMEESTERS. UW ONDERSTEUNING IS NU
ZEKER MEER DAN WELKOM**

Online collecteren

In de kerk zijn enkele medewerkers aanwezig en dat levert in de collecte niet zoveel op. Voor de gemeenteleden, die willen deelnemen aan de collecte kan dat door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

De kerk heeft uw ondersteuning heel hard nodig.

31 januari 2021 - Collecte Jong Protestant Sirkelslag: interactief bijbelspel

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met het geloof. Maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van sirkelslag.

Omzien naar elkaar

In de Bijbel staat de volgende uitspraak van Johannes: *Vrienden, we moeten anderen laten merken dat we van hen houden. Niet door mooie woorden, maar door daden die Gods waarheid laten zien. 1 Johannes 3 vers 18 BGT.*

Je hoeft de mensen die op je pad komen niet te overladen met Bijbelteksten of er constant met ze over in gesprek te gaan om te laten zien dat je christen bent. Mooie woorden zijn fijn, en natuurlijk is een goed gesprek op zijn tijd helemaal niet slecht, communicatie is tenslotte de sleutel voor een goede relatie, maar je kunt meer doen!

Jezus' liefde voor de mensen werd zichtbaar door de daden die hij deed. Jij kan die liefde van Jezus doorgeven aan de mensen door de daden die je doet. Wees dus behulpzaam. Als men je nodig heeft dan stuur je niet alleen een appje met succes maar steek je ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen. Investeer tijd en energie in ze.

Je leest nergens in de Bijbel dat Jezus zich uit een situatie kletst. Hij bleef altijd eerlijk en nederig. Dus gaat er eens een keer iets mis: Klets je er dan niet uit. Ben je verkeerd geef toe dat je hartstikke fout zat. Je zegt dat het je spijt en vraagt of hij/zij je wil vergeven. Dit valt onder nederigheid, durf de eerste stap te zetten door de minste te zijn, ook als de ander mede schuldig was aan de ontstane situatie.

Jezus leerde de mensen om op een goede manier met elkaar om te gaan. Dus wat doe jij wanneer je sappige roddels hebt gehoord. Roddel je dan mee of ga je het lekker door roddelen? Het is niet altijd makkelijk, maar kies er voor om het niet te doen. Paulus roept de mensen op om, totdat Jezus terug komt, alle mensen goed te blijven behandelen.

Goed zijn voor iedereen, dat is een uitdaging! En eerlijk gezegd is het ook wel eens lastig. Maar laten we beginnen bij de mensen in onze directe omgeving. Ook in deze coronatijd. Het hoeft niet direct helemaal goed te gaan. Iedere keer weer mag je de Heilige Geest vragen om je alert te maken en te helpen.

Voor de kinderen 31 januari

Jezus kan goed uitleggen. Als Hij vertelt, is het niet zo moeilijk om te begrijpen hoe God is.

Een kwade geest merkt dit ook. Luister naar het verhaal om te horen wat er dan gebeurt:

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>

Een aantal verwerkingsideeën vind je bij

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/vierde-zondag-door-het-jaar-b/extras.html>



Kijk ook eens op onze website www.pknbm.nl