

WEEKBRIEF 30 MEI 2021

Gebed na Pinksteren

Kom, Adem van God, blaas ons leven in en maak ons tot mensen die handelen in uw geest, opdat wij uw schepping in stand houden en verbeteren.

Kom, Kracht van God, ondersteun ons in onze zwakheid, versterk onze goede wil, dat we het goede willen voor ieder medemens en daar ook daadwerkelijk inhoud aan geven.

Kom, Vuur van God, maak ons vurig en enthousiast, roep ons wakker uit de slaap van sleur en gewenning opdat we ons geestdriftig inzetten voor Jezus' idealen.

Kom, Wijsheid van God, geef ons inzicht in goed en kwaad, geef ons een beter zicht op alles wat beter kan zowel in ons eigen leven als in onze samenleving.

Kom, Stormwind van God, zet ons in beweging, opdat we niet passief achteroverleunen uit gemakzucht, dat we niet wegzakken in het drijfzand van egoïsme en zelfoverschatting.

Kom, Licht van God, verlicht onze levensweg opdat wij Jezus' boodschap steeds beter gaan verstaan en de mogelijkheden zien om die boodschap in ons eigen leven waar te maken.

Kom, Liefde van God, leer ons wat echte liefde betekent, hoe we die waar kunnen maken aan elkaar, niet alleen aan hen die we leuk en aardig vinden maar ook aan hen aan wie we een hekel hebben.



Dienst 30 mei 2021

De dienst is zondag 30 mei weer in de Odulphuskerk, Meliskerke. De dienst begint om 10.00 uur met 30 bezoekers en vier zangers. Als u overweegt om een dienst te bezoeken, dan moet u bekend zijn in het aanmeldsysteem. Daarna kunt u een uitnodiging voor de kerkdienst ontvangen. U kunt zich aanmelden via de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>.

De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Algemene coronaregels

- **HOUDT 1,5 AFSTAND**
- **DRAAG HET MONDKAPJE OP DE JUISTE MANIER**
- **VUL IN DE KERK DE ZITPLAATSEN VAN ACHTERAFAAN**
- **VERMIJD FYSIEK CONTACT**
- **GEEN HANDEN SCHUDDEN**
- **BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN**

Huisregels op een rij:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Geen zang door gemeenteleden
- Medewerking van vier zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkdienstgemist.nl'.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten gaan is **verplicht**. Als u zit mag het af.

Beroepingswerk

De gemeente zal in week 23 uitgenodigd worden voor de stemming over de te beroepen predikant. Volgende week komt in de weekbrief een uitnodiging en hoe u eraan mee kunt doen. Ook krijgt u dan informatie hoe de predikant zal worden voorgesteld.

Bloemengroet

De bloemengroet is vorige week bezorgd bij mevrouw Jannie Lampert-Geschiere in Biggekerke. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar Bram en Tannie Lampert-Koole.

Omzien naar elkaar

Niemand leeft alleen voor zichzelf. Samen kunnen we het! En zo is er nog veel meer te bedenken als het gaat om een positieve insteek tegen het alleen! In de bijbel zie je dit ook. Paulus roept ook op tot solidair zijn met mensen om je heen. Niemand leeft alleen voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor de Heer! En als we iets voor de Heer doen dan doen we het ook voor onze naasten. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de mensen: in Christus is noch Jood noch Griek, noch mannelijk noch vrouwelijk. In Christus mag je zijn, wie je bent. Anders gezegd in Christus vormen we een eenheid met allerlei verschillende mogelijkheden om elkaar aan te vullen. Wat een rijkdom hebben we toch om zo te kunnen kijken naar mensen om ons heen, naar onze broertjes en zusjes in Jezus! Vorig jaar en begin dit jaar werd er steeds opgeroepen om solidair te zijn, barmhartig te zijn naar de kwetsbaren en de ouderen. Daar is geweldig goed op gereageerd. Nu hebben de ouderen een vaccinatie kunnen ontvangen, maar laten we nu met elkaar solidair zijn naar de jongeren om ook hen serieus te nemen. Ook zij horen er helemaal bij. En we kunnen het! Met hulp van de Geest van God en door de kracht van Jezus kunnen we ons zelf even wegcijferen en volhouden om ons aan de regels te houden. Alleen... nee hoor we doen het samen, ook samen met God door zijn Geest! Dat hebben we pas gevierd: de Geest van de opgewekte Heer is met jou, Hij troost jou en geeft jou kracht! De heer L. Dekker, Cornelis Jaspersesstraat 44, Meliskerke had een tegenvaller en moest een ingreep ondergaan. Wij wensen hem sterkte en van harte beterschap.

Bedankje

Hartelijk dank voor jullie meeleven kaarten en mailtjes, rondom de operatie en daarna. Een nabehandeling is niet nodig alles is goed en het herstel voorspoedig. Jan en Joke Wisse.

Online collecteren

In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen wonen, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

30 mei Plaatselijk diaconaal werk

Het verzorgen en bezorgen van diverse attenties in of buiten de kerkelijk gemeente. Een extraatje voor de mensen, die rond moeten komen van een minimum inkomen. De paaskaartenactie, acties en collectes voor ons jaarproject en het classicale ZWO-project. Kortom lenigen van de nood dichtbij en ver weg. Veel gebeurt er achter de schermen, maar is niet minder belangrijk. Hiervoor heeft de diaconie ook geld nodig. Veel activiteiten worden uitgevoerd met behulp van en in samenwerking met andere gemeenteleden, want het diaconaat is niet alleen een taak van de diakenen. Wilt u uw bijdrage overboeken op de bankrekening van de diaconie. Het bankrekeningnummer is NL 21 RABO 314 468 536.

Voor de kinderen 30 mei

Het Bijbelverhaal van vandaag gaat over Nicodemus. We lezen juist dit verhaal, omdat het iets uitlegt over de Heilige Geest. Luister naar het verhaal op: <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/> Misschien kan je als verwerking een windvaantje knutselen. Knip stroken crêpe-papier en niet deze aan één kant van een wc-rolletje. Aan de andere kant van het rolletje maak je een draadje vast waarmee je het kan ophangen. Hang het vaantje buiten op en kijk hoe je de wind (bijna) kan zien. (Op de foto zie je een windhaan)

