

WEEKBRIEF 29-11-2020



Advent 2020

Het is december en dus adventstijd. Het vieren van advent komt nergens in de Bijbel voor. Toch is het al een heel oude christelijke traditie. Wat betekent advent eigenlijk en waar komt het vandaan?

'Advent' is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat 'komst' betekent. Met advent leven christenen namelijk toe naar het kerstfeest: het feest van Jezus' komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe. Advent begint vier zondagen voor kerst. Ook bij ons in de kerk wordt elke week een adventskaars aangestoken. De eerste kaars is de profetie-kaars of de kaars van hoop. Dat symboliseert dat we steeds iets dichterbij naderen tot Kerst, het feest van het Licht.

Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is dat de adventstijd ons ook wil richten op de nog te verwachten komst van Christus: Zijn wederkomst. Ook dat is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de adventsverkondiging.

Waarschijnlijk ontstond het gebruik van advent in de vierde eeuw na Christus in de Oosterse kerk. In die tijd speelde het zogenaamde mysterie van de menswording (de 'epiphaneia') van Christus een belangrijke rol: de kerk hield zich veel bezig met de vraag hoe het toch mogelijk was dat de Zoon van God als een 'gewoon' Mens naar deze wereld was gekomen. Dit thema van de menswording van Christus werd centraal gesteld in de adventstijd, de periode vóór Kerst.

Dienst 1^e adventszondag-29 november 2020

Waken, wachten en verwachten.

Op weg naar het kerstfeest 2020. De route naar kerst zal ook een heel andere zijn dan we gewend waren. Veel activiteiten rondom kerst gaan niet door. Toch is het kerstevangelie nog steeds actueel en wordt het kerstfeest al eeuwenlang gevierd. Misschien staan we er nu wel bewuster bij stil en beleven we kerst intenser. Nog steeds hebben we te maken met het kerkbezoek van 30 personen. U kunt de dienst direct rechtstreeks beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl. Het dringende verzoek om als u een uitnodiging heeft ontvangen aan te geven of u wel of niet komt. De uitnodiging is 24 uur geldig en bij niet reageren vervalt de uitnodiging. Belangrijk is dus om de emailberichten in de gaten te houden.

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Niet zingen tijdens de dienst
- Medewerking van enkele zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst kan enkel op uitnodiging.
- Dienst is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
- Bijzondere diensten worden met beeld opgenomen en zijn op een later tijdstip beschikbaar op 'kerkdienstgemist.nl'
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Als u naar de dienst komt is mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

Online collecteren

In de kerk wordt weer gecollecteerd. Voor de gemeenteleden, die niet in de kerk kunnen komen, maar wel willen deelnemen aan de collecte kan dat. U kunt uw bijdrage overboeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters:
NL 77 RABO 0373 716 389.

Collecte diaconie - Kinderen in de knel school van onze dromen Oekraïne

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezonder, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de "School of our Dream Vynnyky" op om deze kinderen betere kansen te geven. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. Geef in de kerk of doe een overboeking op de bankrekening van de diaconie: NL 21 RABO 0314 468 536.

Ontmoeting met koffie

Nu de maatregelen rondom corona wat zijn versoepeld, kan weer met een paar mensen in 't Klokuus koffie worden gedronken op donderdag. Als u wilt komen neem dan contact op met Ria Verstraete: telefoonnummer: 0118-551536 of doe een berichtje naar het emailadres: jariver@zeelandnet.nl.

Ook in Meliskerke is op donderdagmiddag 3 december koffiedrinken. Neem daarvoor contact op met Klazien Matthijsse: telefoonnummer 0118-561495.

Omzien naar elkaar

Het uithoudingsvermogen van Leonard Boogaard en zijn gezin wordt zwaar op de proef gesteld. Gelukkig gaat het vooruit. Wij wensen hun sterkte en goede moed.

Op 26 november is overleden mevrouw Jannie Corbijn-Wijkhuijs, die al enkele jaren in Scheldehof, Vlissingen woonde. De crematie zal zijn op dinsdag 1 december. De familie wensen wij sterkte bij het afscheid en het verwerken van het verlies van hun moeder en oma. Ook zijn onze gedachten bij de zieken, eenzamen of andere mensen binnen of buiten de gemeente die met tegenslagen te maken hebben. Kijk ook eens wat u in de adventstijd voor uw mededorpsbewoner kunt betekenen.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij mevrouw Ria Broerse, Meliskerke. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar de heer David de Buck, Krommenhoeke 7, Biggekerke.



Vacatures in de kerkenraad

Aanmeldsysteem

Nog niet alle mensen, die een kerkdienst willen bezoeken hebben zich aangemeld. U kunt dit alsnog doen met de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>

U moet daar eenmalig een zelf te verzinnen wachtwoord invullen, u heeft dat daarna niet meer nodig. Ter controle van het e-mailadres krijgt u een e-mail met een link ter verificatie. U kunt de link ook vinden op de website van de kerk. Als u eenmaal aangemeld bent, dan kunt u een uitnodiging voor de dienst krijgen volgens een roulatiesysteem.

Voor de kinderen - project kindernevendienst:

het beste nieuws

Ook dit jaar willen we bij de kindernevendienst een adventsproject volgen: *het beste nieuws*.

Het is van levensbelang dat we 'het beste nieuws' aan elkaar blijven vertellen: God laat ons niet in de steek en we kijken uit naar de geboorte van Jezus. Met de kinderen ontdekken we de klassieke adventsverhalen. Het leesrooster gebruikt andere bijbelgedeelten om onze aandacht op het beste nieuws te richten. Bij het project hoort een krant: de Adventsbode. Wij mogen die krant vol schrijven.

Het beste nieuws van 1e Advent, 29 november 2020 'Wil je weten of de Heer naar de wereld komt?' vraagt Jezus vandaag. 'Kijk dan goed om je heen. Als je heel goed oplet, zie je nu al wat er te gebeuren staat' net zoals je aan een vijgenboom merkt dat het lente wordt.

De kinderen horen dat Zacharias en zijn vrouw Elisabet al oud zijn maar toch een kind zullen krijgen. Dat kind zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer. Dit zijn al twee nieuwsonderwerpen voor de Adventsbode.

Uw bijdrage:

Misschien heeft u ook een bijdrage voor de Adventsbode? Heeft u heel goed nieuws dat u wilt delen in onze gemeente, zodat wij elkaar bemoedigen? Voor 4 adventszondagen kunt u uw bijdrage op papier inleveren bij de fam. Sipma, Valkenburgstraat 8, Meliskerke of digitaal bij nevendienst@pknbm.nl

Wij willen de berichten via de beamer laten zien. Uiteraard anoniem. Wij kijken uit naar deze adventsperiode én naar het kerstfeest, *De leiding van de kindernevendienst*

Het Beste nieuws van vandaag kan je zonder inlog beluisteren op:

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/> Als je gebruik wil maken van de ideeën voor de verwerking, vraag dan een inlogcode aan één van de kindernevendienstleidsters.

Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl