

WEEKBRIEF 28 februari 2021

ONLINE DIENSTEN

40-DAGEN TIJD 2021

gebed

Soms wanen we ons boven op een hoge berg, als het leven ons toelicht en ons vreugde schenkt. Dan genieten we van een weids uitzicht, dan lijkt de zon veel dichterbij te staan en worden we van binnen stil om de grootsheid van uw schepping.

Heer, geef ons dan de moed om van onze berg af te dalen naar de mensen toe die in de put zitten. Soms zitten we voor ons gevoel in een diep dal, vol donkere schaduwen die de zon verduisteren. Dan lijkt ons wereldje zo klein en lijkt er niets te zijn om van te genieten.

Heer, geef ons dan de moed om achter de wolken toch de zon te zien, om haar licht en warmte te delen met onze lotgenoten.

Amen

Dienst op 28 februari 2021

Zondag is de tweede zondag in de veertigdagentijd. Het is helaas nog steeds een online dienst. Als u geen mogelijkheid hebt om deze dienst digitaal te volgen, dan mag u de dienst bezoeken. De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Vespers

Donderdag was de tweede vesper vanuit de Odulphuskerk, Meliskerke. U kunt de vesper terugkijken als u op onze website onder Kerkdiensten: dienst Meliskerke kijken/luisteren aanklikt dan vindt u de vesper van 25 februari. Aanstaaende donderdag 4 maart is de vesper uit de Catharinakerk. U kunt live meekijken of op een later moment de vesper meebeleven.

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten online met enkele medewerkers.
- Dienst kunt u meevieren via www.kerkdienstgemist.nl
- Geen zang tijdens de dienst
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Voor medewerkers is een mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

Bloemengroet

De bloemen zijn vorige week gebracht bij mevrouw Nel Hoogerwerf-Jobse. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar de familie Hovijn.

Online collecteren

In de kerk zijn maar enkele medewerkers aanwezig en dat levert in de collecte niet zoveel op. De gemeenteleden die aan de collecte willen deelnemen kunnen een bijdrage overboeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

Collecte 2^e zondag van de veertigdagentijd Missionair Werk Pioniersplekken

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en door de week, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van missionair werk februari Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

40-dagenboekje

Er liggen nog 40-dagenboekjes voor u klaar. Misschien weet u nog iemand, die u er een plezier mee kunt doen. U kunt de boekjes bestellen door een email te sturen naar 40dagen@pknbm.nl of bellen naar 06-48350211.

Vacature

Ouderling / pastoraal medewerk(st)er

Ontmoeting met koffie of thee

Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de donderdag.

Omzien naar elkaar

Hoe vaak zeggen wij niet tegen elkaar dat afbreken sneller gaat dan opbouwen? In de krant was een foto geplaatst, waarop een groot gebouw dat ooit met veel zorg ontworpen en opgebouwd was, met dynamiet werd opgeblazen en waarvan in luttele seconden alleen nog wat stof en gruis overbleef. Misschien is die gedachte ook wel door Nehemia heengegaan, toen hij daar stond bij de totaal verwoeste stadsmuren van Jeruzalem en de prachtige toegangspoorten, die door vuur waren verbrand. Wat met zorg was ontworpen en in enkele tientallen jaren was opgebouwd, was in zeer korte tijd met de grond gelijk gemaakt. Wij maken als gemeente van Christus een moeilijke en akelige tijd mee. Ook in ons persoonlijk leven wordt er aan de deuren van ons hart gerammeld en dreigen de muren van ons levenshuis misschien wel in te storten en vragen wij ons af: 'waar is God?' Waar is de Heer nu door deze zware crisis onze zaak en alles wat we met veel inspanning hebben opgebouwd, in korte tijd dreigt om te vallen? Hoe moet het verder met onze kinderen, die misschien wel al leermoeilijkheden hadden en die nu helemaal achterop dreigen te raken, nu zij niet naar school kunnen? Hoe zal het verdergaan met onze gezondheid, wanneer we door ziekte getroffen zijn en op een wachtlijst staan om een behandeling te kunnen ondergaan? En, hoe komen wij als kerkelijke gemeente uit deze crisis, wanneer alles weer 'normaal' zal zijn? Maar je kunt die vraag ook omdraaien! Want waar zijn wij? Eigenlijk kunnen wij toch maar één ding doen? En dat is: bidden! Want bidden is bouwen! Bidden is geen afbraak, maar opbouw!

In gedachten en gebed zijn wij ook bij Leonard Boogaard en zijn familie. Vorige week is overleden mevrouw Jo Schreijenberg-Maljers. Al langere tijd was zij opgenomen in Ter Reede, Vlissingen. Zij heeft jarenlang op het Kerkplein gewoond naast de pastorie samen met haar man Piet. Wij wensen de familie sterkte in de komende tijd nu zij verder moeten met een lege plek in de familiekring.

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Tekst bij de schikking: Een ander te drinken geven, letterlijk 'water' of van 'het levende water'. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels, eventueel gecombineerd met de ranken van de maagdenpalm.

Tekst voor de viering: Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou

het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Beroepingscommissie

Van het Breed Moderamen van de classis Delta hebben wij officieel de toestemming gekregen om op zoek te gaan naar een predikant(e) voor 75%, dat wil zeggen voor 30 uur in de week.

De beroepingscommissie was hier al van in kennis gesteld en de commissie gaat hier vol enthousiasme mee aan de slag.

Actie van de diaconie

Het is nog weliswaar nog een volle maand vóór Pasen. Toch willen wij u alvast wijzen op een actie van de diaconie. Wilt u iemand anders (of uzelf) verrassen, dan kunt u een paasmandje gevuld met een paar paaseitjes bestellen. De kosten zijn € 2,50 per stuk of twee voor € 4,50. De opbrengst is bestemd voor ons jaarproject. Voor bestellingen kunt u bellen 0118-562679 of 06-48350211. U kunt ook een berichtje sturen naar diakenen@pknbm.nl. Graag bestellen vóór 26 maart.



Voor de kinderen 28 februari

Welke mensen zijn belangrijk voor jou? Van wie leer je iets in het leven? In het verhaal van vandaag kan Jezus praten met 2 hele bijzondere mensen. Luister naar het verhaal op

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>



Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl