

WEEKBRIEF 27 juni 2021

Vanaf aanstaande zaterdag 26 juni gaan versoepelingen in, omdat de cijfers van de ziekenhuisopnames en besmettingen van de coronapandemie dit mogelijk maken. Deze versoepelingen gelden ook voor de kerken. In de kerk is geen maximum meer aan het aantal bezoekers, hoewel nog wel op anderhalf meter afstand en er mag weer worden gezongen. In de Dorpskerk kunnen nog geen kerkdiensten plaatsvinden. Dit is de laatste weekbrief in coronatijd. Nu we als gemeente weer in de kerk samen kunnen komen, kunnen we de informatie ook op zondagochtend met elkaar delen.



Aandacht is eerbiedig,
Ze dringt zich niet op,
Ze kan wachten,
Ze laat vertrouwen groeien.

Aandacht is ontvankelijk,
Ze stelt zich open.
Ze leeft zich in,
Ze kan ontvangen.

Aandacht is tijd,
Ze neemt de tijd,
Ze jaagt niet op,
Ze overhaast niet.

Aandacht is attent,
Ze ziet het kleine,
Ze vergeet niet,
Ze doet wat ze zegt.

Aandacht is trouw
Ze blijft komen,
Ze houdt de lange duur vol,
Ze komt ook in moeilijke tijden.

Aandacht is aanwezigheid
Ze kent de waarde van er zijn,
Ze weet stil te zijn,
Ze is eenvoudig

Aandacht hecht onze woorden.
Aandacht versterkt onze
innerlijke kracht,
Aandacht scheidt gemeenschap.
Gelukkig de mens die aandacht
schenkt,
En die aandacht ontvangt.

Marinus van den Berg

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG**

**WERD HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje



Dienst 27 juni 2021

Aanstaande zondag is de (her)bevestigingsdienst van ambtsdragers in de Odulphuskerk, Meliskerke. In deze dienst zal worden bevestigd Lilian Kluijfhout als ouderling. Herbevestigd worden Rinus Kamerling en Wim Wattel als ouderling-kerkrentmeester en Sonja Minderhoud, Jan Vink en Marco de Visser als diaken. Afscheid zal worden genomen van Adrie van Sluijs als ouderling en Han Kole als ouderling-kerkrentmeester. De dienst begint om 10.00 uur en we mogen weer met meer (zij het op anderhalve meter afstand) in de kerk samenkomen en mogen weer zingen. Aangezien we nog vastzitten aan de registratie moet nog bijgehouden worden wie komt. Na de dienst is er koffie of thee. Bij goed weer in de buitenlucht Als u overweegt om een dienst te bezoeken, dan moet u bekend zijn in het aanmeldsysteem. Daarna kunt u een uitnodiging voor de kerkdienst ontvangen. U kunt zich aanmelden via de volgende link: <https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>.

Heeft u geen internet en toch wilt komen, dan kunt u ook bellen: 06-48350211. De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingpagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Randvoorwaarden voor bezoek van de kerkdienst:

- Nakomen van de basisregels, afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten.
- Reservering en registratie
- Gezondheidscheck
- Plaatsen wijzen in het kerkgebouw
- Hygiënemaatregel: desinfecterende handgel
- Verplichting van mondkapje vervalft
- De kerk van achteraan vullen
- Vermijd fysiek contact
- Geen handen schudden

Ontmoeting

Iedere donderdag is het weer mogelijk om in Biggekerke met een kleine groep samen koffie te drinken. Graag zelf initiatief nemen en doorgeven als u wilt komen. Voor de koffieochtend kunt u contact opnemen met Ria Verstraate tel. 551536 of jariver@zeelandnet.nl

Bloemengroet

Vorige week zondag zijn de bloemen gebracht bij mevrouw Riek Matthijsse-Tollenaar. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar Piet en Ina van der Meulen.

Vacature predikant

Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de procedure van het beroepingswerk. Deze week is dan ook de beroepingsbrief verstuurd naar ds. Gert Kwakkel. Wij wachten met spanning op het antwoord.

Omzien naar elkaar

In onze wereld gaat het erom dat je sterk en succesvol bent. Je bent dan meer 'waard' als persoon; mensen kijken tegen je op en willen zich met jou identificeren. Kort gezegd gaat het om het recht van de sterkste. De Bijbel kent een ander uitgangspunt: de Heer heeft juist de zwakke(re) op het oog om Zijn grote daden te volbrengen. Rijke en succesvolle zakenmannen kunnen president worden. Mensen die intellectueel of als leider wat hebben gepresteerd, krijgen in de media een podium. Wie rijk, intelligent, sterk en bovendien succesvol is, die krijgt respect in deze wereld. Als je daarentegen arm bent, niet zo'n hoog IQ hebt en fysiek of geestelijk zwak bent, sta je in de wereld al gauw aan de zijlijn. De zwakkeren in de samenleving zijn vaak aangewezen op 'mindere' banen met minder aanzien en minder salaris. Wie helemaal niet (meer) kan werken en zelfs hulpbehoevend is, moet het met een minimum aan inkomen doen en maar afwachten wanneer er hulp voor hem of haar beschikbaar is. De toenemende tendens is dat ieder mens zelfredzaam moet zijn en geheel verantwoordelijk is voor zijn eigen succes. Het is in wezen het recht van sterkste dat geldt. Vanuit de Bijbel gezien staat Gods visie en handelswijze ten aanzien van de zwakkere, haaks op de tendens die wij in onze samenleving tegenkomen en waarmee ook het christelijke gedachtegoed (gedeeltelijk) besmet is geraakt. Het zal blijken dat God juist de zwakkeren op het oog heeft en via hen Zijn goedheid aan de wereld bekend wil maken. Zo is door de hele Bijbel heen te zien dat God juist de zwakke op het oog heeft. Sterker nog, zwakte vormt juist de beste voedingsbodem voor geloofsgroei.

Terwijl rijkdom, kracht, macht en intellect dikwijls een belemmering kunnen vormen in het vinden van God.

Maaltijd op vrijdag in Onderdak, Biggekerke

De gezamenlijke maaltijd op vrijdagmiddag in het dorpshuis Onderdak is weer begonnen. Een drie gangen menu kost 7 euro (exclusief drank). Samen eten geeft zoveel gezelligheid en werd in de afgelopen periode enorm gemist. Opgeven maandag 28 juni tussen 19:00 en 20:00 op telefoonnummer: 06-20439870. Er is ruimte voor 20 personen. Vol is vol.

Kaarten diaconie

Van de kaarten, gemaakt door de kindernevendienst over het levende water zijn nog enkele mapjes te bestellen. In een mapje zitten twee kaarten à € 2,50.

Online collecteren

In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen wonen, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

27 juni Recreatiewerk Boshut

Volgende week zondag begint het Boshut-seizoen. De Boshutcommissie werkt nu samen met Dabar (vereniging voor zending in Nederland). Het recreatiewerk wordt vormgegeven in woord en daad van Gods liefde voor de ander. Daarbij worden teams gefaciliteerd om met elkaar een afwisselend recreatieprogramma te organiseren waarin geloof gedeeld kan worden tijdens sport-, spel- en creatieve activiteiten, met kinderen, jongeren en ouderen in een fijne sfeer en omgeving. Gelukkig zijn dit jaar weer twee teams geformeerd, die enthousiast aan de slag gaan bij de Boshut. In de zomermaanden zijn de recreatiediensten druk bezocht, indien mogelijk in de buitenlucht. Veel vakantiegangers en dorpsbewoners weten het terrein te vinden om samen een dienst mee te maken. Wilt u het werk van de Boshut steunen dan kunt u uw bijdrage overboeken op het bankrekeningnummer NL29 RABO 0102 777 241 of op de rekening van de diaconie.

Voor de kinderen 27 juni

Vandaag horen we een bijzonder verhaal. Het gaat over iemand die voor Koning Herodes werkt. Deze man krijgt iets van Jezus: een belofte. Wat Jezus aan de man belooft is genoeg. Luister maar naar het verhaal via <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>. Misschien kan je een tekening maken van een deel van dit verhaal.