

WEEKBRIEF 26 september 2021

HERFST 2021

*Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.*

*Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.*

*Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.*

*Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in "ooit is alles héél en goed".
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.
Er is nieuw leven aan de overkant.*

Dienst van 26 september 2021

Aanstaande zondag 26 september is de kerkdienst om 10.00 uur in de Odulphuskerk, Meliskerke. Hoewel formeel de 1,5 meter maatregel is opgeheven, is de kerkdienst voorlopig nog in Meliskerke. Het advies van de landelijke kerk is: GEEF ELKAAR DE RUIMTE. Wij vinden het ook van belang dat u zich veilig voelt om te komen. Er is genoeg plaats. Het is niet meer nodig om te reserveren en te registreren. Ook hoeft geen gezondheidscheck te worden uitgevoerd of een vaccinatiebewijs of een negatieve test getoond worden. Gezien de ruimte en het gemiddeld aantal kerkbezoekers is het weer mogelijk om alle liederen met elkaar te zingen. Iedere keer gaan we voorzichtig een stapje verder tot het ook in Biggekerke weer mogelijk is om diensten te houden. Zolang het advies er nog is om elkaar de ruimte te geven, is dat nu nog niet mogelijk.

De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingpagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Omzien naar elkaar

Coronatijd: een ingewikkelde tijd. Langzamerhand worden de maatregelen versoepeld. Sommigen hebben er moeite mee en blijven toch nog angstig. Kunnen we het virus echt buiten de deur te houden? Nog steeds worden mensen besmet, ook in eigen omgeving. Dat blijft reden tot zorg en verdriet geven. Daarnaast spelen ook al die andere zaken: het sterven van mensen die je dierbaar zijn, ziekte in de familie of op het dorp. Het leven wordt soms door elkaar geschud. Als gemeenschap waren we geschokt door de brute moord op een dorpsbewoner. Wij leven mee met de familie nu ze verder moeten met een lege plek in hun midden.

De toekomst blijft lastig voor mensen die niet meer werken en ook voor mensen die nog volop actief zijn met kinderen en werk en die geconfronteerd worden met de besmettingskansen. Alles is nog onzeker. Laten we blijven omzien naar de ander ver weg maar ook dichtbij in het vertrouwen dat we onze zorgen in handen mogen leggen van de Eeuwige.

Online collecteren

In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen worden, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

26 september – Vredeswerkcollecte Kerk in Actie Israël/Palestina

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Men leert elkaar te zien als 'bezetter' of 'terrorist'. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zichzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van 'Z 009506'.

Koffiedrinken Klokuus

U hoeft zich niet meer aan te melden om op donderdagochtend koffie te komen drinken in 't Klokuus. Wel moeten we elkaar de ruimte geven, maar door een betere verdeling van bezoekers is dat zeker mogelijk. De gastvrouwen/gastheer kijken weer uit naar uw komst.

Interkerkelijke ontmoeting

Een nieuw kerkelijk winterseizoen willen we interkerkelijk starten met gezamenlijk koffiedrinken bij de Dorpskerk vrijdag 24 september van half acht tot negen uur.

Diaconale actie

Een klein gebaar kan het verschil maken.

Iedereen wil zich graag goed voelen. En iedereen gunt dat een ander zich ook prettig voelt. Actief, gewaardeerd en verbonden met anderen. Toch gaat het nog wel eens mis. Een klein steuntje in de rug kan dan een groot verschil maken. Als je erop let, zie je duidelijk aanwijsbare momenten waarop een mens zich eenzaam kan gaan voelen. Bijvoorbeeld als de partner komt te overlijden, als iemand verhuist of met pensioen gaat zodat de werkkring wegvalt. Ook als mensen wat minder mobiel worden, ligt eenzaamheid op de loer. En door het jaar heen zijn er momenten waarop iemand zich bijzonder alleen kan voelen. U kunt dat doorbreken door een kaartje, een bezoekje, een telefoontje of een kleine attentie.

Hoe kunt u meedoen aan onze actie:

In het kader van de Week tegen Eenzaamheid kunt U een ontbijtje bestellen voor iemand anders, maar uiteraard ook voor uzelf. De kosten zijn **€ 8,00 voor één persoon of € 15,00 voor twee personen**. De ontbijtjes worden dan op **zaterdag 2 oktober tussen 8.00 en 9.00 uur** bezorgd. Bestelling kan per mail diakenen@pknbm.nl of bij Sonja Minderhoud, Jan Vink, Marco de Visser of Jos van Keulen. Hierbij graag aangeven of het voor uzelf is of voor iemand anders (met adres). Nog mooier zou zijn als u het zelf bij iemand anders gaat brengen.

Naam: _____

Adres: _____

Ik wil een ontbijtje bestellen:

Aantal ____ **voor één persoon ad € 8,00**

Aantal ____ **voor twee personen ad € 15,00**

Bestellingen ontvangen wij graag vóór dinsdag 28 september 2021: 18.00 uur.

