

# WEEKBRIEF 25-10-2020

## Coronamoe!

*Wat worden we toch coronamoe....  
we willen zo gráág overal weer naar toe!  
Veel festiviteiten zijn er nu niet meer,  
we missen dat elke dag weer!*

*O ja, online zien we wel muziek en zang  
maar dat is zo anders dan fysiek!  
We willen het live meemaken  
en elkaar ook weer eens aanraken!*

*We mogen onze vrienden niet liefdevol begroeten  
en juist nu we dat missen moeten  
ervaren we eigenlijk pas  
hoe belangrijk SAMENZIJN voor ons was!*

*Het werd allemaal vanzelfsprekend geacht!  
Aan déze beperkingen had niemand gedacht  
Zo heeft corona ons, naast veel verdriet en pijn  
ook geleerd hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn!*

*Wat zijn we in feite afhankelijk en klein...  
Beleven we het binnenkort als extra fijn.  
als de anderhalve meter afstand niet meer geldt  
en alles weer onbeperkt wordt opengesteld?*

*Niet meer voor besmetting hoeven te vrezen?  
Wat een bevrijding en feest zou dat wezen!  
Het is wat we NU helaas nog niet zeker weten  
Maar ER IS HOOP en we zullen deze tijd nooit  
vergeten!*

*Willy Hesselink*

### Zondagse viering

Aanstaande zondag is de afscheidsdienst waarin onze predikant wordt losgemaakt van onze gemeente. Ongetwijfeld zullen meer gemeenteleden deze dienst willen meemaken, dan de 30 bezoekers, die we kunnen ontvangen. Wellicht dat we veel mensen moeten teleurstellen. Nogmaals het dringende verzoek om te reageren als u een uitnodiging heeft ontvangen of u **wel of niet** van de uitnodiging gebruik wilt maken en als de aanmelding voor meer mensen is gedaan hoeveel mensen er komen. We willen zoveel mogelijk de 30 plaatsen benutten. Als u zonder uitnodiging komt, dan kunnen we geen uitzondering maken. U kunt de dienst hoe dan ook rechtstreeks beluisteren op kerkdienstgemist.nl. De dienst zal door Peter Verhage worden opgenomen met beeld en komt in de loop van zondag beschikbaar en is dan met beeld en geluid te volgen ook via kerkdienstgemist.nl.

### Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers
- Geen koffie na de dienst
- Niet zingen tijdens de dienst
- Medewerking van enkele zangers
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht
- Bezoek van de kerkdienst kan enkel op uitnodiging
- Dienst is te volgen via 'kerkdienstgemist.nl'
- Bijzondere diensten worden met beeld opgenomen en zijn op een later tijdstip beschikbaar op 'kerkdienstgemist.nl'
- Voorlopig gelden deze afspraken tot en met zondag 15 november
- In acht nemen van de huisregels verplicht

### ALS U NAAR DE DIENST KOMT IS HET GEBRUIK VAN EEN MONDKAPJE VERPLICHT. (als u zit mag het af)

### Aanmeldsysteem

Al verschillende weken wordt met een aanmeldsysteem gewerkt. Veel mensen, die een kerkdienst willen bezoeken hebben zich aangemeld. Als u dit alsnog wilt doen, dan kunt u zich aanmelden met de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>

U moet daar eenmalig een zelf te verzinnen wachtwoord invullen, u heeft dat daarna niet meer nodig. Ter controle van het e-mailadres krijgt u een e-mail met een link ter verificatie. U kunt de link ook vinden op de website van de kerk. Als u eenmaal aangemeld bent, dan kunt u een uitnodiging voor de dienst krijgen volgens een roulatiesysteem.

### Omzien naar elkaar

Het is fijn dat het met Leonard Boogaard vooruit gaat. Het zal nog een lange weg zijn en we wensen hem daar veel sterkte bij. Verder denken wij aan allen die zorgen of verdriet hebben. Ook een woord van bemoediging voor iedereen die te kampen heeft met de gezondheid. Sterkte gewenst en probeer de moed erin te houden. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt is het goed om oog te blijven houden voor de mensen om u heen, die eenzaam zijn. Mevrouw A. Kluijfhout-van Sluijs is verhuisd van Borné 44, Zoutelande naar Clasinastraat 10, 4341 ER Arnemuiden Kamer 6.

### Online collecteren

In de kerk kan weer gecollecteerd worden. Voor de gemeenteleden, die niet in de kerk kunnen komen, maar wel willen deelnemen aan de collecte zijn er mogelijkheden. Helaas is de geldigheidsduur van de link en de QR-code verlopen. U kunt uw bijdrage overboeken op de rekening van het college van kerkrentmeesters NL 77 RABO 0373 716 389.

### Collecte diaconie 25 oktober - Ons Zeeland

Ons Zeeland is een organisatie voor blinden en slechtzienden. Ons Zeeland organiseert het hele jaar door allerlei activiteiten en excursies die vooral gericht, zijn op recreatieve, sportieve en ontspannende bezigheden.

### Bijbelgespreksgroep - 28 oktober 2020.

Bij onze zuster gemeente PKN-Koudekerke zijn alle kerkelijke activiteiten in de gemeente stopgezet. De bijbelgespreksgroep van 28 oktober gaat daarom dan ook **NIET** door

### Bloemengroet

Vorige week zijn de bloemen bezorgd bij mevrouw Maaïke de Wolf-Mol. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente, naar de familie Adriaanse, Adr. Davidsestraat 11, Meliskerke.

### Afscheid van ds. Nicolette Vlaming als predikant van de protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke

Op 13 oktober heeft Nicolette afscheid genomen van de kinderen op de basisschool. Zaterdagmiddag 24 oktober 2020 is het afscheid voor gemeenteleden en dorpsbewoners in het dorpshuis Onderdak in Biggekerke.

Door de coronamaatregelen zal het afscheid anders zijn dan we normaal gesproken zouden willen. Toch willen we het afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan, waarbij we u vragen de basis-richtlijnen strikt in acht te nemen om de kans op besmetting te minimaliseren. Het aanhouden van 1,5 meter afstand en geen handen schudden.

### Programmaindeling

13.45-14.30 uur officieel afscheid  
14.45-15.15 uur achternaam van A t/m F  
15.15-15.45 uur achternaam van G t/m L  
15.45-16.15 uur achternaam van M t/m R  
16.15-16.45 uur achternaam van S t/m Z

- Binnenkomst ingang dorpshuis Onderdak in Biggekerke aan de Kerkpleinzijde (dus niet de hoofdingang)
- **Mondkapje verplicht**
- Ontsmetting van de handen.
- Registratie van de bezoekers.
- Korte begroeting en afscheid nemen van Nicolette (niet de bedoeling dat u uitgebreid met haar gaat praten. Als u nog wat aan haar kwijt wil, dit graag thuis op een kaart schrijven en het in het dorpshuis achterlaten)
- Vervolgens krijgt u iets te drinken aangeboden.
- Plaatsnemen aan de tafels – mondkapje mag dan af.
- Stoelen op hun plaats laten staan.
- Vijf minuten voor tijd krijgt u een seintje om plaats te maken voor de volgende groep.
- Route volgen bij verlaten van het dorpshuis met het mondkapje op via de hoofdingang.

### Bijdrage afscheidskado

Voor het afscheid kunt u nog steeds een bedrag overmaken op de rekening van het College van Kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389 met als omschrijving "cadeau Nicolette".

### 25 oktober voor de kinderen:

In het verhaal van vandaag hoor je dat Jeruzalem eindelijk áf is. Klaar. De profeet Ezra leest voor uit een oud deel van de Bijbel. Dat waren de mensen helemaal vergeten. Ben jij weleens een Bijbelverhaal vergeten? En als je het dan weer hoort denk je: o ja. Jouw lievelingsbijbelverhaal, ben je vast niet vergeten. Kan je dat aan iemand anders vertellen? Probeer maar eens. Je kan ook een tekening maken over dat Bijbelverhaal. Bijzonder dat we net vandaag dit Bijbelverhaal lezen. Dominee Nicolette Vlaming gaat in een ander dorp wonen en werken. Zij gaat in een andere kerk verder met voorlezen uit de Bijbel en de betekenis ervan uitleggen. Wij lezen hier dezelfde Bijbelverhalen. En zo blijven we toch nog bij elkaar horen.

