

WEEKBRIEF 24, 25 & 27-12-2020

ENKEL ONLINE DIENSTEN

KERST 2020

GELOOFSBELIJDENIS

*Ik geloof dat God die zoveel van mensen houdt,
met ons mee wilde gaan door het leven van elke dag
in Zijn Zoon, het Kind van Bethlehem.*

*Ik geloof in het Kind van Bethlehem,
Kind van vrede, Licht van de wereld.*

*Ik geloof dat sinds de geboorte van Jezus
Alle mensen zusters en broeders zijn van elkaar;
kinderen van God.*

*Ik geloof in Zijn leven voor alle mensen
waardoor Hij licht bracht
bij hen die in het duister leven.*

*Ik geloof dat wij het Licht van Kerstmis
kunnen laten schijnen.*

*Ik geloof in een Kerstfeest, elk jaar opnieuw,
en daarom in een wereld van vrede,
vreugde en liefde.*

Amen.



Diensten Kerstnacht, Kerstmorgen en 27 december

Door de strenge maatregelen heeft het moderamen besloten om uit solidariteit alle diensten in ieder geval tot 19 januari online te gaan uitzenden. In tegenstelling tot de online diensten in het voorjaar kunnen nu de diensten rechtstreeks beluisterd én bekeken worden. De dienst kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl. In zowel de kerstnachtdienst op 24 december om 22.30 uur als de kerstmorgendienst op 25 december om 10.00 uur zal voorgaan mevrouw drs. Marianne Pieterse. In de kerstnachtdienst zullen Marin van den Berge met haar dwarsfluit en Roel Sinke op het orgel meewerken. In de kerstmorgendienst is aandacht voor de afsluiting van het adventsproject het Beste Nieuws. In de dienst op zondag 27 december zal voorgaan ds. Peter van Bruggen uit Westkapelle.

Kerst 2020 –Geloven in de Delta/Omroep Zeeland Licht in donkere tijden

De gemeenschappelijke online viering Geloof in Zeeland is op kerstmorgen vanuit de Maartenskerk in Wemeldinge. Deze dienst wordt opgenomen in samenwerking met Omroep Zeeland. Voorgangers: ds. Dick Steens van de Protestantse Gemeente Wemeldinge/Hervormde Gemeente Kattendijke en Theo van Teijlingen, voorganger en docent levensbeschouwing. Het programma is van 9.00 uur tot 12.00 uur doorlopend te zien bij Omroep Zeeland TV en [Omroep Zeeland-website](http://OmroepZeeland-website). Op zondagmorgen 27 december wordt deze dienst op televisie herhaald. Het programma kan later ook worden teruggezien, eveneens via Omroep Zeeland.

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten online met enkel medewerkers.
- Medewerking van enkele zangers.
- Dienst kunt u meemaken via www.kerkdienstgemist.nl
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Als u naar de dienst komt is mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

DENKT U BIJ HET ONLINE MEEVIJEN VAN DE DIENSTEN AAN DE COLLECTES VOOR DE DIACONIE EN DE KERKRENTMEESTERS. UW ONDERSTEUNING IS ZEKER NU MEER DAN WELKOM

Online collecteren

In de kerk wordt niet meer gecollecteerd. Voor de gemeenteleden, die willen deelnemen aan de collecte kan dat door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389. De kerk heeft uw ondersteuning heel hard nodig.

Kerstcollecte: kinderen in de knel 24 & 25 december Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is menonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby's en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek. Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van 'Geef Licht', of doneer online. Hartelijk dank!

Ontmoeting met koffie of thee

Nu de maatregelen rondom corona zijn aangescherpt, kan het koffie of thee drinken op donderdag voorlopig niet doorgaan.

Soepactie diaconie

De soepactie was een succes. In november kon erwtensoep worden besteld en in de maand december bruine bonen- en pompoensoep. De netto opbrengst was € 850,-. Een fantastisch resultaat. Allen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank.

Beroepingsnieuws

De beroepingscommissie is rond. Namens onze gemeente willen deze taak op zich nemen: Lilian Kluijfhout, Jacolien Boogaard, Bert Vermeer, Arie de Kraa en Jan Vink. Als afgevaardigde van de Protestantse Gemeente Zoutelande komt in de beroepingscommissie Jopie Dingemans en namens de Protestantse Gemeente Koudekerke Piet Wielemaker.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij mevrouw Ria Burgmeijer-Pont in Biggekerke. De bloemen van de kerstmorgen gaan met een groet namens onze gemeente naar mevrouw Corrie Clarisse-Caljé, die nu verblijft in "Binnenhaven", Kraayerhavenstraat 1, Nieuw- en Sint Joosland. De bloemen van zondag 27 december zijn voor de familie Davidse, de Brouwpit 13 in Meliskerke.

Omzien naar elkaar

Nu wij de feestdagen maar in kleine kring mogen vieren is het belangrijk dat we aandacht blijven geven aan de ander binnen de mogelijkheden die er zijn.

Voor de kinderen – kerstfeest 25 december

Vandaag is het feest. We zijn blij omdat Jezus is geboren. Dat is het allerBeste Nieuws! Het verhaal wordt verteld op

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>

Je kunt ook een filmpje bekijken over de heilige familie

https://player.vimeo.com/video/485069096?app_id=122963

Voor een verwerking kijk je op:

<https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/12/AK-531-Kerststal-in-3DXL-gecomprimeerd.pdf>

Er is nog ruimte in de Adventsbode voor uw Beste Nieuws! Lever het voor donderdag 12.00 uur in bij Valkenburgstraat 8, Meliskerke of digitaal bij nevendienst@pknbm.nl.



27 december

Vandaag horen we een verhaal over 2 mensen die lang hebben gewacht. Jij weet vast wel hoe moeilijk wachten is. Eindelijk komt er een eind aan het wachten. Luister naar het verhaal op:

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/> of lees het zelf voor van: <https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/feest-van-de-heilige-familie-jaar-b/bijbel/navertelling-lucas-2-22-40.html> Daar vind je ook ideeën voor een verwerking.

Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl