

# WEEKBRIEF 24-12-2021 tot en met 2 januari 2022

## ENKEL ONLINE DIENSTEN

### KERST 2021

*Wat voor een Kerstgedicht moet ik toch verzinnen?  
Ik weet niet eens waar en hoe ik moet beginnen...  
Het jaar 2021, waarin zo veel is gebeurd.  
'n Jaar, waarin door heel veel mensen werd getreurd.*

*Een pandemie raast over de wereld heen.  
Alles lijkt veranderd door dit corona-virus,  
deze ziekte is heel gemeen.  
mensen gestorven, veel mensen met veel verdriet.  
Waarmee moet ik dan toch komen?  
Alle woorden vallen daarbij in het niet.*

*We kunnen zelfs geen Kerstmis vieren zoals we dat  
ieder jaar doen.  
Geen handen schudden, geen knuffel en geen zoen.  
Met mondkapjes op dolen we in winkels rond.  
En er komt ook geen liedje meer uit onze mond...*

*Ook Jezus werd geboren in roerige tijden,  
in 'n stal, iets beters was er niet, 't was niet te  
vermijden.  
Deze gebeurtenis herdenken we ieder jaar weer.  
Maar de omstandigheden zijn zo anders, deze keer.*

*Toch doe ik m'n best om positief te blijven  
en ik probeer tóch 'n gedicht te schrijven.  
Probeer tóch dankbaar te zijn, ook al ben ik alleen.  
Ik kan m'n werk nog aardig doen en heb veel lieve  
mensen om me heen.*

*Wat is nu mijn wens voor u allen dit jaar met de Kerst?  
Dat u lichtjes kunt blijven zien, al zijn ze nog ver...  
Dat u hoop kunt blijven koesteren, met alle ellende.  
Misschien komt aan de misère volgend jaar wel een  
'ende'.*

*'n Kaarsje en 'n gebed om wat extra kracht.  
Van iemand 'n troostend woord in deze bijzondere  
NACHT.  
'n Telefoontje, 'n mailtje, 'n kaartje:  
al deze dingen helpen  
om de eenzaamheid bij velen in deze dagen te stelpen.*

*Ik wens u een mooi Kerstfeest, een goed Uiteinde en  
een verwachtingsvol Nieuw Begin.  
Dat is belangrijk, want iedere nieuw dag heeft zin!*

Een Goed Jaar 2022 en vooral een goede gezondheid voor alle mensen met kracht, troost en warmte, dat is denk ik het beste wat ik voor u kan wensen.

### Komende diensten

Het advies van de classis, de landelijke kerk en het CIO nemen wij over en de komende diensten tijdens de lock down zullen enkel **digitaal** worden gehouden. Gemeenteleden, die niet in de gelegenheid zijn de dienst digitaal mee te maken, kunnen de diensten bezoeken op de volgende tijden.

**24 december 15.00 uur Odulphuskerk-Meliskerke**  
**25 december 10.00 uur Odulphuskerk-Meliskerke**  
**26 december 10.00 uur Odulphuskerk-Meliskerke**  
**31 december 19.30 uur geen dienst in onze kerk;  
enkel online dienst in  
Zoutelande**

Op de eerste zondag in 2022 op 2 januari gaat voor ds. Gert Kwakkel, onze eigen predikant. Normaal gesproken is het na de dienst nieuwjaarswensen. Doordat we niet als gemeente samen kunnen komen is dit niet mogelijk. Toch wensen wij u alle goeds en goede hoop voor het nieuwe jaar. Wij mogen ons gedragen weten door de Eeuwige, die van alle tijden is en alle tijden in Zijn hand heeft. U kunt de diensten rechtstreeks of op een later tijdstip meevieren. De diensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

### Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten online met medewerkers.
- Medewerking van enkele zangers.
- Dienst kunt u volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Als u naar de dienst komt is mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

### Ontmoeting met koffie of thee

Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de donderdag.

### Liturgisch bloemstuk

Op de adventszondagen en op kerstmorgen hebben Klazien Matthijssse en Marian Meijer weer een mooi liturgisch bloemstuk gemaakt. Jammer dat maar enkele gemeenteleden dit bloemstuk in de kerk hebben gezien. Nu de diensten op beeld zijn opgenomen kunt u de diensten terugzien en daarbij is het bloemstuk in beeld gekomen. Op de website ([www.pknbm.nl](http://www.pknbm.nl)) is een fotoalbum aanwezig met foto's van de schikking door de weken heen. Het is zeker de moeite waard. Klazien en Marian hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de adventsperiode en Kerst.

**DENKT U BIJ HET ONLINE MEEVIEREN VAN DE DIENSTEN AAN DE COLLECTES VOOR DE DIACONIE EN DE KERKRENTMEESTERS. UW ONDERSTEUNING IS NU ZEKER MEER DAN WELKOM**

**Online collecteren**

In de kerk wordt niet meer gecollecteerd. De gemeenteleden, die willen deelnemen aan de collecte kunnen dat doen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389. De kerk heeft uw ondersteuning heel hard nodig. Denk u ook nog aan het voldoen van de vrijwillige bijdrage als u dat nog niet heeft gedaan?

**Kerstnacht 24 december 2021 – Solidaridad**

Duurzame productie betekent volgens Solidaridad dat alles wordt gemaakt in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Denk maar aan cacaoboeren die in armoede leven, de uitbuiting van textielarbeiders en het vervuilde milieu in de omgeving van goudmijnen. Dat kan anders! Solidaridad werkt samen met honderdduizenden boeren, mijnwerkers en arbeiders om de productie te verduurzamen. In 2020 hebben al 900.000 boeren een training gehad.! U kunt rechtstreeks een gift overboeken op de bankrekening van Solidaridad NL 63 INGB 00 180 4444 of op de rekening van onze diaconie: NL 21 RABO 0314 468 536

**Kerst 25 december 2021 - Kinderen in de knel**

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van 'Geef Licht' of op de bankrekening van de diaconie NL 29 Rabo 0314 468 536. Hartelijk dank!

**26 december 2021 – Gezamenlijk diaconaal project**

Deze zondag heeft u nog de laatste kans om ons jaarproject voor Dekat dit Hati te ondersteunen Zoals u kunt lezen moet aan het weeshuis nog veel gebeuren. Het door ons bijeen gebrachte geld zal daar een goede bestemming krijgen. Door de korte lijnen zal het ongetwijfeld heel goed terecht komen. Rekening van de diaconie NL 21 Rabo 0314 468 536

**31 december 2021 – Oudejaarscollecte**

Traditiegetrouw wordt jaarlijks op Oudejaarsavond de Eindejaarscollecte gehouden. Deze collecte komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente en dient om de financiële positie van onze kerk gezond te houden. Vooral in deze moeilijke corona periode

moeten we extra ons best doen om ook onze financiën op peil te houden. Helpt u mee!! Maak uw bijdrage over via de in uw brievenbus ontvangen acceptgirokaart of op het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters NL 77 RABO 0373 716 389.

**2 januari 2022 – Stichting Sensor**

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten. Dit kan in de collecte of op IBAN: NL 71 INGB 0000 9387 69 ten name van Stichting Sensor of op de rekening van de diaconie NL 21 RABO 0314 468 536

**Kerst voor de kinderen**

Kerstmis zien we in het Plakboek van Lucas de geboorte van het kind Jezus. Voor de kinderen lezen we in de kerk het kerstverhaal voor uit een prachtig prentenboek: "Een bijzonder kerstgeschenk", de mooie platen komen ook in beeld. Kijk jij ook mee? Bij deze nieuwsbrief is een afbeelding van een kerststal, om voor het raam te hangen of in te kleuren. Als je het papier met een beetje olie insmeert, schijnt het licht er prachtig doorheen!



**Jezus komt als baby in de tempel - 26 december**

Jozef en Maria nemen baby Jezus mee naar de tempel, om hem aan God te laten zien en om voor hem te danken. En dan zijn daar 2 mensen, die ze niet kennen maar die al veel over Jezus weten! Heel bijzonder. Lees maar

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/feest-van-de-heilige-familie-jaar-b/bijbel/navertelling-lucas-2-22-40.html> of luister maar

<https://www.kindopzondag.nl/podcasts/> Gebeurt het nu nog steeds dat ouders zo blij zijn met hun kind dat ze met de baby naar de kerk komen? Misschien kan je een tekening maken van Simeon, Hanna en baby Jezus. Rembrandt deed dat ook.