

# WEEKBRIEF 23 januari 2022

**VANAF AANSTAANDE ZONDAG MAG DE KERKDIENTST WEER WORDEN BEZOCHT, DAAROM STOPPEN DE WEKELIJKSE WEEKBRIEVEN.**

**HET IS TE HOPEN DAT HET NU BLIJVEND IS EN DAT WIJ DE GEMEENTELEDEN MOGEN ONTMOETEN IN DE KERKDIENTSTEN EN ALS HET WEER MOGELIJK IS BIJ HET KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST.**

## **EINDELIJK.....**

En nu is het dan zover: we mogen weer naar de kerk. Maar het is toch anders dan we hadden gehoopt. Langzaam begint het tot ons door te dringen dat wij niet zomaar van het virus af zijn. Maar hoe moet dat dan: leven met een virus? Daar hebben we helemaal geen zin in. Wij houden liever vast aan zoals het was. Hoe moeten wij nou leven met een toekomst die onzeker is? Een toekomst die niet meer is wat die geweest is... Nu zou je gelijk verder kunnen gaan met het thema: 'Van U is de toekomst'. Want dat lijkt het antwoord op al die vragen te zijn. Maar dat gaat toch een beetje te snel. Voordat wij aan antwoorden toe zijn, moeten we eerst de vragen goed tot ons laten doordringen. 'Wij' – laten we zeggen: 'wij van de kerk' – wij zitten met dezelfde vragen als alle mensen op deze wereld. En ook wij weten niet wat wij moeten doen. Wij weten niet méér dan een ander. Wij hebben geen oplossingen. Deze pandemie – en wie weet hoeveel er nog zullen komen – de klimaatverandering, de overbevolking, de kloof tussen arm en rijk... Het zijn problemen waar je als eenling niet veel aan kunt doen. Ook niet als je gelovig bent. Wat ons overkomt gaat onze macht te boven. Het klinkt onmachtig, als we te snel roepen: 'Van U is de toekomst!' Alsof we daarmee onze onzekerheid willen bezweren. Terwijl het juist een uitdrukking van vertrouwen bedoelt te zijn. Die woorden zijn ontleend aan het Onze Vader. Aan het einde van het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, wordt het vertrouwen uitgesproken in onze hemelse Vader: 'Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid...' 'Van U is het koninkrijk' – Huub Oosterhuis maakt daarvan: 'Van U is de toekomst – kome wat komt'.

Maar vertrouwen is iets waar het ons collectief aan ontbreekt. Wij vertrouwen de overheid niet meer. Wij vertrouwen elkaar niet meer. Het is de vraag of wij onszélf nog wel vertrouwen. En in de kerk mogen we ons afvragen of we nog wel op God vertrouwen. Vertrouwen we onze toekomst echt toe aan God? Wat er ook op ons af mag komen? Hoe kunnen we met vertrouwen een toekomst tegemoet zien terwijl wij niet wéten wat er op ons afkomt? Is dat niet net zo naïef als iemand vertrouwen die je niet kent?

Als we nou eens beginnen met bidden: 'uw koninkrijk kome' – dan kunnen we vervolgens in goed vertrouwen de handen uit de mouwen steken en aan het werk gaan. Ook aan het kerkenwerk, naast alle andere dagelijkse klusjes. Want het hoeft niet zo hoogdravend te zijn. Wij mogen léven, met en voor elkaar en ieder ander. In het vaste vertrouwen, dat God toekomst schenkt – kome wat komt.

## **Komende dienst**

Zondag 23 januari staan de deuren van de kerk weer open voor kerkgangers. De regels en adviezen voor het afstand houden en mondkapjes tijdens het verplaatsen blijven gelden. Ook kindernevendienst begint weer. Als u overweegt om een dienst te bezoeken, dan moet u bekend zijn in het aanmeldsysteem. Daarna kunt u een uitnodiging voor de kerkdienst ontvangen. U kunt zich nog steeds aanmelden via de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>.

Heeft u geen internet en toch graag naar de dienst wilt komen, dan kunt u ook bellen: 06-48350211.

Op zondag 23 januari gaat voor onze eigen predikant ds. Gert Kwakkel. De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) en ook via een directe link op onze website [www.pknbm.nl](http://www.pknbm.nl) (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

## **Afspraken voor de diensten in onze gemeente:**

- Kerkdiensten met maximaal 50 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Ingetogen zang door gemeenteleden.
- Kindernevendienst en crèche mogelijk.
- Aanmelding in het reserveringsstelsel.
- Bezoek van de kerkdienst op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten gaan zijn **verplicht**. Als u zit mag het af.

## **Er zijn voor elkaar**

Iedereen heeft verschillende talenten gekregen. Er wordt niet hetzelfde van ons gevraagd. Dat leert ons ook de gelijkenis van de talenten. De ene slaaf kreeg vijf talenten, een ander twee, en een derde één. Maar wat de Heer wel gelijk vroeg aan een ieder was, dat ze allemaal dezelfde inzet zouden tonen bij het omgaan met de aan hen geschonken talenten. Het waren

gaven die gebruikt moesten worden.. Elk talent bevatte ook een opdracht. In de kerk hebben we de inzet van iedereen nodig om op goede wijze kerk van de Heer te zijn. Om een goed geheel te vormen, waar alle geschonken gaven en krachten benut worden. Daarvoor heeft Christus ons aan elkaar geschonken, zodat we de krachten en gaven ook voor elkaar inzetten. Zo kunnen we bouwend op Christus en in Hem en tot Hem groeiend, een echte gemeenschap vormen waarin de waarheid wordt vastgehouden en de liefde heerst. Voor de hechtheid van zo'n gemeenschap is de medewerking van alle leden noodzakelijk. Ook daarvoor geldt: naar de mate die elk door God is toebedeeld. Niet iedereen heeft in gelijke mate krachten en gaven daartoe ontvangen. Maar een ieder is wel geroepen om wat hij of zij aan kracht en gaven heeft ontvangen, daartoe volledig in te zetten. Opdat alles mag zijn tot eer van God in Christus.

### Burenhulp

De eerste dienst van onze buurgemeente Koudekerke is afgelopen zondag online gehouden in de Dorpskerk in Biggekerke. De kerkbanken uit de Michaëlskerk zijn inmiddels verwijderd. Wanneer de kerkgangers weer naar de kerk mogen komen, zal ook de mogelijkheid zijn om de dienst in de Klimop in Koudekerke te volgen.

### Bloemen

Vorige week zijn de bloemen uit de kerk bezorgd bij mevrouw E. Boone-Verhage. Aanstaaende zondag gaan de bloemen met een groet van onze gemeente naar mevrouw J.J. Brassier-Bierens.

### Ontmoeting met koffie of thee

Voorlopig is er geen koffie of thee drinken in 't Klokuus en de Odulphuskerk op de donderdag.

### Collecteren eigen gemeente

Gemeentelieden, die willen deelnemen aan de collecte voor de eigen gemeente kunnen dat doen in de collecte in de kerk of door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389. De kerk heeft uw ondersteuning heel hard nodig.

### 23 januari 2022 – collecte missionair werk

Dorpskerken willen van betekenis zijn  
Zondag 23 januari is de landelijke collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor

elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. Geef aan de collecte in de kerk of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van Dorpskerken. Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/collecte](http://www.kerkinactie.nl/collecte) en [www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging](http://www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging)

### Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 loopt nog. Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doet de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke mee aan de Actie Kerkbalans.



Actie Kerkbalans 2022

In de komende week word uw antwoord op kerkbalans opgehaald.  
Wilt u het alvast klaar zetten.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

### 40 dagen boekje 2022 – Thema: “Alles komt goed”

Voor het 40-dagenboekje 2022 hebben wij inmiddels al een paar mooie bijdragen mogen ontvangen. Wij zijn nog lang niet compleet, dus u kunt nog steeds meedoen. Er is geen koppeling met een leesrooster, maar het zou fijn zijn als u zelf een verbinding weet te leggen tussen een Bijbeltekst die u aanspreekt en een relatie heeft met het thema “Alles komt goed”. Tot 2 februari kunt u een bijdrage insturen op e-mail adres: [40dagen@pknbm.nl](mailto:40dagen@pknbm.nl). Aanleveren kan ook op papier bij Jos van Keulen, L. Simonsestraat 17, Biggekerke, maar liever digitaal.

### Voor de kinderen

Vandaag horen we hoe de leerlingen met Jezus mee gaan. Het is heel bijzonder: Jezus kent hen al!

Luister naar het verhaal:

<https://www.kindopzondag.nl/podcasts/> of vraag of iemand dit aan je voorleest:  
<https://www.kinderwoorddiens.nl/jaar-b/tweede-zondag-door-het-jaar-b/bijbel/navertelling-johannes-1-35-42.html>

Het liedje 'God kent jou vanaf het begin' past erg goed bij dit Bijbelverhaal. Zing je mee?

<https://www.youtube.com/watch?v=BZEZY7ZNSg>

