

WEEKBRIEF 22-11-2020

Verfraaiing interieur Odulphuskerk

Hoewel al veel is geprobeerd om op de muur te smeren aan de torenzijde in de Odulphuskerk heeft niets afdoende geholpen. Het vocht blijft uit de muur komen en dat veroorzaakt lelijke plekken. Om de lelijke muur aan het zicht te onttrekken is een grote fotocollage opgehangen. In werkelijkheid is deze afbeelding veel mooier dan deze kleine impressie.



De regenboog en de zon

In vele culturen werd de regenboog beschouwd als een vriendelijk gebaar van god of de goden aan de mensen. In de *bijbel* verschijnt er na de zondvloed een regenboog, als teken dat God nooit meer een zondvloed over de aarde zal laten gaan; de regenboog is als het ware zijn handtekening van dit verbond tussen Hem in de hemel en zijn mensen op aarde.

In de *christelijke* kunst wordt Christus vaak afgebeeld als wereldheerser, zittend op de regenboog. De regenboog geldt daar ook als symbool van verzoening tussen God en de mensen.

In het *christendom van de middeleeuwen* werden de drie hoofdkleuren van de regenboog symbolisch uitgelegd: blauw als de kleur van de zondvloed, rood als de kleur van de wereldbrand en groen als de kleur van de nieuwe aarde. Anderen hebben meer aandacht voor de zeven kleuren en leggen ze uit als de zeven gaven van de Heilige Geest.

Zonnestralen

*Natuurlijk gaat het beter
als morgen de zon opkomt*

*maar die zal niet voor jou komen
zonder zonnestralen van jezelf*

*Die zonsondergang op het water
moet je niet alleen bevaren*

*Al ben ik dan wat later
jij bent al op de helft*

Ontmoeting met koffie

Nu de maatregelen rondom corona wat zijn versoepeld, kan weer met een paar mensen in 't Klokuus koffie worden gedronken op donderdag. Als u wilt komen neem dan contact op met Ria Verstraate: telefoonnummer: 0118-551536 of doe een berichtje naar het emailadres: jariver@zeelandnet.nl.

Gedachtenisdienst zondag 22 november 2020

Doordat van ieder overleden gemeentelid twee familieleden zijn uitgenodigd voor de gedachtenisdienst kunnen maar een beperkt aantal gemeenteleden de dienst live meemaken. Gelukkig is Peter Verhage bereid om deze dienst met beeld op te nemen. Het dringende verzoek om te reageren als u een uitnodiging heeft ontvangen of u wel of niet van de uitnodiging gebruik wilt maken en als de aanmelding voor meer mensen is gedaan hoeveel mensen er komen. Zodoende kunnen we de plaatsen optimaal benutten. U kunt de dienst hoe dan ook direct rechtstreeks beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl en later in de loop van zondagmiddag ook met beeld. (dus niet gelijk om 10.00 uur)

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Niet zingen tijdens de dienst
- Medewerking van enkele zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst kan enkel op uitnodiging.
- Dienst is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
- Bijzondere diensten worden met beeld opgenomen en zijn op een later tijdstip beschikbaar op 'kerkdienstgemist.nl'
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Als u naar de dienst komt is mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

Online collecteren

In de kerk wordt weer gecollecteerd. Voor de gemeenteleden, die niet in de kerk kunnen komen, maar wel willen deelnemen aan de collecte kan dat. U kunt uw bijdrage overboeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

Collecte diaconie 22 november

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk met vermelding Pastoraat.

Beroepingswerk

Voor het begeleiden van de zoektocht naar een nieuwe predikant voor onze gemeente is ds. Peter van Bruggen uit Westkapelle bereid gevonden. Hij is enkel consulent voor het beroepingswerk. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, die dan zal zorgen dat een predikant met u contact opneemt. Mogelijkheden worden onderzocht om in samenwerking met een (cluster)gemeente te kijken naar het maximaal haalbare is aan predikantsformatie. Voor het samenstellen van een beroepingscommissie proberen we een commissie te vormen van vijf gemeenteleden plus een commissielid van de protestantse gemeente Koudekerke en een commissielid van de protestantse gemeente Zoutelande. Op korte termijn worden gemeenteleden benaderd, zodat de beroepingscommissie snel van start kan als er groen licht is om te mogen beroepen.

Omzien naar elkaar

Leonard Boogaard verblijft nog in het ziekenhuis in Antwerpen. Sterkte en wij bidden om moed om het vol te houden. Verder denken we aan allen, die moeite hebben met hun gezondheid of te kampen hebben met andere narigheid.

Telefooncirkel

In Meliskerke gaat een telefooncirkel van start. Ook in Biggekerke worden deelnemers voor een telefooncirkel benaderd. Als u belangstelling heeft om aan een telefooncirkel deel te nemen, dan kunt u contact opnemen in Meliskerke met Adrie van Sluijs telefoonnummer: 0118-562090 of in Biggekerke met Gré Kodde telefoonnummer: 0118-5512147.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij mevrouw J.J. Brasser-Bierens, Biggekerke. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar mevrouw Ria Broerse-Kense, Pauwhoekstraat 67, Meliskerke.

Vacatures in de kerkenraad



Kom jij deze stoel vullen?"

Per **1 januari 2021** zijn kerkenraadsleden aftredend. Gelukkig willen een aantal van de aftredende ambtsdragers nog een periode doorgaan. Toch is er een vacature voor een **diaken** én voor een **ouderling**. Laat uw gemeente niet in de steek en daarom ons **dringend** verzoek om uzelf aan te melden of iemand voor te dragen als diaken of ouderling. Vele handen maken licht werk. Roep niet te snel, dat kan ik niet. Iedereen heeft talenten en mag die gebruiken.

Aanmeldsysteem

Nog niet alle mensen, die een kerkdienst willen bezoeken hebben zich aangemeld. U kunt dit alsnog doen met de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>

U moet daar eenmalig een zelf te verzinnen wachtwoord invullen, u heeft dat daarna niet meer nodig. Ter controle van het e-mailadres krijgt u een e-mail met een link ter verificatie. U kunt de link ook vinden op de website van de kerk. Als u eenmaal aangemeld bent, dan kunt u een uitnodiging voor de dienst krijgen volgens een roulatiesysteem.

Voor de kinderen

Vandaag is het een bijzondere dag. We denken thuis en in de kerk aan mensen die zijn overleden in dit jaar. We horen Jezus vertellen dat Hij terugkomt. Dat heeft hij beloofd. Daar mag je aan denken als je bang bent. Hopelijk helpt een prentenboek dit verhaal te begrijpen.

<https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/396545181/beloofd-is-beloofd-knister>

Kan je een tekening maken over vandaag?

Voor de (groot-)ouders.

Het verhaal wordt voorgelezen op:

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>

U heeft een login voor nodig voor het materiaal van KindopZondag. Vraag de inlogcode aan een kindernevendienstleidster.