

WEEKBRIEF 21 maart 2021

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:

Toon Uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht van alle zieken, aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden en familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven, in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het corona-virus gestorven zijn op in Uw vrede, en troost hen die over hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen voor de mensen rondom mij, maak mij zelf tot een teken van Uw liefde en menslievendheid.

Dienst op 21 maart 2021

Zondag is een kerkdienst met maximaal 30 bezoekers. Als u een keer de dienst zou willen bezoeken en nog niet in het aanmeldsysteem bekend bent, dan moet u zich aanmelden via de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>.

Het aantal medewerkers voor de zang is tot vier personen beperkt. Het moderamen is van mening dat de risico's aanvaardbaar zijn om een dienst in de Odulphuskerk Meliskerke op een verantwoorde wijze te houden. Voor de mensen, die niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek te kunnen bijwonen, zal de dienst ook digitaal worden aangeboden. Zondag is de vijfde de zondag in de veertigdagentijd. De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

VIJFDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Tekst bij de schikking: Brood om te leven. Brood om te delen. In veel kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. De ontsproten zaden van de tuinkers vormen de verbinding in het open hart.

Vacature

Ouderling / pastoraal medewerk(st)er

Ontmoeting met koffie of thee

Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de donderdag

Huisregels op een rij:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Geen zang door gemeenteleden
- Medewerking van vier zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkdienstgemist.nl'.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten gaan is **verplicht**. Als u zit mag het af.

Vespers

Afgelopen donderdag was de vijfde vesper vanuit de Odulphuskerk in Meliskerke. Aanstaande donderdag 25 maart is de vesper vanuit de Catharinakerk in Zoutelande om 19.00 uur. U kunt de vesper direct volgen of ook op een later tijdstip terugkijken.

Bloemengroet

De bloemen zijn vorige week namens onze gemeente gebracht bij mevrouw E. Jakobsen-Verhage. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar Sam en Stien Janse-Boogaard.

Actie van de diaconie

Laatste kans om een paasmandje te bestellen. Ze kosten per stuk € 2,50 of per twee voor € 4,50. De opbrengst is bestemd voor ons jaarproject. Voor bestellingen kunt U kunt een berichtje sturen naar diakenen@pknbm.nl of via het telefoonnummer: 0118-562679 of 06-48350211.

Graag bestellen vóór 26 maart.



Online zangdienst

Vanuit de Michaëlskerk te Koudekerke komt zaterdag 20 maart een online zangdienst. De zangdienst met keuzeliederden zal worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl om 19.00 uur.

Online collecteren

In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen worden, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

21 maart 2021 5^e zondag van de veertigdagentijd Werelddiaconaat (Indonesië)

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van Javaanse boeren Indonesië. Hartelijk dank!

Omzien naar elkaar

Ook in onze gemeente zijn zieken, mensen die eenzaam zijn, verdriet hebben of rouw dragen. Voor zover dat in ons vermogen ligt leven wij met u mee. Sommigen van u houden dat liever stil, zodat het moeilijk is om iets van ons te laten horen. Dat betekent niet dat wij u vergeten maar wij dragen uw zorgen toch mee in ons gebed. In het laatste kerkblad stond de verjaardag vermeld van Cees Davidse. Hij verblijft al geruime tijd in het verpleeghuis in Vlissingen. Als u een felicitatie wilt sturen is het

misschien fijn het rechtstreeks naar hem zelf te sturen. Zijn adres is: Verpleeghuis "Scheldehof" Peperdijk 89
4381 EN Vlissingen
Woning 3, kamer 8

Ga maar op weg

*Ga maar op weg in het licht van de morgen
De weg is lang en het pad onbekend
Er is nog heel veel van de toekomst verborgen
Maar blijf niet wachten, gebruik je talent
Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen
Zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht
Is Gods bescherming om jou op te vangen
Als je onverwachts valt uit de lucht
Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren
Vertrouw op God, die de reis met je gaat
Kies je een weg die je eens zult betreuren,
Keer dan maar om, het is echt nooit te laat*

Voor de kinderen 21 maart

In het verhaal van vandaag, wil Jezus ons iets uitleggen. Hij gebruikt een graankorrel als voorbeeld. Luister naar het verhaal op:

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>



Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl