

WEEKBRIEF 21 februari 2021

ONLINE DIENSTEN

40-DAGEN TIJD 2021

*Het was Jezus' weg van donker en van licht
die Hij alleen voor ons moest lopen.
Een zware gang op God gericht,
een weg van liefde en van hopen.*

*Het was de weg door Hem alleen te gaan.
Wij zwaaiden enkel nog met palmen.
Wij kunnen deze diepte niet verstaan,
het koren rijpt nog in de halmen.*

*Het is een weg vol pijn en smart.
Wij kunnen diepten niet vermoeden,
de grootheid van het Vaderhart,
de liefde die de mensheid wil behoeden.*

*Het is een weg van Jezus, zo alleen.
Wij mensen voelden niet 't verdriet.
Er juichten zoveel stemmen om Hem heen,
en toch, wij wisten en we zagen niet.*

*Maar Heer, wij kennen nu Uw zware gang
en weten dat het einde ons tegenlacht.
In onze oren horen wij nog levenslang:
'Mijn Vader, zie de mens, het is volbracht.*

Dienst op 21 februari 2021

Zondag is de eerste zondag in de veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en voorbereiding op het Paasfeest. Het is helaas nog steeds een online dienst. Wij zijn wel heel benieuwd hoe deze online diensten beleefd worden. Het is helaas behelpen zonder kerkbezoek en zang. Als u geen mogelijkheid hebt om deze dienst digitaal te volgen, dan mag u de dienst bezoeken. De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Vespers

De eerste vesper in de veertigdagentijd kwam deze week uit Koudekerke. U kunt de vesper terugkijken als u op onze website onder Kerkdiensten: dienst Koudekerke kijken/luisteren aanklikt vindt u de vesper van 18 februari. Aanstaaende donderdag 25 februari is de vesper uit de Odulphuskerk. U kunt live meekijken of op een later moment de vesper meebeleven.

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten online met enkele medewerkers.
- Dienst kunt u meevieren via www.kerkdienstgemist.nl
- Geen zang tijdens de dienst
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Voor medewerkers is een mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

Werk voor de kerk

In de kerkenraad is een vacature voor ouderling. Het zou fijn zijn als deze functie weer opgevuld zou kunnen worden. Vele handen maken licht werk. Als u opziet tegen het ouderlingschap, dan is het ook mogelijk om een steentje bij te dragen als pastoraal medewerker. Dit zou ons al enorm helpen.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zondag zijn gebracht bij mevrouw Wil Geschiere-Cijvat. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar mevrouw Nel Hoogerwerf-Jobse.

Online collecteren

In de kerk zijn maar enkele medewerkers aanwezig en dat levert in de collecte niet zoveel op. De gemeenteleden die aan de collecte willen deelnemen kunnen een bijdrage overboeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters:
NL 77 RABO 0373 716 389.

Collecte 1e zondag van de veertigdagentijd

Werelddiaconaat Moldavië

De kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van Moldavië februari.

Ontmoeting met koffie of thee

Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de donderdag.

40-dagenboekje

De veertigdagen tijd is deze week begonnen. U kunt het boekje wat is samengesteld met bijdragen uit onze drie gemeenten nog steeds aanvragen. U kunt hiervoor terecht bij Jos van Keulen. U kunt ook een email sturen naar 40dagen@pknbm.nl of bellen naar 06-48350211. Als u burens, vrienden, bekenden of familie een boekje zou willen geven dan kan dat. Het zou zonde zijn als boekjes in het oud-papier zouden verdwijnen. Voor de drukkosten van het boekje is een vrijwillige bijdrage altijd welkom.

Omzien naar elkaar

Wij leven mee met de familie Dekker, nu zij deze week afscheid moesten nemen van hun vrouw en moeder. Namens de protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke wensen wij de familie sterkte en troost van de Eeuwige bij het verwerken van het verlies.

De operatie van mevrouw Jannie Pronk-van Zwieten is gelukkig goed verlopen en zij mocht weer naar huis terugkeren om verder te herstellen.

Leonard Boogaard is woensdag weer opgenomen in het UZA in Antwerpen wegens hoge koorts. Hij krijgt antibiotica zal waarschijnlijk toch 14 dagen in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Wij wensen hem en de familie Boogaard veel sterkte en hopen en bidden dat spoedig verbetering komt in zijn situatie. Hoewel we afgelopen weekend hebben genoten van het prachtige winterweer en volop geschaatst kon worden, zijn toch helaas ook ongelukken gebeurd. Voor diegenen, die dat is overgekomen is dat heel vervelend en het kost weer de nodige tijd om hiervan te herstellen. Ook voor jullie van harte beterschap.

Bij de liturgische schikking van zondag

Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN

Zeven werken van barmhartigheid. In de Bijbel worden zeven werken van barmhartigheid genoemd:

Kijk ook eens op onze website www.pknbm.nl

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
Matteüs 25: 35, 36. Ze zijn misschien wat in het vergeethoekje terecht gekomen, maar wie een willekeurig museum met schilderkunst door de eeuwen heen inloopt, komt ze geheid tegen: een afbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te hebben? Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. Matteüs geeft niet alleen een opsomming van de zeven werken, hij spoort ook aan om goede werken te doen door aan te geven dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand doet, dit voor Hem doet. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

In de schikking willen we juist daarop de aandacht vestigen. Vanuit de talenten die ons zijn toevertrouwd er zijn voor de ander, het omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar vanuit liefde. Breng je binnenste naar buiten. Het hart openstellen voor de ander. **Zes gemeenteleden hebben zich opgegeven om de liturgische schikking thuis te maken. Iedereen veel plezier toegewenst!!!**

Voor de kinderen 21 februari

Zondag begint de veertigdagentijd. De komende weken horen we hoe Jezus op weg gaat naar Pasen.

Luister naar het verhaal op <https://www.kindopzondag.nl/digitaal>

Of lees het verhaal in het boekje Levensweg. Wil je ook het gezinsboekje ontvangen?

Mail nevendienst@pknbm.nl

