

WEEKBRIEF 20-12-2020

VANAF ZONDAG 20 DECEMBER ENKEL ONLINE DIENSTEN

Ons land is deze week in een lockdown terecht gekomen. Wij weten allemaal wat de oorzaak hiervan is. Onze kerkelijke gemeente kan daarin niet achterblijven en neemt de verantwoordelijkheid en is solidair met allen die te lijden hebben van de lockdown. Het is onze medeverantwoordelijkheid voor de samenleving in het algemeen en voor het inperken van de gezondheidsrisico's in het bijzonder. Als kerken hebben wij een bijzondere positie die grondwettelijk is vastgelegd. Maar het ontslaat de kerk niet van het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het licht van de huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair te verklaren met de gehele samenleving die zucht onder de beperkingen van dit moment.



Advent 2020

Ik hoop op mensen die bergen verzetten, die door blijven gaan met hun kop in de wind.

Ik bid om mensen die risico's nemen, die vol blijven houden met het geloof van een kind.

Ik bid om mensen die dingen beginnen waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.

Ik bid om mensen die met vallen en opstaan niet willen weten van water in de wijn.

Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen, die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom.

Ik bid om mensen die door blijven duwen: van doe maar wel en kijk maar niet om.

Ik bid om het beste van vandaag en van morgen, ik bid voor het mooiste waar ik van hou.

Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit, in vandaag en in morgen, in mij en in jou.

Ik hoop (Paul van Vliet)

Dienst 4^e adventszondag-20 december 2020

Zondag is de vierde adventszondag. Dan zal de vierde adventskaars worden aangestoken. Vanwege de strenge maatregelen heeft het moderamen besloten om uit solidariteit alle diensten voorlopig online te gaan uitzenden in ieder geval tot 19 januari. In tegenstelling van de online diensten in het voorjaar kunnen nu de diensten rechtstreeks beluisterd én bekeken worden. De dienst kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl.

Adventserie –Geloven in de Delta/Omroep Zeeland Licht in donkere tijden

De Zeeuwse kerken en geloofsgemeenschappen gaan in de adventsperiode op zoek naar het licht. Dit thema past niet alleen in de periode van het kerkelijk jaar, maar sluit ook aan bij de huidige donkere en onzekere periode die veel mensen doormaken. Vanwege het coronavirus kunnen kerkdiensten nog steeds niet op de gebruikelijke wijze doorgang vinden en juist in een periode waar veel mensen op zoek zijn naar licht in het leven kan 'Geloof in Zeeland' steun geven. De gemeenschappelijke online viering Geloof in Zeeland is zondag vanuit de Mauritskerk in IJzendijke. Deze dienst wordt opgenomen in samenwerking met Omroep Zeeland. Voorgangers: pastor Marjan Dieleman van de Elisabethparochie in Zeeuws-Vlaanderen en ds. Ko Steketee van de Hervormde Gemeente IJzendijke-Biervliet-Hoofdplaat. Met een reportage vanuit JOTA in Oostburg en muziek. Het programma is van 9.00 uur tot 12.00 uur doorlopend te zien bij Omroep Zeeland TV en [Omroep Zeeland-website](http://www.omroepzeeland.nl). Het programma kan later ook worden teruggezien op deze website, evenals via Omroep Zeeland.

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten online met enkel medewerkers.
- Medewerking van enkele zangers.
- Dienst kunt u meemaken via www.kerkdienstgemist.nl
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Als u naar de dienst komt is mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

DENKT U BIJ HET ONLINE MEEVIJEN VAN DE DIENSTEN AAN DE COLLECTES VOOR DE DIACONIE EN DE KERKRENTMEESTERS. UW ONDERSTEUNING IS ZEKER NU MEER DAN WELKOM

Online collecteren

In de kerk wordt niet meer gecollecteerd. Voor de gemeenteleden, die willen deelnemen aan de collecte kan dat door uw bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389. De kerk heeft uw ondersteuning heel hard nodig.

Collecte diaconie- Missionair – daarom kerst

Iedereen welkom op het Kerstfeest! Voor christenen draait het kerstfeest om de geboorte van Christus. In Hem gaf God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen met de mensen om ons heen. De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. Om ook dit jaar, ondanks de coronamaatregelen, de boodschap van Kerst uit te kunnen delen, heeft de Protestantse Kerk met 'Daarom Kerst' diverse materialen gemaakt om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de échte kerstboodschap. Zoals de cd's van 'Daarom Kerst', speciaal bedoeld om uit te delen aan burens of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd gemaakt. Met uw bijdrage steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van Kerst. Maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van "Daarom Kerst".

Ontmoeting met koffie of thee

Nu de maatregelen rondom corona zijn aangescherpt, kan het koffie of thee drinken op donderdag voorlopig niet meer.

Omzien naar elkaar

Leonard Boogaard moest deze week nog een keer terug om een uitgestelde operatie te ondergaan. Wij hopen dat dit de laatste hobbel is en dat hij kan werken aan een verder herstel. Nu de maatregelen zo streng zijn gaan onze gedachten uit naar onze ouderen, alleenstaanden, ouders met of zonder kinderen en zieken, die moeite hebben om nog lichtpunten te zien. Laten wij een lichtpuntje zijn voor elkaar en het licht van het pasgeboren kerstkind uitdragen.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij mevrouw J.A. de Buck. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar mevrouw Ria Burgmeijer-Pont.

Kerstattenties

De diaconie wil weer kerstattenties verzorgen voor de ouderen en de zieken op onze dorpen. Helaas kan het gezamenlijk inpakken niet doorgaan. Wel hopen we dat u wilt helpen met het bezorgen. U kunt de kerstattenties ophalen in dorps huis Onderdak in Biggekerke op zaterdag 19 december om **10.30** uur. U kunt zich ook telefonisch opgeven: 06-48350211 of per email diakenen@pknbm.nl. Het zou fijn zijn als de kerstattenties begin van volgende week bezorgd zijn. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Voor de kinderen – 20 december

Kan je zeggen dat we in de adventstijd alvast oefenen voor Kerst? Dat deden wij in de kindernevendienst door de klassieke verhalen te lezen. Vandaag mogen we blij zijn samen met Elisabeth en Zacharias. Hun kindje wordt geboren: Johannes is zijn naam!. <https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/geboorte-van-de-heilige-johannes-de-doper-jaar-b/bijbel/navertelling-lucas-1-57-66-80.html> Op het officiële rooster staat dit verhaal: er is een boodschap uit de hemel voor de aarde. God zelf zal bij de mensen wonen: Maria zal een kind krijgen. Hebben de kinderen nog een goede boodschap, goed nieuws te vertellen? Als verwerking kan je een geboortekaartje van Johannes maken, of maak een bijdrage voor de Adventsbode.

Adventsbode

Heeft u ook nog een bijdrage met Goed Nieuws die u (anoniem) wil delen? Stuur uw Beste Nieuws voor zaterdag 12.00 uur naar nevendienst@pknbm.nl of lever uw bijdrage op papier in bij de Valkenburgstraat 8, Meliskerke.

*Woorden van een
bezoeker in een
antiekzaak: heb je nog
wat nieuws?*

Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl