

WEEKBRIEF 2 MEI 2021

Goed nieuws!

Jij (ja jij) bent geliefd

Meerdere godsdiensten hebben met elkaar gemeen dat ze geloven in één God. Scheppingsverhalen worden over de hele wereld verteld: sommige vind je zelfs terug bij Afrikaanse stammen die nauwelijks contact hebben met de buitenwereld en nog nooit een Bijbel hebben gezien.

Jij bent niet zomaar op deze wereld; je werd speciaal geschapen. Er is iemand die ontzettend veel van je houdt.

Een christen gelooft:

- In God
- dat God de schepping heeft gemaakt
- dat God mensen heeft gemaakt met een reden
- dat wij soms dingen doen, die niet zijn zoals God het heeft bedoeld;
- dat Jezus daarom is gestorven (én weer levend werd!)
- in de Heilige Geest, de waarheid van de Bijbel en de kracht van het bidden
- dat er leven na de dood is
- dat jij een opdracht op aarde hebt

En wat moet je daar precies mee? Nou, dat mag je lekker helemaal zelf invullen...



Dat is
goed
nieuws!
Wat fijn!

Dienst van 2 mei 2021

Zondag 2 mei is de dienst weer om 10.00 uur met 30 bezoekers en vier zangers. Als u overweegt om een dienst te bezoeken, dan moet u eerst bekend zijn in het aanmeldsysteem. Daarna kunt u een uitnodiging voor de kerkdienst ontvangen. U kunt zich aanmelden via de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>.

De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Huisregels op een rij:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Geen zang door gemeenteleden
- Medewerking van vier zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkdienstgemist.nl'.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten gaan is **verplicht**. Als u zit mag het af.

Huis-vol-muziek

Aanstaande zondagmiddag **2 mei** wordt een huis-vol-muziek opgenomen om **16.30 uur** in de Catharinakerk, Zoutelande. U kunt het huis-vol-muziek direct meevieren of eventueel op een later tijdstip.

Ambtsdragers

De (her)bevestiging van de ambtsdragers en het afscheid van de vertrekkende ambtsdragers was uitgesteld vanwege de maatregelen rondom de corona-pandemie. Inmiddels mag er wat meer. Wij willen de (her)bevestiging toch nog voor de zomer doen, want we kunnen niet blijven uitstellen. Als datum is vastgesteld **27 juni**. Dan gaat onze oud-predikant ds. Daco Coppoolse voor. Helaas is het ons nog niet gelukt om de vacature van ouderling op te vullen. Het zou toch fijn zijn als we weer met een volledige bezetting van de kerkenraad verder kunnen. Samen met elkaar de schouders er onder zetten is zoveel beter. Als u wel pastoraal werk zou willen doen, dan is ook de mogelijkheid voor pastoraal medewerk(st)er ook een optie. Denk er nog eens goed over na!.....

Omzien naar elkaar

Hoe treffend was de foto hoe koningin Elizabeth moederziel alleen in de kerk zat bij het afscheid van haar man. Wij denken bij verlies en rouw al snel aan overlijden maar er zijn veel meer verliezen waar rouw aan gekoppeld is. Een echtscheiding, kinderen die het contact verbreken, het verlies van gezondheid. Geen partner kunnen vinden of kinderloos blijven. Werkeloosheid, verhuizing van vrienden of familie. Allemaal kennen we verlies in ons leven. Verlies en rouw hebben troost nodig. Maar wat is troost en hoe geef je troost? Wat geeft **GEEN** troost:



- Snel overstappen op een ander onderwerp.
- De neiging om verdriet te sussen.
- Het verdriet van de ander jezelf toe te eigenen.
- Klaarstaan met praktische adviezen.
- Met een doodoener op de proppen komen.
- Bemoedigende opmerkingen als: 'Het komt echt goed' of 'je leert er echt mee leven'
- Leed vergelijken.
- Een geestelijk sausje over het leed van de ander smeren.

Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen maar ik denk dat de boodschap duidelijk is. Troosten begint met het erkennen van het verhaal van de ander. Bij de ander willen zijn, naast de ander willen staan zonder iets op te willen lossen of te relativiseren. Ontvoer het verdriet van de ander niet maar help het dragen.

Voor verschillende mensen is het nu een spannende tijd. Wachten op uitslagen, behandelingen, onzekerheid. Voor u allen sterkte en goede moed. Klazien Matthijsse is met haar fiets ongelukkig ten val gekomen. Ze is weliswaar thuis, maar zij heeft heel veel pijn en het herstel zal geruime tijd vergen. Wij wensen haar van harte beterschap en sterkte. Ook voor Vinus die ineens de rol toebedeeld kreeg van mantelzorger.

Huwelijk

Eindelijk gaat het gebeuren. Door de coronaperikelen was het al een paar keer uitgesteld, maar **op zaterdag 8 mei** stappen Marin van den Berge en George Schanck in het huwelijksbootje. Om **16.15 uur** willen ze een zegen vragen in de kerk over hun huwelijk. De dienst is helaas enkel voor genodigden. Wel zal de dienst worden opgenomen en uitgezonden.

Bloemengroet

De bloemen zijn vorige week namens onze gemeente bezorgd bij de mevrouw Gré Kodde. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar de familie Jo Koets.

Online collecteren

In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen wonen, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

2 mei Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 52 ABNA 041 41 41 415 ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk onder vermelding van collecte Jong Protestant Meer informatie: kerkinactie.nl/collecte en jongprotestant.nl/thuisplek

Voor de kinderen 2 mei

Het Bijbelverhaal van vandaag komt uit het begin van de Bijbel. Het volk van God is net ontsnapt aan de Farao en trekt door de woestijn. Ze vragen aan Mozes: vertel nog eens over God? Luister naar het verhaal op: <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/> We lezen dit verhaal vandaag omdat het belangrijk is dat je weet: Wat God vroeger heeft gedaan, doet Hij ook vandaag voor jou. Hij zal gaan waar jij moet gaan want Hij blijft je eeuwig trouw.

Op welke manier ga je dit vandaag verwerken?



Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl