

WEEKBRIEF 18 APRIL 2021

Emmaüsgangers

Soms kun je zo vol zijn van de eigen zorgen dat je niet eens merkt dat er iemand met je meeloopt, zelfs niet als die iemand God Zelf is.....

Als achteromkijken pijn doet en vooruitzien je bang maakt, kijk dan naast je: HIJ IS ER.

Zo verdrietig en verslagen. Zoveel meegemaakt de afgelopen dagen. Vol van hun vragen en angsten..... Zo zijn Kleophas en zijn vriend op weg gegaan naar Emmaüs. Ze zijn getuige geweest van de kruisiging van Jezus en Zijn verdrietige dood. En daar houdt voor hen het verhaal op. Alles waar ze op hadden gehoopt en in geloofden is in één klap kapotgegaan. Ze gaan op reis. En dan krijgen ze gezelschap.

Kun je zo vol zijn van je zorgen dat je Jezus zelfs niet eens opmerkt? Het blijft een bijzonder verhaal. Maar ze herkennen Hem eerst helemaal niet. Hij luistert, praat en pas bij het delen van het brood zien ze Wie die vreemdeling is Die met hen is meegelopen.

Is het bij ons ook niet zo dat we zo vol kunnen zijn van onze vragen, ons verdriet, dat we niet merken dat Jezus met ons oploopt? Dat Hij naar ons luistert, ons bemoedigt en ons wil versterken zoals toen met het brood? Je hoeft niet alleen jouw weg te gaan!



Bloemengroet

De bloemen zijn vorige week namens onze gemeente bezorgd bij de heer Jo Kleinepier in Meliskerke. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar mevrouw L. de Klerk-de Visser.

Dienst van 18 april 2021

Helaas zijn nog geen versoepelingen mogelijk. Nog steeds neemt het aantal corona-besmettingen toe en is de bezetting in de ziekenhuizen nog steeds kritiek. Ook wij wensen allen die de zorg hebben voor de zieke medemens veel sterkte toe om het vol te houden. Dit betekent dat we nog door moeten gaan met de diensten met 30 bezoekers en vier zangers.



Als u diensten zou willen bijwonen en nog niet in het aanmeldsysteem bekend bent, dan moet u zich aanmelden via de volgende link:
<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>.

De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Huisregels op een rij:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Geen zang door gemeenteleden
- Medewerking van vier zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkdienstgemist.nl'.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten gaan is **verplicht**. Als u zit mag het af.

Omzien naar elkaar

Donkere dagen
tegen het onzichtbare
gevaar van besmetting,
eenzame straten en
niet te delen verdriet

Moeten we met reikende
handen een vuist maken.

Ook al mogen onze vingers
elkaar niet raken,
ook op afstand kunnen
we elkaar voelen.

In ons hart kunnen we
iedereen een plaats bieden,
een dak boven het hoofd
schuilplaats in de luwte.

Met duizend lichtjes
schrijven we elkaars naam.

Ons geduld wordt erg op de proef gesteld, maar er is geen andere weg dan het nog vol te houden. Onze gedachten zijn bij de mensen in en buiten onze gemeente die het moeilijk hebben. Mensen die een kwetsbare gezondheid hebben of met moeilijkheden te maken hebben. Hoewel we beperkt zijn in de mogelijkheden willen we toch betrokken zijn en blijven en binnen de grenzen doen wat we kunnen.

Online collecteren

In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen worden, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

18 april Collecte voor het werk van de Boshut

De Boshut heet voluit: Protestantse Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk De Boshut. Genoemd naar het gebouw waar het recreatiewerk iedere zomer plaatsvindt. De commissie, nu een stichting, is in 1964 in het leven geroepen door de kerken op de dorpen Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande. In 2019 heeft de Stichting besloten om samen te gaan werken met Dabar (vereniging voor zending in Nederland). Het recreatiewerk wordt vormgegeven in woord en daad van Gods liefde voor de ander. Daarbij worden teams gefaciliteerd om met elkaar een afwisselend recreatieprogramma te organiseren waarin geloof

gedeeld kan worden tijdens sport-, spel- en creatieve activiteiten, met kinderen, jongeren en ouderen in een fijne sfeer en omgeving. Hopelijk kunnen komend seizoen weer twee teams enthousiast aan de slag bij de Boshut. In de zomer zijn de recreatiediensten druk bezocht. Veel vakantiegangers en dorpsbewoners weten het terrein te vinden om samen een dienst mee te maken. Wilt u het werk van de Boshut steunen dan kunt u uw bijdrage overboeken op het bankrekeningnummer NL 29 RABO 0102 777 241 of op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL 21 RABO 0314 468 536 met de vermelding "Boshut".

Huis-vol-muziek

In het winterprogramma 2020/2021 van de commissie kerkelijke activiteiten stond op 2 mei een huis-vol-muziek in Zoutelande gepland. Aangezien we nog steeds te maken hebben met beperkingen zal het doorgaan maar dan wel in de vorm van een online-versie. Noteert u alvast de datum. Nadere informatie volgt nog.

Voor de kinderen 18 april

Pasen is al weer 2 weken geleden. Is Jezus nu echt opgestaan? De leerlingen pakken in dit verhaal hun oude leventje weer op: ze gaan vissen. Vraag iemand dit verhaal voor te lezen:

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/derde-zondag-van-pasen-jaar-c/bijbel/navertelling-johannes-21-1-19.html>

En luister ook naar dit gedicht:

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/derde-zondag-van-pasen-jaar-c/extras/gedichtje-bij-het-bijbelverhaal-zomaar-ineens.htm>

Je vindt er ook een verwerking die met vissen te maken heeft.

