

WEEKBRIEF 16 MEI 2021

IJSHEILIGEN

De Ijsheiligen zijn Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifacius, Zij vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei.

Ijsheiligen is ook één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze "strenghe heren" dateren van rond het jaar 1000.

De Ijsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan nu veel schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens de Ijsheiligen de kans op een overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar.

Abrupte veranderingen in temperatuur, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en kunnen ook in juni nog voorkomen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af en aan het eind van deze maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de Ijsheiligen meestal de overgang naar een periode met een meer zomers karakter.

Het is een algemeen bekend gegeven dat je pas na Ijsheiligen kan beginnen met het planten in de volle grond. Omstreeks deze tijd komt in West-Europa nogal eens een schade brengende nachtvorst voor. Hij begint meestal rond 7 mei met een koude noordenwind.

De Bonifacius, die wij kennen uit onze vaderlandse geschiedenis is niet de Bonifacius van de Ijsheiligen. Deze Bonifacius was een Romeins burger. Bonifatius bekeerde zich openlijk tot het christendom en werd door de soldaten van keizer Diocletianus gevangen genomen en gefolterd. Op 14 mei 307 stierf hij de marteldood door in gloeiende pek geworpen te zijn.



Wat kunnen mensen elkaar aandoen.....

Dienst 16 mei 2021

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, wordt ook wel 'Wezenzondag' genoemd. We denken in deze periode eraan dat Jezus naar de hemel is gegaan en de Heilige Geest nog niet gekomen is. Dit prachtige lied gaat daarover. 'De Heiland is getreden aan 's Vaders rechterhand: wij wachten hier beneden de gaven van Zijn hand.

In bidden en in smeken,
maak onze harten één.

Wij hunk'ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.

De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.

Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.

Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

De dienst is om 10.00 uur met 30 bezoekers en vier zangers. Als u overweegt om een dienst te bezoeken, dan moet u eerst bekend zijn in het aanmeldsysteem. Daarna kunt u een uitnodiging voor de kerkdienst ontvangen U kunt zich aanmelden via de volgende link: <https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>.

De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Algemene coronaregels

Bij de bezoekers van de kerkdiensten merken we dat de basisregels rondom corona slecht worden nageleefd. Wij willen u er met klem op wijzen de maatregelen serieus te nemen niet alleen voor uzelf maar ook voor de ander.

- **HOUDT 1,5 AFSTAND**
- **DRAAG HET MONDKAPJE OP DE JUISTE MANIER**
- **VUL IN DE KERK DE ZITPLAATSEN VAN ACHTERAFAAN**
- **VERMIJD FYSIEK CONTACT**
- **GEEN HANDEN SCHUDDEN**
- **BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN**

Huisregels op een rij:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Geen zang door gemeenteleden
- Medewerking van vier zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkdienstgemist.nl'.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten gaan is verplicht. Als u zit mag het af.

Bloemengroet

De bloemen zijn vorige week namens onze gemeente gebracht bij mevrouw Rina Koets-van Leerzem in Biggekerke. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar de familie Koets-Wisse.

Omzien naar elkaar

Het is een ingewikkelde tijd, we houden ons aan de maatregelen, maar zien dat anderen dat niet doen. Je kunt er angstig van worden, is het virus echt buiten de deur te houden? We horen steeds vaker van mensen in de eigen omgeving die toch besmet zijn geraakt. Dat geeft reden tot zorg en verdriet. Daarnaast spelen ook al die andere zaken: het sterven van mensen die je dierbaar zijn, ernstige ziekte bij familieleden, de leuke dingen die geen doorgang kunnen vinden. Het leven wordt geschud. Het is lastig voor mensen die niet meer werken en die nu met minder contactmogelijkheden meer thuis zitten, en ook voor mensen die nog volop actief zijn met kinderen en werk en die geconfronteerd worden met de besmettingskansen. Alles is onzeker geworden, en even bijpraten in de kerk is er ook al niet meer bij. Vanwege het tekort aan ontmoetingen in de kerk is het ook lastig te zien wie zich alleen voelt en wel een praatje zou willen. Laten we blijven omzien naar elkaar en bel gerust op naar iemand van de kerkenraad, als er behoefte aan contact is! En dan hoeft het echt niet om grote levensvragen te gaan! Gelukkig is de operatie bij Jan Wisse naar tevredenheid verlopen. Wij wensen hem beterschap en sterkte in de komende herstelperiode.

Online collecteren

In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen wonen, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

16 mei Gezamenlijk diaconaal project

Helaas kunnen nog niet veel acties voor ons jaarproject worden uitgevoerd. Het jaarproject van vorig jaar Dekat di Hati is verlengd. De zorgen zijn ook op Ambon heel groot. Aangezien mensen uit de regio banden hebben met mensen ter plekke denken wij dat het geld daar op een goede en verantwoorde manier besteed wordt. Wij willen daarom de collecte als extraatje van harte bij u aanbevelen. Geef in de collecte of maak uw gift over op de rekening van de diaconie: NL 21 RABO 0314 468 536.

Diaconie

Voor het jaarproject is de groente- en boekenkast weer op het Kerkplein in Biggekerke naast de pastorie geplaatst. Kijkt u eens of u iets van uw gading kunt vinden om zo het jaarproject te steunen. Ook kunt u daar overschot van groente/fruit of stekjes in zetten voor de verkoop. Andere zaken graag in overleg met de diaconie. Regelmatig staan potjes aardbeien of aardbeien-rabarberjam in de kast. Als u iedere keer naast het net vist, dan kunt u altijd een mail sturen naar diakenen@pknbm.nl. Wij proberen dan aan uw wensen tegemoet te komen en nemen contact met u op.

Voor de kinderen 16 mei

Jezus is al wel naar de hemel gegaan maar de Heilige Geest is nog niet gekomen. Daarom lezen we vandaag hoe Jezus bidt voor de wereld. Luister naar het verhaal op: <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>

Als wij gaan proberen Jezus' werk door te laten gaan; voor wie of wat bid jij? Kan je er ook een tekening over maken?



Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl