

WEEKBRIEF 14 februari 2021

ONLINE DIENSTEN

Een glas water.....

Het maakt toch geen verschil als je iets kleins doet voor iemand in jouw omgeving. Je kunt net zo goed iets niet doen.....Zo maar een opmerking die je wel eens opvangt.

Als je over alle ellende in de wereld om je heen hoort, kun je het gevoel krijgen: wat kan ik daar in mijn eentje aan doen?

Laat je dan inspireren door de Bijbel. Jezus zegt niet dat je alle mensen van eten moet voorzien. Dat je alle daklozen onderdak moet bieden. Dat je alle wereldproblemen moet oplossen.

Hij heeft het over gastvrij zijn voor je naaste, drinken geven aan iemand die dorst heeft, eten geven aan iemand die honger heeft. Misschien betekent het voor jou dat je het paadje van de burensneeuwvrij maakt, dat je een keer iemand die je oppervlakkig kent eens opbelt om te vragen hoe het gaat of je geeft een extra-gift voor een goed doel.

*En weet je wat bijzonder is: Jezus zegt: "Al die kleine dingen die je gedaan hebt om jouw medemens te helpen, heb je voor Mij gedaan!"
(Matteüs 25: 34-46)*

Dienst op 14 februari 2021

De extra-maatregelen om de pandemie te beteugelen zijn verlengd. Voorlopig gelden nu de maatregelen tot 2 maart. Het dringend advies voor het kerkbezoek hebben wij overgenomen. Ook aanstaande zondag is er daarom weer een online dienst. Het zijn diensten zonder kerkbezoek en zang. Als u geen mogelijkheid hebt om deze dienst digitaal te volgen, dan mag u de dienst bezoeken. De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:

- Kerkdiensten online met enkele medewerkers.
- Dienst kunt u meevieren via www.kerkdienstgemist.nl
- Geen zang tijdens de dienst
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Voor medewerkers is een mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.

Ontmoeting met koffie of thee

Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de donderdag.

Bloemengroet

De bloemen van vorige week zondag zijn gebracht bij mevrouw Koos Geschiere-de Visser in Meliskerke. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar mevrouw Wil Geschiere-Cijvat.

Beroepingswerk

Voor de vacature van predikant was een aanvraag ingediend om op zoek te mogen gaan naar een predikant(e) voor 60% vast met een ophoging van 20% voor een aantal jaar. Het moderamen heeft in een digitaal overleg aangegeven dat gezien het werk in onze gemeente 80% noodzakelijk is. Het klassicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) heeft onze aanvraag beoordeeld en heeft ons positief advies uitgebracht voor een 75% predikant(e) voor voor onbepaalde tijd. Het breed moderamen van de klassicale vergadering (classis Delta) heeft hierin ook nog een stem en dan pas is de goedkeuring definitief. Het is wel anders dan is aangevraagd, maar het moderamen is van mening, dat het in onze gemeente mogelijk moet zijn om aan het werk te gaan met een predikant(e) van 75% voor onbepaalde tijd, hoewel er prioriteiten gesteld zullen moeten worden. De beroepingscommissie is op de hoogte gesteld.

Online collecteren

In de kerk zijn maar enkele medewerkers aanwezig en dat levert in de collecte niet zoveel op. De gemeenteleden die aan de collecte willen deelnemen kunnen een bijdrage overboeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters:
NL 77 RABO 0373 716 389.

Collecte 14 februari 2021

Kerk in Ethiopië - Noodhulp & rampenpreventie

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. Maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie onder vermelding van Ethiopië. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie. Bedankt voor uw steun.

LITURGISCHE THUISSCHIKKING (nu snel reageren)

Tijdens de 40 dagentijd en Pasen staat er een liturgische bloemschikking in de kerk. Het is nu ook mogelijk om thuis op een heel eenvoudige manier een schikking te maken. Op deze manier zijn we liturgisch met elkaar en de wereld om ons heen verbonden. De basisbehoeften voor deze schikking zijn iedere zondag hetzelfde en worden u samen met de beschrijving aangeboden. De bloemen die gebruikt worden, kunt u zelf kopen. Vindt u het leuk om mee te doen dan kunt u zich via e-mail aanmelden bij Klazien Matthijssse, e-mail: vinusklaz@zeelandnet.nl Of bij Marian Meijer, e-mail: boomwei6@canaldigitaal.nl Opgeven kan tot maandag 15 februari 2021.

40-dagenboekje

Aanstaande woensdag is het aswoensdag en het begin van de veertigdagen tijd. U kunt het boekje wat is samengesteld met bijdragen uit onze drie gemeenten aanvragen. U kunt hiervoor terecht bij Jos van Keulen. U kunt ook een email sturen naar 40dagen@pknbm.nl of bellen naar 06-48350211. Als u burens, vrienden, bekenden of familie een boekje zou willen geven dan kan dat zolang de voorraad strekt. Voor de drukkosten van het boekje is een vrijwillige bijdrage altijd welkom.

Omzien naar elkaar

Er zijn in de gang van het leven tijden van verdriet, moeite, rouw, ziekte of zorg. Laten we daarbij ook de psychische strijd niet vergeten. Velen in onze gemeente hebben daarmee te maken. Voor een operatie in het ziekenhuis in Breda is donderdag opgenomen mevrouw Jannie Pronk-van Zwieten, Torenstraat 31, Meliskerke. Met het oog op het meeleven met elkaar worden in het kerkblad of in de weekbrief namen genoemd van gemeenteleden die hiermee te maken hebben. Nadrukkelijk wijzen we u erop dat dit niet gebeurt buiten uw toestemming om. Wij vragen u als u vermelding wenst ons hiervan in kennis te stellen.

De grote Herder van de schapen, de HEERE God, heeft zorg voor Zijn kudde. Hij wil, dat we als gemeente zorg voor elkaar hebben. In 1 Korintiërs 12 vers 26 lezen we: '...als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee'. Hier ligt voor ons als gemeente een taak: omzien naar elkaar. Met barmhartigheid. Oog te hebben voor elkaar en in elkaars zorgen en vreugden te delen. Om het met een Bijbels beeld te zeggen: we mogen schapen zijn met het hart van een herder.

Levensweg : veertigdagentijdproject 2021

Ook dit jaar willen we een 40-dagentijdproject volgen ondanks dat de diensten voorlopig digitaal zijn. Levensweg heet het project. We lezen de verhalen van Jezus' weg naar Pasen: God maakt een nieuw begin. Voor de gezinnen met kinderen is er een gezinsboekje beschikbaar, dat bij het project past. Met elke dag iets bijzonders: verhalen, spelletjes, ideeën voor activiteiten rond het thema levensweg. Wil je het boekje ontvangen? Stuur een berichtje naar nevendienst@pknbm.nl. We hopen op een goede veertigdagentijd voor ons allen, de kindernevendienstleiding.



Voor de kinderen 14 februari

Als jij ergens héél erg blij om bent, kan jij er je mond dan over houden? Kan jij daar over zwijgen en niks doorvertellen? Jezus maakt iemand beter en zegt dan tegen de genezen man: vertel dit aan niemand verder. Wat denk jij, gaat dat lukken? Luister naar het Bijbelverhaal: <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/> Als verwerking kan je misschien bedenken hoe het komt dat wij nu nog steeds de hele oude verhalen vertellen die in de Bijbel staan. Hoe veel keer is dit verhaal (tóch) doorverteld? Of doe een spelletje raad mijn geheim <https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/zesde-zondag-door-het-jaar-b/extras/raad-mijn-geheim.html>

