

WEEKBRIEF 11-10-2020

NU DE TWEDE GOLF VAN HET CORONA-VIRUS WEER VOLOP AAN DE ORDE IS KRIJGT U WEER WEKELIJKS EEN WEEKBRIEF. WIJ DACHTEN IN AUGUSTUS DAT WE WEER NAAR EEN 'NORMALE' SITUATIE Zouden GAAN. NIETS IS MINDER WAAR. WE GAAN WEER STAPPEN TERUG EN HOPEN DAT HET DAARBIJ BLIJFT.

Want Jezus Christus blijft dezelfde, vroeger, nu, en altijd. (Hebreeën 13 vers 8)

Mensen en situaties veranderen voortdurend, dat merken we nu maar al te goed. Het gaat altijd maar door. Je kunt geen moment van je leven vasthouden. "Wij vliegen heen" zeggen we wel eens, net als Mozes in Psalm 90. Waar vliegen we dan heen? Naar de nieuwe wereld die komt. Dat is het doel waarheen God met ons onderweg is.

Als je vliegt kom je wel eens in zwaar weer terecht. De lucht wordt instabiel. Turbulentie heet dat. Een vliegtuig kan daar flink last van hebben. Je kunt het gevoel hebben dat je neerstort. Je voelt je onzeker. In alle onzekerheid in je leven staat vast dat Jezus Christus niet verandert. Hij blijft dezelfde. Hij is het die ons door de tijd heendraagt. En ons bij alle onmacht, onzekerheid en verandering vasthoudt.

Het begin van de brief aan de Hebreeën wordt in een paar indrukwekkende zinnen beschreven, wie Christus voor ons is en ook blijft. Heel de schepping, heel de geschiedenis en heel ons leven zijn verankerd in Hem. Hij draagt alles met zijn machtig woord, want hij heeft de wereld met God verzoend. Dat is de kracht van Goede Vrijdag én Pasen.

Een nieuwe week ligt weer voor ons. Er zal ongetwijfeld in deze week weer veel gebeuren. Maar Jezus blijft dezelfde. En bij turbulentie vangt hij je op.

Behoedzaam vieren van geloof

Na de aanvullende maatregelen van het kabinet afgelopen week hebben de religieuze organisaties intern en onderling overleg gevoerd over de wijze waarop de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en toepassing van de nieuwe maatregelen in de nieuwe tweede golf in balans gebracht kunnen worden met elkaar.

De kerkelijke wereld spreekt nadrukkelijk de zorg uit dat excessen geen goed beeld geven van de voorzichtige kerkgang in meer dan 95% van de kerken. De spanning in de samenleving als het gaat op draagvlak voor Corona-maatregelen is ook een spanning die wordt gekend in de kerkelijke wereld. Regels van de overheid geven ruimte, de vraag is of die ruimte ook genomen moet worden.

Kerkbestuurders en bestuurders van de religieuze organisaties in Nederland geven de voorkeur aan een behoedzame lijn.

Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang heeft het moderamen besloten om het landelijke, dringende advies van de PKN op te volgen.

Wat betekent het voor onze gemeente:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Niet zingen tijdens de dienst
- Medewerking van enkele zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst kan enkel op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.
- Bijzondere diensten worden met beeld opgenomen en zijn op een later tijdstip beschikbaar op kerkdienstgemist.nl
- Voorlopig gelden deze afspraken voor de maand oktober.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.

Aanmeldsysteem

Al verschillende weken wordt met een aanmeldsysteem gewerkt. De meeste mensen, die een kerkdienst willen bezoeken hebben zich aangemeld. Moet u dat nog doen, dan kunt u zich aanmelden met de volgende link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>

U moet daar eenmalig een zelf te verzinnen wachtwoord invullen, u heeft dat daarna niet meer nodig. Ter controle van het e-mailadres krijgt u een e-mail met een link ter verificatie. U kunt de link ook vinden op de website van de kerk. Als u eenmaal aangemeld bent, dan kunt u een uitnodiging voor de dienst krijgen.

Hoe gaat dat nu met 30 bezoekers?

Er worden uitnodigingen verstuurd voor 30 bezoekers, dat zijn er dus minder dan wat normaal gesproken aanwezig is. U kunt in de uitnodiging aangeven of u **wel** of **niet** komt. Doet u dit alstublieft zo snel mogelijk, want als u niet van plan bent om te komen, dan gaat de uitnodiging naar de volgende op de lijst. Het systeem houdt zelf bij wie geweest is en bij volgende kerkdiensten gaan de uitnodigingen als eerste naar de mensen, die nu niet uitgenodigd zijn.

Omzien naar elkaar

Leonard Boogaard is wederom geopereerd. Een andere lever was beschikbaar en hij is opnieuw getransplanteerd. De berichten zijn gelukkig positief. Wij denken en bidden voor hem en zijn gezin. Verder denken wij aan allen die zorgen of verdriet hebben. Ook een woord van bemoediging voor iedereen die te kampen heeft met de gezondheid. Sterkte gewenst en probeer de moed erin te houden.

Op vrijdag 16 oktober hopen Marin van de Berge en George Schanck in het huwelijksbootje te stappen. De kerkelijke inzegening zal zijn om 15.15 uur. Aangezien het aantal kerkbezoekers beperkt is, kan de dienst enkel door genodigden worden bezocht. Ondanks alle corona-perikelen hopen wij dat het een mooie en stralende dag mag zijn en wensen hen een mooie toekomst samen.

Online collecteren

In de kerk kunnen wij weer collecteren. Ook kunt u digitaal bijdragen. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Of klik op deze link:



[Online collecteren](#) De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. Wij danken u voor uw gift!

Bijbelgespreksgroep - 13 oktober 2020

Voor de bijbelgespreksgroep kunnen de corona-regels worden opgevolgd. Afstand houden, handen reinigen enz. Samen de bijbel lezen kan ons bemoedigen en ons inspireren wat de boodschap vandaag de dag voor ons is. Met name in deze corona-tijd mogen we ons vastklampen aan de hoop op beter leven. Graag zo snel mogelijk opgeven. En neemt u uw eigen bijbel mee? Plaats: de Klimop, Koudekerke. Tijd: 20.00 uur. Aanmelden: bij ds Anne-Gera Los: 06-27188320(e-mail: dslos@pknkoudekerke.nl)

Bloemengroet

Vorige week zondag was de doopdienst van Jilles Meijer. De bloemen waren toen voor de doopouders Hendrikje en Sikke Meijer. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente, naar mevrouw Ida de Witte-van Sluijs, Borné 13, Zoutelande.

11 oktober Werelddiaconaat – Landbouw Rwanda

Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een kleine akker werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden. Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Uw gift is welkom via de collecte in de kerk of op NL 89 ABNA 0457 457 457, Kerk in Actie onder vermelding van zusters Rwanda. Dank u wel!

Ontmoeting

Iedere donderdag is nog mogelijk om met een kleine groep samen koffie te drinken. U wordt daarvoor niet meer persoonlijk uitgenodigd, maar u meldt uzelf aan. Voor de donderdagochtend in Biggekerke: Ria Verstraate tel. 551536 of jariver@zeelandnet.nl. In Meliskerke is de koffiemiddag ook op donderdag maar dan om de week. Informatie Klazien Matthijssse tel. 561495. U bent van harte welkom.

Voor de kinderen:

Stel je eens voor dat je niet in je eigen huis, niet in je eigen dorp kunt wonen. Je moet in een ander land wonen, heel ver weg. En dan krijg je een brief waarin staat: je mag weer terug naar je eigen huis, naar Jerusalem. Dit verhaal willen we zondag gaan lezen: Ezra 1,3:1-6. Heb je thuis Duplo, Lego of iets anders waarmee je kunt bouwen? Bouw dan een huis of een stad. Want Jeruzalem was kapot. Het volk van God moest de stad weer helemaal opnieuw bouwen.

Voor de (groot-)ouders. Wilt u het voorleesverhaal van www.kindopzondag.nl gebruiken? U heeft er nu een login voor nodig. Vraag de inlogcode aan een kindernevendienstleidster.



Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl