

WEEKBRIEF 11 APRIL 2021

BELOKEN PASEN

Hoe is dat zo gekomen, dat de eerste zondag na Pasen die vreemde naam heeft gekregen: 'als pasgeboren kinderen', op zijn Latijn 'Quasimodo geniti'?

Dat heeft ermee te maken dat in de vroege christelijke kerk, en ook later nog, bekeerde christenen vaak werden gedoopt in de Paasnacht, en dat ze dan als teken van hun nieuwe leven met Christus witte kleren aankregen – vandaar dat die eerste zondag na Pasen in Duitsland 'witte zondag' wordt genoemd.

Mooie symboliek natuurlijk om juist op Pasen gedoopt te worden, want door de opstanding van Christus worden wij nu al opgewekt tot een nieuwe leven.

De naam voor de eerste zondag na Pasen is ontleend aan wat de apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief, aan mensen die door hun bekering en hun doop een nieuw leven begonnen zijn met Christus en voor God, en nu net als pasgeboren baby's voeding en opvoeding nodig hebben om te groeien. Wat blijft gelden voor wie een kind van God mag zijn en zo wil opgroeien.

1 Petrus 2: 2-3: Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. (Basisbijbel)



Dienst van 11 april 2021

De paascyclus van de vorige week, waarbij de diensten door onze drie clustergemeenten werden verzorgd zijn nog digitaal te bekijken/beluisteren. Aanstaande zondag, de eerste zondag na Pasen is de dienst weer om 10.00 uur vanuit onze Odulphuskerk. Nog steeds is de dienst met maximaal 30 bezoekers en vier zangers. Als u diensten zou willen bijwonen en nog niet in het aanmeldsysteem bekend bent, dan moet u zich aanmelden via de volgende link: <https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653>.

De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de kerken op de openingspagina), maar het kan ook op een later tijdstip.

Huisregels op een rij:

- Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers.
- Geen koffie na de dienst.
- Geen zang door gemeenteleden
- Medewerking van vier zangers.
- Kindernevendienst en crèche op verzoek.
- Aanmelding is verplicht.
- Bezoek van de kerkdienst op uitnodiging.
- Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkdienstgemist.nl'.
- In acht nemen van de huisregels verplicht.
- Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten gaan is **verplicht**. Als u zit mag het af.

Bloemengroet

De bloemen zijn vorige week namens onze gemeente gebracht bij de familie de Jongh. De bloemen gaan deze week, met een groet namens onze gemeente naar de heer Jo Kleinepiet.

Omzien naar elkaar

We zijn vaak geneigd wat ons ten diepste bezighoudt en raakt, te verbergen voor anderen. Zeker als het gaat om moeilijkheden. Zo lijden we vaak alleen. We doen alsof het goed gaat en houden ons flink. Misschien denkt u/denk jij wel dat flink zijn juist Bijbels is en ook goed. "Ik hou op met mijn gezeur; zand erover, klaar!" Maar is het wel zo verstandig die dingen zo diep mogelijk weg te stoppen? Want, hoe dieper je de dingen wegstopt, hoe groter de schade kan worden. In de Bijbel wordt juist aangegeven dat het uiten van emoties en het klagen over narigheden mag! Het kan ook zijn dat u/jij wel eens denkt, als men wist wat ik regelmatig denk, dan willen ze niets

meer met me te maken hebben. Maar het tegendeel is waar! Als we moed hebben te uiten wat ons bezighoudt, ontdekken we, dat anderen vaak hetzelfde voelen en denken als wij. Zo kan ons gevoelsleven en geloofsleven helen door het met anderen te delen. Als gemeente willen wij tot steun zijn voor degenen die ziek zijn, rouw dragen, eenzaam zijn of andere zorgen hebben. En die mensen zijn er op onze dorpen en in onze gemeente. Deze taak is niet enkel voorbehouden aan de kerkenraad ook u als gemeentelid heeft de verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen in onze gemeente.

Online collecteren

In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst nog niet bij kunnen worden, kunnen aan de collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

11 april Gezamenlijk diaconaal jaarproject

Vorig jaar konden de acties voor ons jaarproject maar minimaal worden uitgevoerd. We willen dit jaar het jaarproject van vorig jaar nog maar even verlengen. De zorgen zijn overal heel groot. Aangezien mensen uit de regio banden hebben op Ambon denken wij dat het geld daar op een goede en verantwoorde manier besteed wordt. Wij willen daarom de collecte als extraatje van harte bij u aanbevelen. Wilt u uw bijdrage overboeken op de bankrekening van de diaconie: NL 21 RABO 0314 468 536 met de vermelding "jaarproject".

Coronaproof PaasChallenge in 2021

De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in groepjes van twee personen (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. Het lijkt of je in een tijdmachine stapt, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.



Leerlingen van basisschool Onderdak deden ook mee met de PaasChallenge en werden extra in het zonnetje gezet. Jan Vink vroeg de PaasChallenge aan voor groep 7 en 8. Hij bleek de 1000e inschrijver te zijn en won een prijs voor de hele groep. Voor ieder kind was een reep Tony Chocolonely.

Voor de kinderen 11 april

Vorige week hoorden we hoe Jezus is opgestaan: Hij leeft! Wat een fijn bericht voor zijn leerlingen. Maar geloven zij dat bericht? Denken ze dat het waar is? Luister naar het verhaal op:

<https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>



Denk na over wat geloven is. Wanneer jij **gelooft**.

Als verwerking kan je een spelletje doen:

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/tweede-zondag-van-pasen-jaar-b/extras/spelletje-ik-geloof-jou-niet.html>

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl