

# Weekbrief zondag 5 april 2020

## Een samenvatting van de hele week

Palmzondag is eigenlijk een ruwe samenvatting van alles wat er rond Pasen te beleven valt. Jezus wordt als een koning geëerd. Feest! Maar direct daarna lijkt er een mes te vallen dat het verhaal doormidden snijdt.

Want dan volgen er grote woorden als lijden, goddeloosheid en nederigheid. Voor je het goed en wel in de gaten hebt, zit je midden in het verhaal van het einde van Jezus. Verraden en gevangen genomen, gemarteld, verhoord, terechtgesteld en in een graf gelegd.

Het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem, schetst het beeld van een man, die wordt binnengehaald op een ezeltje. Een koning van de zachtmoedige soort. Zonder poeha.

Wat maakt de omstanders zo enthousiast over die man? Wat zien ze dan in die 'Zoon van David', waardoor ze zo'n zeldzaam en massaal geluksgevoel krijgen?

David was de grote, geïdealiseerde koning van vroeger, de koning die Israël redde van de vijanden. Hij ging de geschiedenis in als de grote bevrijder. Als je dan iemand luidkeels 'Zoon van David' toeroept, spreek je nogal wat verwachtingen uit.

Deze man op een ezel gooit zichzelf in de strijd. Hij wordt een bondgenoot van de mens tegen het kwaad. En tussen neus en lippen door wordt duidelijk dat degene die we vandaag toejuichen, gekomen is om te lijden en te sterven. Als een 'lam dat naar de slachtbank wordt gevoerd', als een 'lam van God'. Het is een belofte van liefde die voert tot het uiterste.

Op het moment dat Jezus afstijgt van zijn ezeltje en verdwijnt tussen de mensen, lijkt het verhaal doormidden gesneden te worden. Zonder een woord vertrekt hij en dan volgt de rest van zijn verhaal. De held die binnen is gehaald wordt een zondebok. De koning een weerloos slachtoffer. En niemand zal eraan voorbij kunnen dat uiteindelijk gewone mensen als wij, Jezus afwezen en afwijzen. Vandaag Hosanna, morgen kruisig Hem!

(Uit: Intercity bestemming Pasen, een reisgids voor de goede week)

## Kerkdiensten

Beide elementen kunt u deze week meemaken in de Palmzondagviering op 5 april waarin ds. Gerrit Ruitenburg voorgaat en de viering op Goede Vrijdag waaraan verschillende mensen meewerken door het lijdensevangelie te lezen met afwisselend zang en muziek. De diensten zijn te beluisteren via

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) bij de gemeente waar de dienst gehouden wordt. Dus op 5 april luistert u de dienst bij Zoutelande en op 10 april kunt u de dienst meeluisteren in Meliskerke.

Op onze website [www.pknbm.nl](http://www.pknbm.nl) vindt u ook directe linken terug naar deze vieringen en daarnaast vind u hier een link naar een uitzending met beeld via You Tube.

De liturgie voor de Goede Vrijdag viering staat hier ook zodat u thuis kunt meelesen en meevieren.

We hopen dat het iedereen lukt om op de één of andere wijze mee te vieren en samen de Stille Week in te gaan, op weg naar Pasen. Het zijn vreemde en beangstigende tijden maar toch proberen we zo vorm te geven aan onze onderlinge verbondenheid als gemeente van de Levende!

Daarnaast blijft het mogelijk om via [www.gelovenindedelta.nl](http://www.gelovenindedelta.nl) een dienst online bij te wonen.

Ook op NPO 2 is om 9.20 uur een kerkdienst te volgen vanuit het dienstencentrum van de PKN.

## Gedicht Palmzondag

Het is feest vandaag  
en ook weer niet.  
Tranen van het lachen,  
onbedorven vrolijkheid  
en vol plezier,  
veranderen tot tranen  
van verdriet  
over een inktzwarte dood.  
Heen en weer geslingerd  
tussen hoop – hosanna hij komt –  
en vrees – hij zal toch niet –  
Jawel. Hij zal wel.

## Omzien naar elkaar

Deze weekbrief vervangt voorlopig de zondagsbrief waarop we ook altijd vermeldden wie er in het ziekenhuis lagen of waar zorgen zijn. Als u uw naam in deze weekbrief opgenomen wilt zien, dan kunt u dit doorgeven via een mailtje aan de predikant, [predikant@pknbm.nl](mailto:predikant@pknbm.nl).

## Bloemengroet zondag 5 april

Afgelopen zondag zijn de bloemen als groet van onze gemeente gegaan naar mevrouw Riek Matthijsse-Tollenaar. Deze week zullen ze bezorgd worden bij de familie van der Meer, Dorpsstraat 12 in Meliskerke met een groet namens onze gemeente.

## Collectes

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Of klik op deze link: <https://www.samengoeddoen.nl/gift/840994c2fce05bd400e49b238916b840>.

Twee aandachtspunten zijn hierbij:



- De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden

overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente

- Wij danken u voor uw gift!

Daarnaast kunt u ook gewoon uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het plaatselijk college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

## Bouwen aan jeugdwerk/collecte diaconie

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Vandaag collecteren we voor het werk van JOP, zodat JOP verrassende en uitdagende werkvormen zoals de Paaschallenge verder kan blijven ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrekken. We bevelen deze 40-dagentijd-collecte van harte bij u aan! Maak uw bijdrage over via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd of op bankrekeningnummer NL 21 RABO 0314 468 536 van onze plaatselijke diaconie.

## Verzamelen mailadressen

Verschillende gemeenteleden reageerden op de oproep om hun emailadres door te geven. Hartelijk dank daarvoor! Het scheelt papier en we hoeven nu minder adressen langs te lopen. Heeft u uw mailadres nog niet doorgegeven, doe dat dan alsnog. Een mailtje naar [info@pknbm.nl](mailto:info@pknbm.nl) volstaat. Wij benadrukken dat de weekbrief als bcc zal worden verzonden, zodat niet iedereen uw email-adres te zien krijgt. Als het u zelf niet

lukt, wellicht dat kinderen, kleinkinderen of burens dit voor u willen doen.

## Palmpasen voor de kinderen

Nu wij dit jaar de verhalen uit Exodus lezen, is het een bijzondere Palmzondag. En dat komt niet alleen door het coronavirus.

Het gaat vandaag niet over de intocht in Jeruzalem. Het bijbelverhaal dat we vandaag lezen heeft al vast te maken met volgende week. Aanstaande donderdag is het Witte Donderdag. Jezus houdt de paasmaaltijd met zijn vrienden. Weet je welk bijbelverhaal Jezus en zijn vrienden toen lazen bij het eten? Hetzelfde verhaal dat wij vandaag lezen, uit Exodus. Nog steeds lezen families in Israël elk jaar dit verhaal bij de paasmaaltijd.

En weet je wie daarbij een belangrijke rol heeft? Het jongste kind. Hij of zij stelt de vraag: waarom is deze nacht anders dan alle andere? Want als je als kind een vraag stelt, hoor je een antwoord te krijgen. Dan kunnen papa en mama of oma en opa (en juffen en meesters) de bijbelverhalen doorvertellen. En jijzelf ook. Goed hè?

*Voor de ouder:*

U vindt het [www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/KoZ\\_compleet-20200405.pdf](http://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/KoZ_compleet-20200405.pdf) voorleesverhaal uit Exodus gratis op de website van KindopZondag. Daar vindt u ook [www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/KidK\\_werkblad\\_en\\_0504-0305.pdf](http://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/KidK_werkblad_en_0504-0305.pdf) werkbladen: knutsels voor Palmpasen en Pasen

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om met de (klein)kinderen een palmpasentak te maken. Wat dacht u van een [kindernevendienst.files.wordpress.com/2017/04/palmpaasstok-net-even-anders-v2.pdf](http://kindernevendienst.files.wordpress.com/2017/04/palmpaasstok-net-even-anders-v2.pdf) palmpasentak van natuurlijke materialen? Dan haalt u niet alleen een frisse neus buiten maar speurt u ook naar onderdelen voor de palmpasentak.

De [www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/6e-zondag-van-de-veertigdagentijd-palmzondag-jaar-a-2020/opening/mini-viering-voor-thuis.html](http://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/6e-zondag-van-de-veertigdagentijd-palmzondag-jaar-a-2020/opening/mini-viering-voor-thuis.html) uitleg van de betekenis een palmpasentak staat op de website van kinderwoorddienst.nl. Daar vind je ook een voorleesverhaal over de intocht in Jeruzalem.

Op de website [www.pknbm.nl](http://www.pknbm.nl) kunt u de eerder verstuurdde brieven allemaal terug lezen