

Weekbrief zondag 3 mei 2020

Muurtje afbreken

Nee de kerken worden niet afgebroken. Wij hopen van ganser harte dat we op termijn weer in de kerkgebouwen samen kunnen komen. Toch moet een kerkelijk muurtje afgebroken worden.

Het woord pastoraat verwijst naar de zorg van een herder voor het welzijn van zijn schapen en de aandacht voor hun veiligheid. Dat beeld sluit niet meer aan bij de digitale samenleving van nu. Maar het aspect van zorg voor anderen is wel herkenbaar en waardevol in deze tijd. Het gaat dan niet enkel om medische zorg, maar ook om aandacht voor jou als mens. Dat is aandachtig meeleven. Onderling pastoraat is meeleven met elkaar in de alledaagse gebeurtenissen waarin we elkaar ontmoeten.

Het kerkelijke muurtje moet afgebroken worden, omdat de zorg vanuit de kerk altijd midden in de samenleving plaatsvindt. De reformatoren Luther en Calvijn wilden het onderlinge meeleven uit het klooster terugbrengen naar waar het hoort: in de wereld.

Het aandachtig meeleven is niet bedoeld als binnenkerkelijk gebeuren, maar als zorg voor het samenleven met elkaar. Vooral in deze tijd.



Kerkdiensten

De gemeenschappelijke viering van aanstaande zondag 3 mei is door Omroep Zeeland opgenomen in de Odulphuskerk in Meliskerke voor het programma "Geloof in Zeeland". Zondagmorgen is deze vanaf 9.00 uur te zien op Omroep Zeeland TV of te volgen via internet: www.omroepzeeland.nl/livety. Werkt de link niet dan komt u met deze <https://www.omroepzeeland.nl/tv/programma/370221257/Geloof-in-Zeeland> op de programmapagina. Op NPO 2 is om 9.20 uur een kerkdienst te volgen vanuit het dienstencentrum van de PKN.

Meezingen

Voor de diensten op zondag is het fijn dat een paar zangers/zangeressen meezingen. Deze diensten worden met beeld en geluid al op zaterdag opgenomen. Het is helaas maar een beperkt groepje, want we willen dat niet meer dan 10 personen bij een opname in de kerk aanwezig zijn. Met een voorganger, ouderling, koster, organist, cameraman en enkele zangers zitten we gauw aan het aantal. Als u mee wilt doen, dan graag opgave via peter@pknbm.nl of telefonisch/app 06-53 444 555 dan nemen wij contact op.

Bloemengroet van zondag 3 mei

Afgelopen zondag zijn de bloemen als groet van onze gemeente gegaan mevrouw W.J. Meulenberg. Otte, ons oudste gemeentelid, die in december haar 105^e verjaardag mocht vieren. De bloemen gaan deze week naar de heer J. Minderhoud, Jan Vaderstraat 61, Meliskerke met een groet namens onze gemeente.

Omzien naar elkaar

De strikte richtlijnen beginnen hier en daar erg te knellen. Fijn dat in ieder geval voor kinderen een verruiming komt. In de recreatiesector is op bescheiden schaal ook weer wat mogelijk. Het blijft nog steeds van groot belang om goed de mensen in uw omgeving in de gaten te houden. Afgelopen zondag is bij de voorbeden gebeden voor Leonard Boogaard dat hij een zware operatie zou moeten ondergaan. Dit is verkeerd gelopen in de communicatie met de gastvoorganger. Het correcte bericht is:

Leonard moest voor controle naar het ziekenhuis, maar moest helaas blijven. Afgelopen dinsdag 28 april is hij weer thuis gekomen.

Het is vervelend dat het zo is gelopen, maar we hopen dat het zo via de weekbrief rechtgezet kan worden.

Collectes

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Of klik op deze link:

<https://www.samengoeddoen.nl/gift/840994c2fce05bd400e49b238916b840>

Twee aandachtspunten zijn hierbij:

- De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening en vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente

- Wij danken u voor uw gift!

Daarnaast kunt u ook gewoon uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het plaatselijk college van kerkrentmeesters:

NL 77 RABO 0373 716 389.



Diaconale collecte 3 mei – Traumahulp Nigeria

Op 5 mei zouden wij uitbundig vieren dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Helaas is dat nu niet mogelijk. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Laten we zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk een bijdrage geven voor onze naasten in Nigeria. U kunt uw bijdrage overboeken op de rekening van de diaconie:

NL 21 RABO 314 468 536 met vermelding Traumahulp Nigeria.

Contact:

Het moderamen komt iedere week bij elkaar. Bij problemen mag u altijd aankloppen. Uit uw zorgen. Het moderamen bestaat naast de predikant uit Adri Davidse, Adrie van Sluijs, Han Kole en Jos van Keulen.

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl

Nu ook met foto's van de opnames, afgelopen woensdag.

Verzamelen e-mailadressen

Nu wij van veel gemeenteleden een e-mailadres hebben, willen wij de weekbrief op papier drastisch gaan verminderen. Het kost onnodig veel kopieerwerk, papier en tijd om te bezorgen. De weekbrief op papier is enkel voor die gemeenteleden, die geen e-mailadres hebben.

Als u de weekbrief toch via de e-mail wilt ontvangen dan graag uw emailadres doorgeven. Dit kan via info@pknbm.nl. Eventuele wijzigingen ook graag hier naartoe.

Voor de kinderen

Het volk van God is nog steeds in de woestijn. Ze hadden honger en dorst. In het verhaal dat we vandaag horen, gebeurt er weer iets ergs: er komt een leger op hen af. Maar Mozes is er ook nog steeds bij. En God, zou Hij wéér helpen? Lees het verhaal : https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-20200503.pdf Als verwerking kan je zelf een stripverhaal van dit verhaal maken:

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KidK_werkbladen_1904-0706.pdf

Heb je een kijkdoos gemaakt? Deze week kan je er een takje in doen. Als je het takje ziet, denk je misschien aan de staf van Mozes. Weet je nog wat er in de vorige verhalen over de staf verteld is? De Exodusverhalen vormen het alternatieve leesrooster. Wil je vandaag volgens het gemeenschappelijk rooster lezen? Dan is het verhaal van de Goede Herder aan de beurt. Je vindt een navertelling:

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/vierde-zondag-van-pasen-jaar-a/bijbel/navertelling-johannes-10-1-10.html>

Dan is het misschien ook leuk om een interview te lezen met een bekende herder uit de buurt: <https://kindernevendienst.wordpress.com/2015/05/14/alles-wat-je-van-een-herder-wil-weten-kindernevendienst-over-de-goede-herder/>

