

Weekbrief zondag 29 maart 2020

Afgelopen week hoorde ik een prachtig lied in een online-viering. Het is lied 1003 uit het liedboek van de hand van Jan Jetse Bol. Het eerste en laatste couplet met het refrein vinden we ook terug in het liedboek. Ds. Gert Landman dichtte op verzoek de coupletten 2 t/m 5 die van toepassing zijn op de crisis waarin wij ons bevinden. Het lied heeft een prachtige melodie en de tekst heeft geen verdere toelichting nodig. Als u het nummer wilt horen dan klikt u op deze link: <https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc>

Stil is de straat.
Overall mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene -
stil is de straat overall.

Refrein:
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.

Mensen zijn bang overall.
Ieder op afstand gehouden
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overall.

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels, of brieven of boeken.
Bellen maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en 's nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.

Stil is de straat.
Overall mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene -
stil is de straat overall.

Kerkdiensten

De afgelopen weken verwezen we naar kerkdiensten op TV en online. Het blijft mogelijk om via www.gelovenindedelta.nl een dienst online bij te wonen.

Op NPO 2 is om 9.20 uur een kerkdienst te volgen vanuit het dienstencentrum van de PKN. Palmzondag 5 april zenden we een viering uit vanuit de Catharinakerk in Zoutelande waarin Ds. Gerrit Ruitenburg zal voorgaan.

Goede Vrijdag 10 april een viering vanuit de Odulphuskerk waarin ds. Nicolette Vlaming voorgaat en op eerste Paasdag 12 april zal een viering verzorgd worden vanuit de Michaëlskerk in Koudekerke waarin ds. Anne-Gera Los zal voorgaan. Het zullen geen kerkdiensten zijn zoals u gewoon bent, maar een eigen vorm hebben.

Waar deze vieringen te beluisteren en wellicht ook te bekijken zijn, hoort u in de volgende weekbrief. We zijn druk bezig om dit technisch voor elkaar te krijgen.

De weken daarna zullen er iedere zondag, volgens het rooster, vieringen zijn die te beluisteren zijn. Meer informatie volgt.

Collectes

Doordat de vieringen in de kerkgebouwen niet doorgaan lopen we als gemeente ook collecte-opbrengsten mis. Eerst leek het maar om een paar weken te gaan, maar zoals het zich nu laat aanzien gaat het veel langer duren.

Vandaar dat we in iedere weekbrief de collectiedoelen voor de desbetreffende week zullen opnemen met daarbij aan u het dringende verzoek om regelmatig een geldbedrag over te maken.

Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak

Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Door uw bijdrage aan de collecte kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana.

Ook de kosten voor het college van kerkrentmeester lopen door en een regelmatige bijdrage zou erg fijn zijn. Het bankrekeningnummer van het plaatselijk college van kerkrentmeesters is NL 77 RABO 0373 716 389.

Verzamelen mailadressen

Nu wekelijks een brief wordt samengesteld zou het handig zijn om deze, waar mogelijk, via de mail te verzenden. We zijn druk bezig om een bestand aan te leggen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw mailadres door te geven aan: info@pknbm.nl. Wij verzekeren u dat de weekbrief als bcc zal worden verzonden, zodat niet iedereen uw email-adres te zien krijgt.

Als het u zelf niet lukt, wellicht dat kinderen, kleinkinderen of burens dit voor u willen doen. Het scheelt een hoop papier en tijd om alles te bezorgen.

Nieuw platform: #nietalleen

Het coronavirus trekt diepe sporen in ons land. Maar Nederland laat zich gelukkig van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan of medicijnen gehaald, honden uitgelaten, belondes onder oudere gemeenteleden gedaan en voedsel ingezameld voor de voedselbank. Het platform #nietalleen brengt al die initiatieven nu bij elkaar, zodat ze elkaar kunnen versterken. Volop hulp in Nederland Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij #nietalleen (de lijst groeit): verschillende kerkgenootschappen waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk, CGK, GKv, NGK, EO, Stichting Present, Stichting HIP, Navigators, Kerk in Actie. Daarmee is een landelijk dekkend netwerk beschikbaar. De brief die vorige week in uw dorp is rondgebracht sluit ook aan bij dit initiatief. U vindt dit platform op www.nietalleen.nl.

Omzien naar elkaar

Zoals eerder gemeld willen wij als kerkgemeenschap proberen zo goed mogelijk naar elkaar en de wereld om te zien. Wij proberen elkaar vast te houden, ook al moeten we afstand houden. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, dan zijn wij telefonisch bereikbaar.

Gre Kodde; 551247, Ivanka den Otter; 06-30968570, Adrie van Sluijs; 562090, Ds. Nicolette Vlaming; 06-14454766

Weet u dat er iemand ziek is of erg alleen, geef dit ook door.

Daarnaast is het goed dat we ook onderling naar elkaar omzien. Even de telefoon pakken en iemand opbellen of een kaartje bij iemand in de bus doen om te laten weten dat er aan ze wordt gedacht. Het doet mensen goed!

Bericht van overlijden

In de vroege ochtend van donderdag 26 maart is dhr. Huib Lavooij overleden. Hij verbleef de afgelopen week, na een ziekenhuisopname, in het hospice in Vlissingen. Hij woonde in Meliskerke in de Jan Vaderstraat.

De begrafenis zal dinsdag 31 in zeer kleine kring plaatsvinden vanwege de overheidsmaatregelen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de mensen die om hem heen stonden en hem lief waren.

Bloemengroet zondag 29 maart

Afgelopen zondag zijn de bloemen als groet van onze gemeente gegaan naar mevrouw Truus Maljaars-Reijnhoudt. De bloemen van aanstaande zondag zullen bij mevrouw Riek Matthijss-Tollenaar worden bezorgd.

Paasgroetenactie

Ieder jaar worden vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenen gestuurd. Zo'n paasgroet doet goed. Wij hebben ze nog niet uit kunnen delen. U kunt er toch aan mee doen, u hoeft enkel maar uw naam te zetten en een postzegel te plakken. U krijgt erbij een instructie hoe weer in te leveren, want het versturen gebeurt centraal. Als u mee wilt doen, geef het door aan één van de diakenen of per e-mail diakenen@pknbm.nl.

Veertigdagenboekjes

Juist nu we elkaar niet kunnen ontmoeten rond de zondagse viering zoeken we naar woorden die ons hoop geven en troost. Hoe fijn is het dat wij als kerkelijke gemeentes het veertigdagenboekje hebben samengesteld. Met elkaar op weg naar Pasen onder het thema Sta op!

Mocht u het boekje niet al hebben meegenomen vanuit de kerk dan kunt u dit doorgeven aan Jos van Keulen, 552957. Er zijn nog enkele boekjes over en deze doen wij graag bij u in de bus.

Kaarten

Omdat in de tehuizen geen bezoek mag worden ontvangen is namens onze gemeente een ingekleurde kaart met het volgende gedicht verstuurd naar onze gemeenteleden die daar wonen.

De wereld gaat op slot
het virus in ons leven slaat toe.
Lijden wordt realiteit
brengt mensen tot elkaar.

Ons land gaat op slot
in deze 40 dagen tijd
met als perspectief, de lente,
licht van de wereld.

Ons land gaat op slot,
eenzaamheid maakt ons onzeker.
Onzekerheid neemt de overhand,
het waarom geeft geen antwoord.

De lijdenstijd gaat niet op slot,
want na deze veertig dagen,
gloort er lente aan de horizon
opstandig tegen het lijden in.

Ons land gaat op slot,
oorlogstaal nemen we in de mond
Hoop ontstaat,
tegen beter weten in.

Het paasfeest gaat niet op slot,
ook al sluiten de kerken en kapellen,
want de opstandingsmorgen,
geeft de hoop,
die niemand meer verwacht.

Wij gaan op slot,
piekeren in deze lijdenstijd,
omdat we hopen op betere tijden,
waarin balans ons leven zal herstellen.

De lijdenstijd gaat niet op slot
omdat het verhaal van de opstanding,
altijd licht aan het einde van de tunnel zal zijn,
de eenzaamheid zal verdwijnen.

Op de website www.pknbm.nl kunt u de eerder verstuurd brieven allemaal terug lezen.