

# Weekbrief zondag 26 april 2020

Lieve God,

Wat moeten we ervan denken  
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen  
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?

We willen vertrouwen dat het goed komt.  
We willen onszelf en anderen niet bang maken.  
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met  
hygiëne.

Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.  
We voelen de ongrijpbaarheid  
en de grilligheid van het virus dat om zich heen  
grijpt.

Sommigen noemen het een hype  
en het lijkt ineens over niks anders te gaan.

God geef ons open ogen om al het nodige te doen  
en de durf om te doen wat we niet hoeven te  
laten.

Geef wijsheid aan onze artsen en  
verpleegkundigen,  
onze bestuurders en wetenschappers.  
Geef vertrouwen in hun kunde.  
Geef geloof in een goede afloop.  
Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst  
zijn,  
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar  
voelen.

Ons leven is uit en in uw hand.  
Behoed ons en bewaar ons.

Amen



## Kerkdiensten

De diensten zijn te beluisteren via  
[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) en dan kijkt u bij  
Meliskerke. Daarnaast worden de diensten gefilmd  
en verschijnen deze na montage zondagmiddag op  
ons YouTube kanaal

<https://www.youtube.com/channel/UCi2fyZcro19Sk8RqIfhuCCw>. Dat zal rond 15 uur zijn.

Op de website van de kerk [www.pknbm.nl](http://www.pknbm.nl) vindt u  
ook directe linken terug naar deze vieringen.

Hier is ook de orde van dienst te vinden.

Omroep Zeeland heeft een nieuw programma:  
"Geloof in Zeeland". Iedere zondagmorgen is vanaf  
9.00 uur op het hele uur een uitzending van een  
dienst op Omroep Zeeland TV of te volgen via  
internet: [www.omroepzeeland.nl/livetv](http://www.omroepzeeland.nl/livetv)

Op NPO 2 is om 9.20 uur een kerkdienst te volgen  
vanuit het dienstencentrum van de PKN.

## Bloemengroet van zondag 26 april

Afgelopen zondag zijn de bloemen als groet van  
onze gemeente gegaan naar Piet en Ina van der  
Meulen. Deze week zullen ze bezorgd worden bij  
mevrouw W.J. Meulenberg-Otte, Hof 't Seijs,  
Griffioenstraat 74 in Middelburg met een groet  
namens onze gemeente.

## Omzien naar elkaar

Het zijn moeilijke tijden. Door strenge maatregelen  
vanwege het coronavirus beperkt ons leven zich  
grotendeels ineens tot in en om ons huis.  
Nu de maatregelen nog langer gaan duren is van  
groot belang dat wij als gemeenteleden blijven  
omzien naar elkaar. Omdat in de verpleeg- en  
verzorgingshuizen geen bezoek mag komen wordt  
persoonlijk contact gemist niet enkel door de  
bewoners, maar ook door de partners en overige  
familieleden. Ook zijn kwetsbare ouderen thuis, die  
geen contact met anderen durven en willen  
opnemen. Daarnaast zijn meerdere zieken in ons  
midden, voor wie deze tijd bijzonder spannend is.  
U kent ze ongetwijfeld. De kerkenraad probeert te  
doen wat ze kan, maar u kunt ook uw eigen  
verantwoordelijkheid nemen en zelf contact  
zoeken door een telefoontje, een mailtje, een  
appje of het sturen van een kaartje. Wat u zeker  
kunt doen is bidden om kracht voor uzelf maar ook  
voor allen die het zwaar hebben.

## Contact:

De kerkenraad vergadert momenteel niet, maar het moderamen komt wel iedere week bij elkaar. Bij problemen mag u altijd bij het moderamen aankloppen. Het moderamen bestaat naast de predikant uit Adri Davidse, Adrie van Sluijs, Han Kole en Jos van Keulen.

## Collectes

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Of klik op deze

link:<https://www.samengoeddoen.nl/gift/840994c2fce05bd400e49b238916b840>.

Twee aandachtspunten zijn hierbij:

- De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening en vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente

- Wij danken u voor uw gift! Daarnaast kunt u ook gewoon uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het plaatselijk college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.



## Collecte diaconie

### 26 april - Recreatiewerk van de Boshut

De Protestantse Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk De Boshut is genoemd naar het gebouw waar het recreatiewerk iedere zomer plaatsvindt. De commissie, nu een stichting, is in 1964 in het leven geroepen door de kerken op de dorpen Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande. In 2019 heeft de stichting besloten om samen te gaan werken met Dabar (vereniging voor zending in Nederland). Alles is nog onzeker, maar de hoop blijft dat het recreatiewerk en de diensten, in welke vorm dan ook, door mogen gaan voor de vakantiegasten en gemeenteleden uit onze omgeving. U kunt uw bijdrage overboeken op de rekening van de diaconie: NL 21 RABO 314 468 536 met vermelding Boshut.

## Verzamelen e-mailadressen

Wij hebben nog niet van iedereen een e-mailadres. Als u de weekbrief via e-mail wilt ontvangen en niet meer op papier dan graag alsnog uw emailadres opgeven. Dit kan via [info@pknbm.nl](mailto:info@pknbm.nl). Eventuele wijzigingen ook graag hier naartoe.

## Voor de kinderen

Het volk van God trekt nog steeds door de woestijn. 's Morgens kunnen ze manna verzamelen. Maar hoe komen ze aan drinken? Het volk moppert en zeurt. Wat gaat God doen, denk je?

Lees het verhaal op:

[https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ\\_compleet-20200426.pdf](https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-20200426.pdf)

Als verwerking kan je een

nummertjeskleurplaat inkleuren:

[https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KidK\\_werkbladen\\_1904-0706.pdf](https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KidK_werkbladen_1904-0706.pdf)

Maak voor de kijkdoos een kruikje (waarin de manna verzameld is)



## Klokluiden Odulphuskerk en Dorpskerk

Sinds een paar weken worden op de woensdagavond op veel plaatsen tussen 19.00 uur en 19.15 uur de klokken van de kerk geluid als teken van hoop. Ook op onze dorpen Meliskerke en Biggekerke.

Het luiden van de klokken is een hoopvol teken dat we samen de coronacrisis kunnen doorstaan en dat hoopvol uitgezien kan worden naar betere tijden voor ons allemaal.