

Weekbrief zondag 19 april 2020

Beloken Pasen



De zondag na Pasen, barmhartigheidszondag, wordt ook wel 'Beloken Pasen' genoemd. Het betekent dat de paasweek (het Paasoctaaf) wordt afgesloten.

In de Orthodoxe Kerk is deze dag bekend als 'Thomaszondag'. In het Engels bekend als 'Divine Mercy Sunday' / 'Low Sunday'.

Thomaszondag is de dag dat de apostel Thomas de overtuiging kreeg dat Jezus werkelijk uit de dood was opgestaan volgens Johannes 20, vs. 24-29: Jezus zei tegen hem: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God!" Jezus zei tegen hem: "Gezegend zijn zij die zonder te zien hebben geloofd". Thomas was de enige apostel die niet geloofde in de wederopstanding zolang hij dit niet zelf had gezien en hij kreeg de bijnaam ongelovige Thomas.



Ik hield mijn handen op zijn wond
zocht naar bewijs van leven
mijn ongelof gaf hier geen pas
maar eenmaal dit gedaan
ontdekte ik
dat hier niet hij maar ik. . .
de echte dode was
toen hij me in mijn ogen keek
en ik voor deze God bezweek
sprak hij geen oordeel uit
maar schonk voor mij een goed glas wijn
en brak voor mij het brood
en sprak...
"laat mij toch in je zijn
ik weet hoe jij je voelt
en wat voor kilheid je omgeeft
want ik ben zelf ook dood geweest
maar nu niet meer. . .
ik leef. "
leg dus gerust je hand maar hier
en vind je zo verlangd bewijs
ik weet je ongelof geeft hier geen pas
maar ik wil graag met je op reis

Kerkdiensten

De diensten zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl en kijk dan bij Meliskerke. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk diensten te filmen. Deze kunt u dan later bekijken via ons youtube kanaal :

<https://www.youtube.com/channel/UCi2fYZcro19Sk8RqIfhuCCw> Of ga naar www.youtube.com en zoek op 'PG Biggekerke-Meliskerke'

Op de website van de kerk www.pknbm.nl vind u ook directe links terug naar deze vieringen.

Hier is ook de orde van dienst van de diensten te vinden.

Daarnaast blijft het mogelijk om via www.gelovenindedelta.nl een dienst online bij te wonen.

Ook op NPO 2 is om 9.20 uur een kerkdienst te volgen vanuit het dienstencentrum van de PKN.

En als laatste willen we u wijzen op een nieuw programma van Omroep Zeeland, "Geloof in Zeeland" te bereiken via deze link:

<https://www.omroepzeeland.nl/tv/programma/370221257/Geloof-in-Zeeland>

Bloemengroet zondag 19 april

Afgelopen zondag zijn de bloemen als groet van onze gemeente gegaan naar mevrouw Gré Meijer-Jobse. Deze week zullen ze bezorgd worden bij Piet en Ina van der Meulen, Pauwhoekstraat 35, Meliskerke met een groet namens onze gemeente.

Omzien naar elkaar

Ongetwijfeld zijn er in deze lastige en moeilijke tijd een heleboel mensen binnen en buiten onze gemeente die aandacht missen. Allerlei zorgen kunnen een rol spelen zoals ziekte, rouw, eenzaamheid, zorgen voor de toekomst, onzekerheid over eigen bedrijf of een baan. Denk u eens aan hen door uw gebed en een kaartje, appje, belletje. Ook op onze dorpen zijn mensen werkzaam in de zorg. Voor deze dorpsgenoten is het niet makkelijk om het werk te blijven doen met passie en doorzettingsvermogen. Laten wij ook deze mede-dorpsbewoners niet vergeten. Aandacht is zo belangrijk!

Met Pasen in het gebruikelijk dat in de kerken een nieuwe paaskaars komt. De paaskaars 2019 uit Biggekerke is bezorgd bij Leonard Boogaard, Dorpsstraat 53, Biggekerke en de paaskaars uit Meliskerke bij mevrouw Koos Geschiere-de Visser, Pauwhoekstraat 11, Meliskerke. Dat ze er kracht uit mogen putten als een teken van hoop.

Collectes

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van



onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Of klik op deze

link: <https://www.samengoeddoen.nl/gift/840994c2fce05bd400e49b238916b840>. Twee

aandachtspunten zijn hierbij:

- De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
- Wij danken u voor uw gift! Daarnaast kunt u ook gewoon uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het plaatselijk college van kerkrentmeesters:
NL 77 RABO 0373 716 389.

Collecte gezamenlijk diaconaal jaarproject 2020

Voor het jaarproject 2020 hebben de gezamenlijke diaconieën gekozen voor de Stichting Dekat di Hati, die verschillende kleinschalige projecten heeft op de Molukken. De stichting probeert vooral veelal kansarme jongeren op weg te helpen door ondersteuning bij opleiding of microkredieten voor het realiseren van hun doelstelling. Na de aardbevingen in 2019 is ook nog op de Molukken het corona-virus toegeslagen. U kunt uw collectebijdrage overmaken op de rekening van de diaconie NL 21 RABO 314 468 536.

Bedankje

Ondanks dat wij niet meer deelnamen aan de kerkdiensten voelden we ons betrokken bij de kerk, bij de mensen. Ko brak 19 januari zijn heup en is toen via het ziekenhuis op zorgcentrum Ter Reede, Koudekerkseweg 81, woning 26 terecht gekomen. Dit onverwachts gebeuren, het gescheiden zijn, het elkaar niet kunnen volgen en steunen is in deze fase zwaar en verdrietig. Wij zijn dankbaar voor het warme meelevens en willen u daar hartelijk voor bedanken! Met een hartelijke groet en voor ons allen sterkte gewenst in deze onzekere tijd,
Ko en Koos Geschiere

Voor de kinderen

Wat is dat? brood uit de hemel en een God die opnieuw zijn volk bevrijdt!

Tot Pinksteren zijn de prachtige verhalen uit Exodus aan de beurt om gelezen te worden. Het volk maakt een lange tocht door de woestijn. God heeft zijn volk gered uit de handen van farao. De mensen kunnen bevrijd verder leven. Ze hebben ongerezen brood meegenomen maar dat raakt op. Hoe kom je nu in een woestijn aan eten en drinken? Zal God zijn volk nóg een keer helpen?



Lees het verhaal uit Exodus 15:22 - 16:27 op de website van Kind op Zondag.

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-20200419.pdf Woordzoeker/rebus:

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/KidK_werkblad_en_0504-0305.pdf

Deze zondag is ook het moment om te beginnen met een kijkdoos. Daarmee kan je de tocht van het volk door de woestijn een beetje na doen. Zoek een (schoenen-)doos.

Plak zand op de bodem en maak een kijkgat. Het symbool van deze zondag is iets met brood of een wolk of iets met water. Elke zondag komt er iets bij en met Pinksteren kan je de doos klaar maken.

Verzamelen mailadressen

Misschien is het er nog niet van gekomen, maar het is nog steeds mogelijk om uw emailadres door te geven zodat u de weekbrief via de mail krijgt en niet meer op papier. Dit kan via info@pknbm.nl.

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl