

Weekbrief zondag 12 april 2020



Gedicht bij de Paasmorgen

Morgen

Welke avonden ook nabij,
welke zonnen ook gedaald,

Welke nachten
zich ook naar ons uitstrekken –

Mórgen. Principieel morgen.
Het begin van een nieuwe dag,
een nieuw leven.

Hij, de Opgestane -
Zon die over ons opging,
Zoon van de Vader,

Mensenzoon,
broeder in ons midden.

Hij. Onze morgen.
Leven van ons leven.
Toekomst van onze toekomst.

In hem -
het Koninkrijk.

Kerkdiensten

De diensten zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl en dan kijkt u bij Meliskerke. Daarnaast kunt u de dienst ook met beeld volgen, dan via het volgende You Tube kanaal

<https://www.youtube.com/channel/UCi2fYZcro19Sk8RqIfhuCCw>

Op de website van de kerk www.pknbm.nl vind u ook directe linken terug naar deze vieringen met daarbij ook de liturgie.

We hopen dat het iedereen lukt om op de één of andere wijze mee te vieren en samen Pasen te vieren. Het feest van de opstanding!

Daarnaast blijft het mogelijk om via www.gelovenindedelta.nl een dienst online bij te wonen.

Ook op NPO 2 is om 9.20 uur een kerkdienst te volgen vanuit het dienstencentrum van de PKN.

Bloemengroet zondag 12 april

Afgelopen zondag zijn de bloemen als groet van onze gemeente gegaan naar de familie van der Meer. Deze week zullen ze bezorgd worden bij Mevrouw Gré Meijer, Valkenisseweg 23, Biggekerke met een groet namens onze gemeente.

Omzien naar elkaar

Van verschillende kanten hoor ik dat mensen meer kaartjes schrijven, vaker eens de telefoon pakken of een appje sturen. Post nl heeft meer kaarten te bezorgen, vergeleken met de tijd hiervoor. Het doet iedereen goed om zo een teken van (mee)leven te ontvangen. Een andere manier van omzien naar elkaar in deze vreemde tijd. Als u iets van uw zorgen wilt delen met iemand van de kerk, aarzel dan niet om contact op te nemen met ouderlingen en predikant. Ivanka den Otter heeft voorlopig haar taken als ouderling neergelegd. De leden uit Biggekerke kunnen dus bij Gre Kodde terecht en die uit Meliskerke bij Adrie van Sluijs.

Afwezigheid predikant

Van vrijdag 10 april tot en met 26 april is ds. Nicolette Vlaming afwezig. In dringende gevallen kunt u contact zoeken met uw ouderling in het dorp.

Collectes

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door bijgevoegde QR code te scannen komt u op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Of klik op deze



link: <https://www.samengoeddoen.nl/gift/840994c2fce05bd400e49b238916b840>. Twee

aandachtspunten zijn hierbij:

- De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente

- Wij danken u voor uw gift!

Daarnaast kunt u ook gewoon uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het plaatselijk college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389.

Collecte diaconie

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. Maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte of op de rekening van onze diaconie NL 21 RABO 0314 468 536.

Uit de classis

In de afgelopen weken is de classis predikant, Arie van de Maas, in nader overleg geraakt met Omroep Zeeland over een mogelijk TV-programma op de zondagmorgen. Wat hem betreft in aanvulling op en waar mogelijk verwijzend naar online kerkdiensten. Zo breed mogelijk passend bij de kerkelijke kaart van Zeeland en gericht juist ook op kijkers die niet of minder 'kerkelijk' zijn maar wellicht geraakt,

getroost, bemoedigd zouden kunnen worden vanuit 'dat wat de kerk mag communiceren'. In de afgelopen week is er hard gewerkt om dit mogelijk te maken en heeft Omroep Zeeland hiervoor middelen en 3 zendtijd vrijgemaakt. Vanaf Paaszondag begint om 9.00 uur het programma 'Geloof in Zeeland' met als ondertitel 'op zoek naar verbinding'. Het duurt een klein half uur en zal de hele ochtend tot 12.00 uur herhaald worden

Verzamelen mailadressen

Het is nog steeds mogelijk om uw emailadres door te geven zodat u de weekbrief via de mail krijgt en niet meer op papier. Dit kan via info@pknbm.nl.

Voor de kinderen

Pasen!

Op de zondagen in deze veertigdagentijd hoorden we hoe God elke keer tegen Mozes zegt: Ik ga mijn volk verlossen.

Met Pasen lezen we hoe God dat doet. De Israëlieten kunnen aan een nieuw leven beginnen. Als je dit verhaal wil voorlezen aan de (klein-) kinderen, het staat gratis op internet:

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/KoZ_compleet-20200412.pdf

Er is ook een kleurplaat/knutselwerkje te printen https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/KidK_werkblad_en_0504-0305.pdf

Leest u liever voor uit Johannes 20:1-18? Dat voorleesverhaal vindt u ook op bij de hierboven genoemde internetpagina's evenals een verwerking.

Wat vindt u van het idee om deze dagen een paastuintje te maken? Met de kinderen hebben we dat een paar jaar geleden gedaan. Met een steen, leeg plantenpotje, klein plantje, mos en kleinere stenen kunt u zelf een "open graf" maken. Hier ziet u een foto:

https://twitter.com/Andrea_knd/status/714033817049235456

Paasgroeten

Alle kaarten met de paasgroeten voor gevangenen zijn ondanks de moeilijke situatie toch door ons verzonden. Hartelijk dank hiervoor.