

**Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 27 augustus 2017**

Aan de dienst werken mee:

Voorganger: ds. Gilda Polderman uit Kamerik

Ouderling van dienst: Adri Davidse

Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen

Dienst van intrede

-gemeente gaat staan-

Een moment van stilte

Lied 280: 1, 2, 3, 5 en 7

Bemoediging

Groet

Drempelgebed *-gemeente gaat zitten-*

Lied 286: 1 en 3

Gebed om ontferming

Lied 329 (3x)

Woorden van bemoediging

Glorialied Psalm 150: 1

Dienst van het woord

Gebed van deze zondag

Moment voor de kinderen met lied

Schriftlezing: Rechters 16: 23 - 30

Schriftlezing: Mattheus 18: 1 - 11

Lied 838: 1 en 2

Uitleg en verkondiging

Lied 974: 1 en 2

Dienst van het antwoord

Woorden ter herdenking van mw. Krijger – Koene

Moment van stilte

Gezang 232: 1 en 3 Oude Hervormde Bundel 1938

Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.

En blijft m' ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Inzameling van de gaven: Mission to Seafarers (1^e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2^e rondgang),

Toelichting collecte: Stichting The Mission to Seafarers is in 1986 van uit de Anglicaanse Kerk gestart als kleinschalig "liefdadigheids"initiatief voor zeevarenden en is gevestigd in Ritthem. De zeevarenden zijn vaak afkomstig uit lage lonen landen en kunnen vaak niet op eigen gelegenheid van boord. Bij de haven is geen openbaar vervoer en door allerlei ontwikkelingen zijn zeevarenden steeds vaker aangewezen op de enige voorziening die in het havengebied aanwezig is: Stichting The Mission to Seafarers. Naast het verzorgen van kerkdiensten geeft men ondersteuning bij veiligheidsaspecten, problemen op zee, conflicten aan boord, problemen bij het thuisfront en religieuze vragen. Meer informatie op www.missiontoseafarers.nl

- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor de zegen uit de crèche opgehaald-

Slotlied (staande) – lied 418: 1, 2 en 4 (vrouwen, mannen, allen)

De zegen;
gemeente antwoordt met 'Amen'



Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Zondagsbrief 29 augustus 2017

* Er is vanmorgen **kindernevendienst** voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8.

* De **bloemen** uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer J. de Jongh, Meliskerke.

* **Volgende week** is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk, geleid door ds. R.G. van der Zwan uit Amersfoort.

* **Zaterdag 9 september** is het **Open Monumentendag**, beide kerken worden dan opengesteld tussen 10 en 17 uur. In de Dorpskerk te Biggekerke wordt er een concert van ca. 30 minuten verzorgd door het AMC Kamerkoor uit Amsterdam, het koor bestaat uit 14 personen en treed op om 12.00 uur.

* Berichten voor de **zondagsbrief** graag voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch tel. 850682 of tel. 06-22950204.

* Voor **pastoraat** kunt contact opnemen met ds. Nicolette Vlaming, tel. 769126 via predikant@pknbm.nl. Maandag is haar vaste vrije dag.

* Indien u de **kerkdienst** later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Startzondag 2017

Zondag 17 september klinkt het startschot van een nieuw kerkelijk seizoen. De startdienst zal in de eigen gemeenten plaatsvinden, we hebben gelukkig nog te veel bezoekers om in één gebouw te passen 😊, maar daarna hopen we elkaar als leden van de drie gemeenten, Koudekerke, Zoutelande en Biggekerke-Meliskerke, te ontmoeten.

Bij goed weer doen we dit bij de Boshut in Zoutelande en bij regenachtig weer in de Odulphuskerk in Meliskerke. Na de dienst gaat u voor de koffie naar de Boshut.

Het jaarthema voor komend seizoen is '**Kerkproeverij**'. De landelijke kerk heeft dit thema gelanceerd en het idee is dat iedereen iemand uitnodigt om mee te gaan naar de kerk en de activiteiten aansluitend aan de dienst.

Nu zijn gasten iedere zondag in de dienst, maar zo'n startzondag kan een goede aanleiding zijn om mensen die anders niet in de kerk komen of al langere tijd niet zijn geweest, eens mee te vragen naar de dienst en naar

de activiteiten na de dienst. Zo kunnen ze eens proeven van wat de kerk anno 2017 is: Levende en levendige gemeenten, mensen die gastvrij willen zijn en andere mensen graag willen ontmoeten.

Zo is dus de startzondag rond dit thema hét moment om actief met elkaar bezig te zijn. En op die manier ook iets te laten zien van wat kerk-zijn nou is. Als voorbereidingsgroep kozen we voor laagdrempelige spellen met bijbel en geloof erin verwerkt om in teams - samengesteld uit personen van verschillende generaties - te spelen.

Startzondag is één van de weinige momenten per jaar waarin je alle gemeenteleden van jong(er) tot oud(er) bij elkaar hebt. Een ultiem moment om elkaar beter te leren kennen. De ervaring leert dat een spellenserie heel leuke dynamiek in een gemeente brengt.

Voor de kinderen tot 12 jaar is er een eigen spellen circuit maar vanaf 12 jaar en ouder kan iedereen meedoen. Om u een beetje nieuwsgierig te maken een paar plannetjes...

Samen sta je sterk, Maak een lied, Fijnproevers, Sjoelen anders, Ren je rot voor de Bijbel, 30 seconds ... en nog meer activiteiten.
Het zou leuk zijn wanneer u allemaal iemand meeneemt naar deze activiteit zodat we met een grote groep zijn en we verschillende teams kunnen samenstellen.

Het samenzijn bij de Boshut begint rond 10.45 uur met wat te drinken en natuurlijk wat lekkers daarbij. Naast het proeven aan de kerk en de gemeente staat proeven ook letterlijk centraal, namelijk proeven van elkaars bakkunsten. Dus als u, net als de bakkers van Heel Holland Bakt, graag wat bakt, meldt u zich dan aan via de contactpersoon van uw eigen gemeente. We hebben heel wat lekkers nodig.

Na dit lekkere begin start het spelencircuit en we sluiten de dag af met een lunch. Zo rond 14.00 uur kunt u weer naar huis.

Ook voor de lunch leek het ons leuk om te proeven van de kookkunsten van mensen in de gemeente. Dus: wilt u een pan soep maken, graag!

Heeft u een favoriet recept voor een heerlijke salade, leef u uit!

Eigen gebakken brood? Heerlijk!

Een eigentijds toetje? Altijd lekker!

Ook hiervoor geldt dat u zich kunt melden bij de contactpersoon van uw eigen gemeente als u iets wilt maken.

Met elkaar verzorgen we zo een heerlijk buffet van warme en koude gerechten met (stok)brood en ander lekkers en kunnen we proeven van een veelheid aan smaken.

De dag kan pas slagen als we allemaal ons steentje bijdragen, iemand meenemen en er met elkaar een gezellige middag van maken.

Alles even op een rijtje:

9.30 of 10.00 uur	Kerkdienst in eigen gemeente
10.45 - 11.30 uur	Drinken met zelfgemaakt lekkers in Boshut
11.30 - 13.00 uur	Spel programma
13.00 - 14.00 uur	Lunch met zelfgemaakte salades, soep, etc.

Contactpersoon per gemeente:

Contact Koudekerke: Corien Jeronimus: cmjeronimus@live.nl 06-34141763

Contact Zoutelande: Dina Hengst: dinahengst@zeelandnet.nl 06-18220945

Contact Biggekerke-Meliskerke: Nicolette Vlaming: predikant@pknbm.nl
769126

Van harte welkom namens de voorbereidingsgroep!