

**Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 20 augustus 2017**

Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nicolette Vlaming
Ouderling van dienst: Gré Kodde
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen

Dienst van intrede

-gemeente gaat staan-

Een moment van stilte

Lied 204: 1, 2, 8 en 9

Bemoediging
Groet
Drempelgebed

Lied 139b

Gebed om ontferming

Glorialied 146c: 1 en 3

Dienst van het woord

Gebed van deze zondag

Moment voor de kinderen met lied

Schriftlezing: Jesaja 56: 1-7

Lied 67: 1 en 2

Schriftlezing: Mattheus 15: 21-28

Lied 339A

Uitleg en verkondiging

Lied Zingenderwijs 180 (melodie 518)

Zij komen in den vreemde aan.
Jezus zoekt rust naast Kanaän.
Maar daar is zij, een moeder.
De vreemde vrouw schreeuwt, luidt en hel,
zoekt voor haar kleine meid herstel:
'Bent u niet aller hoeder?
Help haar. Red haar!
Groot ontfermer, hoor ons kermen om erbarmen.
Ik kniel, smeeek u, wil verwarmen'.

Hij wendt zich echter af en zwijgt.
Tot hulp is hij nu niet bereid.
Wat heeft zij mij te zoeken?
Maar dan herneemt hij zich en zegt:
'Het spijt mij van uw kind, geknecht,
die demon zij te vloeken.
Maar ziet, 't kan niet.
Kleintjes krijgen brood en vijgen, niet de honden.
Ga, Ik ben niet u gezonden'.

Maar zij sprak: 'Bij het eten gaan,
dient zich voor hondjes kruim ruim aan.
Uw brood kan ook ons voeden'.
Getroffen wendt hij zich haar toe,
en zegt: 'O vrouw, uw woord is goed,
uw dochter zal ik hoeden'.
Afslaan, toestaan,
spreken, horen, kracht aanboren, nooit opgeven,
zo raak je samen verweven.

Overstap KND

Lied: ELB 421 Ben je groot of ben je klein

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin:
God houdt van jou.

Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin:
God houdt van jou.

Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet:

God houdt van jou. Hij is vol liefde.

God houdt van jou.

Dienst van het antwoord

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Inzameling van de gaven: Vrienden van Emergis (1^e rondgang)

Plaatselijk kerkenwerk (2^e rondgang),

Toelichting collecte: De Stichting Vrienden van Emergis zet zich in voor het welzijn van cliënten die bij Emergis onder behandeling zijn met als doel cliënten goed te laten functioneren in de maatschappij. Hierbij worden cliënten individueel ondersteund. Er is vooral aandacht voor de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte en er worden activiteiten ontwikkeld die de drempels verlagen om volwaardig te kunnen deelnemen in kerk en samenleving. Vooral hiervoor doet men een beroep op de kerken. Ook geeft men bijv. budgetten voor het opknappen van een woning of een cursus die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor de zegen uit de crèche opgehaald-

Slotlied (staande) – Lied 221

