

Aan alle gemeenteleden,

Alle ontwikkelingen rond het Corona-virus houden ons in een greep. In de media komen veel berichten ons huis binnen en zelfs onze minister-president sprak het land afgelopen maandag toe. Zelf merk ik ook dat het een verwarrende tijd is. Ineens ben ik veel thuis en zie ik nauwelijks mensen omdat het afleggen van bezoeken wordt afgeraden. Daarnaast zijn er ook geen voorbereidingen voor een zondagse dienst. Het hele sociale leven ligt plat, op straat is het opvallend rustig en mensen houden een zekere afstand tot elkaar. Het is een situatie die voor ons vreemd is en ook tot maatregelen leidt die verstrekkende gevolgen hebben.

Zo ontving u vorige week een brief van de kerkenraad waarin zij meedeelde dat alle kerkdiensten en activiteiten in de kerk in ieder geval tot 29 maart zijn afgelast. Inmiddels is de periode al verlengd tot 6 april en we moeten vrezen dat ook na deze datum maatregelen van kracht blijven. De plek van ontmoeting met God en met elkaar is ineens weggefallen en het voelt vreemd om op zondag niet de vaste gang naar de kerk te maken. De vaste kerkgang die voor veel mensen toch het ritme van onze dagen bepaalt en de zondag tot een bijzondere dag maakt. Ons geregelde leven raakt ontregeld en dat zorgt voor verwarring, bezorgdheid en bij anderen weer tot angst over wat er allemaal nog kan gaan gebeuren.

Wat ik ook zie gebeuren is dat in het hele land spontaan mooie initiatieven ontstaan. Zo was er dinsdagavond het applaus om 20.00 uur als steunbetuiging voor alle werkers in de zorg. Woensdag was de dag van nationaal gebed welke afgesloten werd met het luiden van de kerkklokken op talloze plaatsen en ook in onze dorpen. De komende twee woensdagen zal dit weer gebeuren. Ongekende blijken van solidariteit en onderlinge verbondenheid. Het lijkt wel alsof zo'n crisis het beste in mensen naar bovenhaalt.

De kerkelijke kalender geeft aan dat we op weg zijn naar Pasen, het feest van de opstanding, een nieuw begin. Ik merk dat ik het best moeilijk vind om dat nieuwe begin te zien, maar ik weet ook dat het mijn enige houvast is. De afgelopen dagen kreeg ik een tekst onder ogen met als titel: 'MAAR DE LENTE WIST HET NIET'

Het was begin 2020...

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug en februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen. De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen. En toen werd het maart.

Het was maart 2020...

De straten waren leeg, veel winkels waren gesloten, mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld. Landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch.

*Iedereen wist wat er aan de hand was,
maar de lente wist het niet.*

De bloemen bleven bloeien

De zon scheen.

De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan.

De zwaluwen kwamen terug.

De lucht werd roze en blauw.

Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.

De lente draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af.

Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.

De lente en het nieuwe begin is niet tegen te houden, kijk maar om je heen. Het gaat gewoon door tegen alle moeiten in en zo is ook met onze weg naar Pasen.

De bevrijdende en hoopgevende boodschap van Pasen dringt overal doorheen en is door geen Corona-virus tegen te houden.

*Want als Hij is opgestaan die nacht
dan ook onze moed om te doen als Hij.*

*Want als Hij is opgestaan in die vroege ochtend
dan ook onze wil Hem te volgen.*

*Want als Hij is opgestaan
dan ook ons geloof dat het donker niet
het laatste woord spreekt.*

*Als er iets nieuw is met Pasen
is het onze liefde
geboren uit Hem
en bestemd voor de wereld.*

*Want als er iets is opgestaan
is het ons antwoord op:
'Heb je me lief?'*

Als navolgers van de Opgestane ligt er ook een verantwoordelijkheid op onze schouders om iets te laten zien van Zijn liefde voor ons in onze liefde voor anderen. Laten we dan vooral oog houden voor hen die een kaartje, een telefoontje of wat praktische hulp goed kunnen gebruiken.

Vrede en alle goeds gewenst in deze verwarrende en onzekere tijden.

Ds. Nicolette Vlaming

Wat praktische zaken:

- De kerkdiensten

Wij zullen er rekening mee moeten houden dat we als gemeente dit jaar waarschijnlijk het Paasfeest niet kunnen vieren zoals we dat altijd gewend zijn te doen. Met elkaar zullen we zoeken naar wegen om het Paasfeest toch vorm te geven.

Voor een kerkdienst op de zondagmorgen verwijs ik u graag naar de website www.gelovenindedelta.nl Daar zal a.s. zondag een online kerkdienst te zien zijn vanuit Biezelingse waarin vier predikanten uit de ring Goes zullen voorgaan.

Mogelijk dat hier voor de volgende zondag een soortgelijke dienst vanuit een andere ring wordt uitgezonden. Hou de website in de gaten.

Als het u niet lukt op deze wijze de dienst mee te vieren, geef dit dan even door aan de diaconie bij Jos van Keulen. Tel. 0118-552957.

- Pastoraat

De predikant en ook de ouderlingen zullen niet of in uiterste noodzaak op huisbezoek gaan. U kunt ze wel altijd bellen, ook voor een pastoraal gesprek. De hele dag kunt u telefonisch terecht bij de predikant tel. 06-14454766 of via de mail: predikant@pknbm.nl. Hier zult u zelf actie voor moeten ondernemen of door een bekende laten doen. Wij kunnen niet weten wie er zorg en aandacht nodig hebben.

En natuurlijk kunt u ook zelf eens iemand opbellen of een kaartje om met elkaar mee te leven en betrokken te blijven.

- De bloemengroet en de kaarten

We zijn zo gewend dat iedere zondag een bloemengroet wordt weggebracht. Dit blijven we nog steeds doen. Zo ook de ingekleurde kaarten die naar mensen in de dorpen gaan die om wat voor reden een groet kunnen gebruiken. U kunt hiervoor nog steeds namen doorgeven via één van de diakenen of per e-mail: diakenen@pknbm.nl. Dan zal een kaart langsgebracht worden, weliswaar zonder al die namen, maar als een warme groet vanuit onze gemeente.

- Paasgroetenactie

Ieder jaar worden vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenen gestuurd. Zo'n paasgroet doet goed. Wij hebben ze nog niet uit kunnen delen. U kunt er toch aan mee doen, u hoeft enkel maar uw naam te zetten en een postzegel te plakken. U krijgt erbij een instructie hoe weer in te leveren, want het versturen gebeurt centraal. Als u mee wilt doen, geef het door aan één van de diakenen.

- Boeken

Omdat bibliotheken gesloten zijn en de bibliobus ook niet langs komt kunt u een boek komen lenen in het Klokuus. Er zijn boeken voor volwassenen en kinderen. Neem even telefonisch contact op met Alma Corbijn, tel. 06-13102555, zij heeft de sleutel en kan je binnen laten.

Iedere week zullen wij u op de hoogte blijven houden door middel van een weekbrief.

Zo proberen we op diverse manieren het omzien naar elkaar in te vullen. Als u nog ideeën of aanvullingen heeft, neem gerust contact op met een van de kerkenraadsleden.

De kerkenraad