

Biggekerke, 19 maart 2020

Aan alle inwoners van Biggekerke,

De gevolgen van het Corona-virus worden steeds meer merkbaar en voelbaar. De overheid roept op om sociale contacten te beperken, mensen werken waar mogelijk thuis, de school is dicht, de activiteiten van het dorpshuis liggen stil en ook de kerkdiensten en andere activiteiten vanuit de kerk gaan niet door.

Het sociale leven valt zachtjes aan stil en het ziet er naar uit dat dit nog een poosje gaat duren. Dit gegeven doet iets met mensen, sociaal als we zijn. Juist nu is het extra belangrijk dat we omzien naar elkaar om te voorkomen dat mensen vereenzamen. Gelukkig gebeurt dit vaak al spontaan maar we meenden dat het goed is om onder deze omstandigheden centraal wat zaken te regelen. Vandaar deze brief met daarbij de volgende vragen:

WIE HEEFT ER HULP NODIG, WIE WIL HULP ONTVANGEN?

WIE KAN EN WIL ER HULP BIEDEN?

Waar kun je aan denken:

- Een boodschapje doen
 - omdat je deur niet uit kunt, of durft
 - omdat je door je werk telkens lege schappen aantreft in de winkels
- Lukt het je niet meer om te koken en wil je graag een maaltijd aan huis krijgen.
- Zoek je wat aanspraak en zou het fijn zijn als iemand je regelmatig belt.

Zomaar wat zaken waar hulp fijn zou zijn. Mocht er een andere hulpvraag zijn meld dit!

Wij willen dan vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Aarzel niet en bel gerust met één van de onderstaande personen, zij brengen mensen met elkaar in contact.

Coördinator van de vrijwillige burenhulp, **Marieke Hakkesteegt** kan je bellen tussen 8.30 uur en 10.00 uur op nummer: 0118-616806 of via de mail: kookboerderij@kpnplanet.nl

De hele dag kan je telefonisch terecht bij **ds. Nicolette Vlaming**, tel. 06-14454766 of via de mail: predikant@pknbm.nl. Je kan haar ook benaderen als er zorgen zijn die je wilt delen.

Ook wijzen we nog op de luisterlijn waar iedereen 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht kan voor een luisterend oor; Tel: 0900-0767

Voor de volledigheid nog even dit:

- Het inleveren van oud papier op zaterdag gaat voor alsnog door. Mocht dit laatste ook niet meer mogelijk zijn, dan staat informatie op de container en bij het Klokuus. We houden ons aan de afspraken van het RIVM o.a. voor wat betreft afstand houden.
- Omdat bibliotheken gesloten zijn en de bibliobus ook niet langs komt kan je een boek komen lenen in het Klokuus. Er zijn boeken voor volwassenen en kinderen. Neem even telefonisch contact op met Alma Corbijn, tel. 06-13102555, zij heeft de sleutel en kan je binnen laten.

SAMEN ♥ NIET ALLEEN

Zo proberen we deze moeilijke tijd met elkaar door te komen en er voor elkaar te zijn en vereenzaming te voorkomen. Laten we met elkaar meeleven en omzien naar elkaar.

Vrijwillige burenhulp, Dorpshuis Onderdak, Protestantse Gemeente Biggekerke-Meliskerke